



Actie 
Kerkbalans
2018



Hervormde Gemeente Zevenbergen

Geef voor je kerk.

Geef je leven zin.

Tijden veranderen. Dat is waar. In dit digitale tijdperk gaan die veranderingen ook echt snel. Wanneer tijden veranderen is het ook altijd de vraag of mensen veranderen. Op een bepaalde manier natuurlijk wel. Je verandert altijd mee met de wereld om je heen.



Maar tegelijkertijd geloof ik dat mensen op een bepaalde manier ook weer niet veranderen. Mensen blijven mensen. En wat altijd blijft is een diep verlangen. Mensen blijven ook in deze tijd verlangen naar een manier om hun leven betekenisvol te laten zijn. Mensen verlangen altijd naar zin. Er is ook nu niks nieuws onder de zon.

In de kerk proberen we op de vraag naar zin een antwoord te vinden in de Bijbel. Elke zondag gaat de Bijbel open. De woorden van de Bijbel lezen we als woorden van God tot ons. En zo ook als antwoorden op onze vragen en onze verlangens. Ik moet hierbij denken aan een mooi lied dat we regelmatig zingen in de kerk. Het is lied 513:

*God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.*

*God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.*

*God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.*

*God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.*

Over een leven dat zin heeft gesproken. God heeft het eerste en het laatste woord. Jezus is Gods Antwoord (met een hoofdletter) op onze diepste verlangens en vragen. In de kerk leer je hoe God je door Jezus Christus een zinvol leven wil schenken.

Tijden veranderen. Mensen misschien ook. Maar wat blijvend is dat is de waarde van de kerk. Daar geef je voor.

Ds. Roberto Buijs



Geef voor je kerk.

Je kerk geeft om je.

Je kerk is bij uitstek een plek om tot jezelf te komen, of juist om anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt of de stilte om te bezinnen. Je kerk is een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan om je te helpen. Je kerk is een bijzonder gebouw én een gemeenschap die om je geeft.

Onze kerk staat op dit moment letterlijk in de steigers vanwege de grote renovatie zodat het ook in de toekomst die bijzondere plek kan en mag blijven. Maar ook aan de binnenzijde van de kerk -en daarmee bedoel ik niet het interieur van het gebouw, maar ons als Hervormde Gemeente Zevenbergen - wordt continu "onderhoud" gepleegd zodat we ook als Gods Gemeente toekomstbestendig zullen zijn. Ook dit kerkelijk onderhoud van A(vondmaal) tot Z(ondagsbrief) is kostbaar. Het kost veel geld, maar is o zo waardevol en onmisbaar om samen Gemeente te zijn

Alleen samen kunnen we er ook voor zorgen dat onze kerk een actieve geloofsgemeenschap is waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse viering, en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Je kerk geeft om je. Als je ook geeft om je kerk, geef dan ook tijdens de actie Kerkbalans 2018 (weer) ruimhartig voor je kerk. Een kerk die nu en in de toekomst kan blijven (door)geven.

Namens het College van kerkrentmeesters

Ed Dalemans



Geef voor je kerk.

Mijn kerk heeft oog voor de mens.

De HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) bestaat uit een groep van 15 vrouwen die zich vooral richt op het contact met de ouderen en zieken in de gemeente. De ouderen krijgen één keer per jaar bezoek en een klein presentje, vaak in de vorm van een bloemetje. In bijzondere omstandigheden worden mensen extra bezocht of tonen we belangstelling door te bellen of een kaartje te sturen. Ook degenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten of andere activiteiten te bezoeken kunnen zich zo verbonden blijven voelen met onze gemeente.

In de Adventstijd en kort voor Pasen organiseert de HVD een middag waarop de ouderen welkom zijn om elkaar te ontmoeten en samen zingend, biddend en luisterend toe te leven naar Kerstmis of Pasen. De paasmiddag wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

We komen als HVD één keer per maand bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en bijzonderheden met elkaar te delen.

Buiten de 15 HVD-sters zijn er nog een enkele dames die zich inzetten voor het bezoekwerk, maar die niet deelnemen aan de andere activiteiten.

Bij alles wat we doen, (de één op één bezoeken , de gezamenlijke middagen of de vergaderingen) staat de ontmoeting met elkaar centraal.

Hoewel al het werk wordt gedaan door vrijwilligers is er voor de voortgang wel geld nodig.

De Advents- en Paasmiddagen brengen kosten met zich mee, er moet een plek zijn om te vergaderen en ook de presentjes die meegenomen worden bij de bezoeken moeten betaald worden.

Wij willen ons werk graag blijven doen en hopen dat u en jij dat ook in de toekomst mogelijk maken.

Kerkbalans 2018, van harte aanbevolen!

Lenie Jansen
Voorzitter HVD



Geef voor je kerk.

Laat uw hart spreken.

Mede dank zij uw steun staan de deuren van onze kerk voor iedereen open. Het maakt het mogelijk om wekelijks inspirerende ontmoetingen rond een open bijbel te hebben.

Uw bijdrage maakt het mogelijk dat het college van Diakenen haar werk kan doen. Dichtbij en ver weg blijft diaconale zorg hard nodig. Het werk van de diaconie is veelzijdig, het ondersteunt mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. De diaconie kan bij hulpverlening het hart laten spreken, hiermee voldoet zij aan de Bijbelse opdracht: Helpen die geen helper heeft.

Onze Diaconie bestaat uit zes personen die samen een team vormen, waarin een ieder zijn eigen inbreng heeft. Zo mogen wij werken in de eigen gemeente en projecten ondersteunen binnen en buiten onze landsgrenzen.

En voor dit alles is geld nodig en daarom doen wij een beroep op u. U maakt het daadwerkelijk mogelijk zorg te kunnen bieden aan hulp behoevende ouderen en jongeren. Mensen die onze hulp hard nodig hebben.

Ook willen wij graag onze jongeren betrekken bij het dienende en delende karakter van de kerk. Want jongeren verwachten van een kerk dat ze doet wat ze zegt. Hiervoor is elk jaar veel geld nodig. Dankbaar zijn we dat we met uw steun aandacht kunnen geven aan jongeren.

We kunnen met uw hulp Gods liefde tonen in de kerk, in de omgeving waar u woont en in de wereld.

Aart Langerak
voorzitter Diaconie



Geef voor je kerk.

De kerk kijkt naar je om.

Een kerk is een verzameling mensen. Mensen die in God geloven en Jezus volgen.

Die mensen zijn kwetsbaar. Kwetsbaar omdat ze een klein clubje in een grote wereld zijn.

Kwetsbaar omdat ze worden overspoeld met informatie die hen af kan leiden

Kwetsbaar omdat zij met een andere bril worden bekeken dan anderen

Kwetsbaar zijn betekent dat er wel eens schade ontstaat.

Schade aan jezelf, schade aan relaties, schade aan je geloof. Schade is er om hersteld te worden.

Met de kracht en blijdschap die God daarvoor geeft. Om ieder mens tot zijn of haar recht te laten komen.

Een van de manieren om samen mooie dingen te delen, maar ook schade te beperken is het bezoekwerk. Door predikant, ouderling of bezoeker. Tijdens deze ontmoetingen kan in vertrouwen open worden gesproken en wat dwars zit worden voorgelegd. En dat kan veel zijn.

Gesprekken zorgen ervoor dat mensen worden opgebouwd en het geloof wordt versterkt.

Henk-Jan Keur





Uw gift periodiek schenken met belastingvoordeel?

Per 1 januari 2014 is voor periodiek schenken geen notariële akte meer nodig. Wilt u periodiek schenken met belastingvoordeel? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal 5 jaar vast in een schenkingsovereenkomst. Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Uw gift is dus volledig belasting aftrekbaar en staat helemaal los van de drempel die hierin door de belastingdienst wordt gehanteerd. Meer weten? Neem contact op met één van de kerkrentmeesters!