

Kerkblad

Hervormde Gemeente

Zevenbergen

Protestantse Kerk in Nederland

58^e jaargang nr. 04 en 05
april en mei 2018



Redactie:

G.C. Buijs | B. Hamstra-Geleijns

Kopie inleveren voor de 20e van de maand

ankertje@hervormdzevenbergen.nl

Vragen over advertenties:

E. van Wing- Les

T 335 235

Vragen over bezorging:

G. Koert

T 325 235

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening

NL67 FVLB 0226 1179 36

t.n.v. Kerkblad 't Ankertje

Het volgende Ankertje zal verschijnen op:

donderdag 7 juni 2018



Redactioneel

Fijne feestdagen, prettig Kerstfeest en vrolijk Pasen. Rondom de feestdagen wensen we elkaar alle goeds. Voor het feest van Pinksteren hebben we dat helaas meestal niet zo. Jammer, want Pinksteren is niet minder belangrijk. God komt door zijn Geest in ons wonen. De Geest zet je in vuur en vlam. Laten we daarom elkaar voortaan een gloedvol en enthousiast Pinksteren toewensen.

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

De redactie:
Bep Hamstra
Ds. Roberto Buijs

Kopij

Kopij voor het kerkblad alleen aanleveren in een **WORD** bestand, u hoeft het artikel niet op te maken, op het volgende emailadres:

ankertje@hervormdzevenbergen.nl

Anders kan het niet geplaatst worden!

De uiterlijke inleverdatum voor het nieuwe Ankertje is **20 mei 2018**, de verschijningsdatum is donderdag 7 juni 2018.

Inhoud

Redactioneel.....	3
Inhoud.....	4
Kerkdiensten.....	6
Collecteafkondigingen.....	8
Uitdeelrooster Zondagsbrief.....	9
Weeksluitingen in De Westhoek.....	10
Data gespreksgroep Westhoek april t/m juni 2018.....	10
Protestantse vieringen in de Zeven Schakels.....	10
Meditatie: Een collectief geschenk.....	11
Bij de diensten.....	13
Wij gedenken Huiberdina Punt - Korteweg.....	16
Wij gedenken Carla Pieters – Tanod.....	17
Wij gedenken Maria Maaïke Geleijns- van der Laan.....	18
Verhuisberichten.....	20
Verjaardagen 80 jaar en ouder.....	21
Berichten van de Kerkrentmeesters.....	22
Bericht van de diaconie.....	25
Uit de kerkenraad.....	27
Zondagavond samenkomsten.....	29
Ouders van jonge kinderen.....	29
Wijkwerk.....	30
Berichten van de HVD.....	32
Lopend Vuurtje 2018.....	33
Reünie.....	35
Inzameling kleding voor vluchtelingen.....	36

AKTIE RESTAURATIEFONDS

Te koop aangeboden
Heerlijke zelfgemaakte advocaat, gemaakt door
Metty Malipaard
en
Heerlijke zelfgemaakte sinaasappel- en koffielikeur door
Jacqueline Breure.

Deze verrukkelijke drankjes zijn bekend van de kerstmarkt!

De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds voor de
Restauratie van ons kerkgebouw.

Prijzen

Advocaat 50 cl.	€ 5,95
Sinaasappellikeur 25 cl	€ 5,95
Sinaasappellikeur 75 cl	€ 15,95
Koffielikeur 25 cl	€ 5,95
Koffielikeur 75 cl	€ 15,95

Ook leuk om kado te geven !

Te bestellen bij Metty Malipaard
0168 326975 mettybom@kpnmail.nl

Kerkdiensten

Tijdens de diensten is er kindernevendienst en crèche in Het Anker.

Zondag 08 april

10.00 uur Ds. G. C. Buijs

Collecten: Diaconie, eigen werk
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte, Onderhoud Kerk

Zondag 15 april

10.00 uur Ds. G. C. Buijs

Collecten: Diaconie, eigen werk
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte, M.A.F. Vliegers

Zondag 22 april

10.00 uur Ds. G. C. Buijs

Collecten: Diaconie, eigen werk
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte, Eredienst & Muziek

Zondag 29 april

10.00 uur Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam IJsselmonde

Collecten: Diaconie, eigen werk
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte, Onderhoud Kerk

Zondag 06 mei

10.00 uur Ds. R. van Laar, Rhenen

Collecten: Diaconie, eigen werk
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte, World Vision

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag/ in Geref. Kerk

10.00 uur Ds. E. Barendrecht, Dinteloord

Uitgangscollecte, nog nader te bepalen

Zondag **13 mei**
10.00 uur Ds. H. J. Inkelaar, Oudenbosch
Collecten: Diaconie, eigen werk
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Voedselbank

Zondag **20 mei** **Pinksteren**
10.00 uur Ds. G. C. Buijs
Collecten: Diaconie, eigen werk
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Pinksterzendingsweek

Zondag **27 mei**
10.00 uur Ds. G. C. Buijs
Collecten: Diaconie, eigen werk
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Onderhoud Kerk

Vrijdag **03 juni**
10.00 uur Ds. G. C. Buijs
Collecten: Diaconie, eigen werk
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Edukans

Zondag **10 juni** **Missionaire Commissie**
10.00 uur onbekend
Collecten: Diaconie, eigen werk
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Missionair werk

Collecteafkondigingen

Zondag 22 april: Protestantse Kerk collecte - Eredienst en kerkmuziek (wereldwijd)

Zingen en bidden op de adem van de getijden.

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

Van **harte** aanbevolen.

Zondag 20 mei: Kerk in Actie collecte - Zending (Pinksteren) (Bangladesh)

(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh.

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vak-trainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

Van **harte** aanbevolen

Kaarsenrooster

Zondag	08 april	Mical v.d. Waal
Zondag	15 april	Rik den Hollander
Zondag	22 april	Ilse Kuenen
Zondag	29 april	Christel Bakker
Zondag	06 mei	Joris den Hollander
Zondag	13 mei	Hanna Burgers
Zondag	20 mei	Zalinia Sluimer
Zondag	27 mei	Ruben Bakker
Zondag	03 juni	Deneya Sluimer
Zondag	10 juni	Veerle Mutsaers

Ben je verhinderd of heb je onderling geruild? Laat het me weten, dan kan het aangepast worden op de Zondagsbrief.

Evelien Buijs: 0168-851945 of ebuijssuurmond@hotmail.com

Uitdeelrooster Zondagsbrief

08 april	Nel Huyzers
16 april	Andreas van der Duijn Schouten
22 april	Ina van der Put
29 april	Jacqueline Breure
06 mei	Joke Ardon
10 mei	Cora van der Duijn Schouten
13 mei	Riet Hartman
20 mei	Corrie Otto
27 mei	Nel Huyzers
03 juni	Andreas van der Duijn Schouten
10 juni	Ina van der Put

Als het niet uitkomt wil je dan zelf ruilen?
Alvast bedankt weer voor jullie medewerking.

Mara Latour- Swaanswijk.

Weeksluitingen in De Westhoek

06 april	Pauline Kranendonk	
20 april	Ds. G.C. Buijs	
18 mei	Pauline Kranendonk	
08 juni	Pauline Kranendonk	
22 juni	Ds. G.C. Buijs	Viering Heilig Avondmaal
(17 juni is er Heilig Avondmaal in de kerk)		

De vieringen beginnen om 15.00 uur

Data gespreksgroep Westhoek april t/m juni 2018

Donderdag 05 april

Donderdag 17 mei

Donderdag 21 juni

De gespreksgroep wordt gehouden in de Stilteruimte van de Westhoek. We starten om 10.30 uur tot 11.30 uur. Meer informatie bij Pauline Kranendonk

Protestantse vieringen in de Zeven Schakels

12 april	Mw. P. Kranendonk	
19 april	Mw. B. de Waal-v.d. Vlies	
26 april	Ds. A. Slingeland	
03 mei	Ds. W. van Laar	
10 mei	onbekend	Hemelvaartsdag
17 mei	Ds. G.C. Buijs	Heilig Avondmaal
24 mei	Mw. B. de Waal-v.d. Vlies	
31 mei	Mevr. G. Verlijdsdonk	
07 juni	Ds. A. Slingeland	
14 juni	Ds. G.C. Buijs	

Meditatie: Een collectief geschenk

Te vaak wordt de Heilige Geest alleen met individuele gelovigen verbonden. Alsof de hoofdtaak van de Geest ligt bij het geloof van de enkeling. Maar de Geest is niet allereerst een geschenk aan de individuele supergelovige.

Wanneer we de Heilige Geest alleen maar verbinden met de enkeling zal dit alleen maar zorgen voor kloven of kloven vergroten.

Voor dat je het weet neem je elkaar de maat over wie het meest of het minste van de Geest heeft ontvangen.

Precies dat is het geval in 1 Korinthe 12.

De een achtte zich vanwege bepaalde gaven van de Geest belangrijker dan de andere.

Dit spleet de gemeente.

Daarom en tegen die achtergrond schrijft Paulus 1 Korinthe 13 vers 13:

Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde.

De Geest is allereerst en primair een collectief geschenk aan de gemeente.

Zo kan de Geest gelovige broeders en zusters met elkaar verbinden.

Dit in een gemeenschap waarin we onszelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Op deze wijze maakt de Heilige Geest van de gemeente een oefenplaats in geloof, hoop en liefde.

Dit heeft alles met Pinksteren te maken.

Waar de Geest is daar is de gemeente.

Waar de gemeente is daar is de Geest.

Het is de Geest, die ons de spelregels van samen gemeente zijn wil leren.

Het is deze spelregel: Elkaar aanvaarden ter ere van God.

Wanneer de Heilige Geest en de gemeente, ook onze gemeente, zo nadrukkelijk verbonden zijn, moeten we niet alleen maar negatief doen over de kerk.

Natuurlijk kan er van alles niet goed zijn.

Er worden soms heel wat fouten gemaakt of goede dingen nagelaten.

Ook als broeders en zusters in Christus blijven we beperkte en zondige mensen.

Maar door alleen maar te klagen over de kerk en te mopperen doen we de Heilige Geest geen recht.

Door alleen maar negatief over de kerk te zijn lopen we de Heilige Geest voor de voeten.

Klagen over de kerk kan ook een aanklacht aan de Geest worden.

Wanneer het niet naar je zin is dan past het gebed: Heere God, op welke manier mag ik in de kracht van de Heilige Geest werken in uw gemeente?

De kerk is niet alleen van mensen.

De kerk is ook geestelijk.

Met alle gebreken en tekortkoming vormt de gemeente het lichaam van Christus.

Het is het instrument waardoor de Geest werkt.

Via de kerk zoekt de Geest een opening in deze wereld om te getuigen van Gods liefde en genade in Jezus Christus.

Ds. Roberto Buijs



Bij de diensten

Donderdag 10 mei is de dienst voor Hemelvaartsdag en wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk.

Zondag 20 mei hopen we met elkaar het feest van Pinksteren te vieren en mogen we met elkaar nadenken over de betekenis van de Heilige Geest voor ons geloof en de gemeente.

Omzien naar elkaar

We noemen de namen van degenen, die de afgelopen periode korter of langer in het ziekenhuis verbleven:

Mw. Ank Bij nagte (Gildelaan 68, 4761 BA Zevenbergen)

Dhr Gert-Jan Jonker (Barbierstraat 18, 4871 KC Etten-Leur)

Mw. M.L. Aaldijk-van der Zouwen (Zeven Schakels, Kasteelweg 1, 161E, 4761 BN Zevenbergen)

Mw. W. Tolenaars- Crezee (Prins Bernhardstraat 1, F179, 4761 AJ Zevenbergen)

Mw. M.M. van Mourik-van der Stelt (Prins Bernhardstraat 1, F15, 4761 AJ Zevenbergen)

Maarten Heijndijk (Koperslagerij 24, 4761 AP Zevenbergen)

We noemen ook de namen van hen, die al langdurig ziek en een moeilijke weg te gaan hebben.

Mw. Paula Wolfert (Prinses Christinastraat 4, 4793 BT Fijnaart)

Dhr. Wim den Engelse (Hazeldonkse Zandweg 95, 4762 PA Zevenbergen)

Dhr. Bert Conijn (Ansekerke 26, 4761 NB Zevenbergen)

Deze zieken, maar ook de namen, die we niet genoemd hebben en de zieken thuis mogen we gedenken in onze gebeden. Dat God hen nabij wil zijn en kracht en troost wil geven.

50 jarig huwelijksjubileum

Op 1 februari: **familie Karbaat- van der Vuurst** (Van Strijenstraat 1, 4761 KL Zevenbergen)

Op 12 maart: **familie Van der Wulp – Dörr** (Pinksterbloem 1, 4761 ZT Zevenbergen)

40 jarig huwelijksjubileum

27 maart: **familie Bol – Traas** (Sint Jorisstraat 17, 4761 BK Zevenbergen)

31 maart: **familie De Gast - -Lambregts** (De Meeren 191, 4761 SH Zevenbergen)

Bijbelkring

De Bijbelkring komt bij elkaar op maandag 19 maart om 20.00 uur in Het Anker.

Tienercatechese Voor de jongeren is er catechese op woensdag 11 april.

Leiding: Ds. Roberto Buijs, 0168-851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

Epe

Zoals bekend is, hebben we het beroep naar de Hervormde Gemeente Epe (Goede Herderkerk) aangenomen. Een grote stap voor ons gezin, maar ook voor de gemeente. We mogen elkaar aan Gods zorg toevertrouwen.

Op dit moment wil ik nog niet op het afscheid vooruitlopen. Daar is straks nog volop gelegenheid voor.

Als datum voor het afscheid is gepland zondag 24 juni. De bevestiging in Epe zal dan een week later plaats vinden.

Pasen

Wanneer deze uitgave van 't Ankertje verschijnt, is het net Pasen geweest.

Wat een geweldig feest. We mogen geloven dat Jezus Christus leeft en voor ons de toekomst naar God toe ontsloten heeft.

Omdat Jezus leeft, mogen we elkaar de vrede van Christus toewensen, die alle verstand te boven gaat.

Ds. Roberto Buijs

Gemeente en homoseksualiteit –besluit kerkenraad

De kerkenraad ziet binnen het geheel van de gemeente geen ruimte voor het zegenen van een relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

Tegelijkertijd wil de kerkenraad gemeenteleden die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht welkom heten in de gemeente. Binnen de gemeente mogen ze een volwaardige en gelijkwaardige plaats innemen, meedoen en zich inzetten voor de gemeente. Een homoseksuele relatie is geen belemmering om deel te nemen aan de viering van het Avondmaal of een ambt te vervullen.

De kerkenraad beseft dat niet iedereen op dezelfde wijze denkt over deze thematiek. Voorop mag staan dat we samen één zijn in Jezus Christus. Deze eenheid overstijgt onze verscheidenheid. Vanuit onze eenheid in Christus gaan we in liefde met elkaar om. We vertrouwen elkaar de vrijheid toe om biddend en levend met God verantwoordelijkheid te dragen voor je persoonlijke leven.

Gemeenteavond

Op donderdag 24 mei is de gemeenteavond van onze gemeente. Tijdens deze avond zullen de jaarstukken van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen worden gepresenteerd.

Op deze avond wil de kerkenraad de gemeente ook verder informeren over het beroepingswerk na het afscheid van Ds. Buijs.

De gemeenteavond biedt de mogelijkheid voor uitwisseling tussen de kerkenraad en de gemeente. Bovendien wordt de gemeenteavond georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Jong en oud is daarom van harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur in Het Anker, inloop en koffie vanaf 19.45 uur. De avond sluiten we af met een hapje en een drankje.

De kerkenraad

Wij gedenken Huiberdina Punt - Korteweg

Op 5 maart 2018 is in de leeftijd van 91 jaar overleden mw. Dini Punt – Korteweg. Op 13 april 1926 werd Dini Korteweg geboren als jongste in een gezin van zes kinderen. Ze groeide op in een boerderij aan de Uilendijk. Niet ver daarvan woonde Corstiaan Punt met wie ze in 1953 trouwde. Enkele jaren later verhuisde het echtpaar naar de boerderij. Samen kregen ze drie kinderen namelijk Cors, Ineke en Ellen. Het werken op de boerderij en het verzorgen van een jong gezin kostte veel tijd. Dit belette Dini Punt echter niet om onder meer actief te zijn bij de plattelandsvrouwen en toneel te spelen. Ook lezen en schilderen deed ze graag.

Ingrijpend was het voor Dini Punt toen in 1988 haar man Corstiaan Punt kwam te overlijden. Enkele jaren later verhuist ze van de boerderij naar de Molenbergstraat. Daar heeft ze nog veel goede jaren doorgebracht. Het werd de nieuwe ontmoetingsplek voor haar kinderen en hun gezinnen. Haar dierbaren had ze graag om zich heen. Dankbaar was ze voor haar dierbaren. Ook kon ze echt trots op hen zijn. Ruim anderhalf jaar geleden ging het steeds minder gemakkelijk en werd gekozen voor een verhuizing naar de Mauritsshof in Klundert. Voor haar overlijden verbleef ze nog een korte tijd in de Zeven Schakels. Tijdens de dankdienst voor het leven van Dini Punt stond Psalm 32 vers 8 centraal. Het zijn deze woorden: 'Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.' Deze tekst was verweven met haar leven. Eerst als trouwtekst en later als tekst tijdens de kerkdienst voorafgaande aan de begrafenis van haar man. Voor Dini Punt is deze tekst altijd heel belangrijk geweest. Voor al de laatste woorden van het vers mijn oog is op u zijn voor haar een steun en houvast geweest.

Dini Punt geloofde dat ze in haar leven, haar lange leven, steeds weer gezien werd door God. God verloor haar uit niet het oog ondanks het vele dat ze heeft meegemaakt. Juist op zulke zware momenten in haar leven was er de troost dat ook dan Gods oog op haar rustte. Zelf verloor ze God niet uit het oog. Maar andersom ook niet. God verloor Dini Punt niet uit het oog. God heeft haar nooit alleen gelaten. En zou haar niet alleen laten. In dit vertrouwen is Dini Punt overleden.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wensen we Gods nabijheid en steun toe bij het verlies van een geliefde moeder, schoonmoeder en oma.

Ds. Roberto Buijs.

Wij gedenken Carla Pieters – Tanod

Op 28 februari 2018 is in de leeftijd van 61 jaar overleden mevrouw Carla Pieters – Tanod. Carla Pieters is op 16 april 1956 geboren in Jakarta, Indonesië. Daar groeide ze op als jongste in een gezin met zeven kinderen. Ook toen was haar gezondheid al kwetsbaar vanwege de astma waarmee ze is geboren. Tijdens haar periode op school kwam haar bijzondere talent voor talen naar voren. Ze beheerste het Nederlands, Duits, Engels, Frans en zelfs Russisch. Carla Pieters heeft lesgegeven aan kleuters en in talen. In 2003 brak er voor Carla Pieters een nieuwe periode aan in haar leven. Ze maakte een grote reis van Indonesië naar Nederland om te trouwen met Ad Pieters. In Nederland had ze het snel naar haar zin. Maar soms was er ook de heimwee en gingen haar gedachten terug naar Indonesië en haar grote familie. Een ingrijpende gebeurtenis voor Carla was het overlijden van Ad in 2013. Ze moest alleen verder. Dat viel soms zwaar. Zeker ook, omdat ze regelmatig erg ziek was en dat heel wat van haar vroeg. Desondanks was ze niet iemand die daarover klaagde. In stilte droeg ze en onderging ze wat haar overkwam. Dit paste ook wel bij haar karakter. Rustig en stil en zeker niet op de voorgrond. Carla Pieters was zorgzaam en meegaand. Lief voor andere mensen en helpen zat in haar natuur. Eerst in De Westhoek en later in de Zeven Schakels waar ze opnieuw haar plekje vond. Ze was graag gezien en dat bleek duidelijk uit de warme belangstelling tijdens de afscheidsdienst. Tijdens de afscheidsdienst mocht benoemd worden dat Carla Pieters erg gelovig was en altijd op God vertrouwde. De laatste weken voor haar overlijden waren zware weken. Veel heeft ze tot God gebeden om steun en kracht. God is haar nabij geweest. Voor haar overlijden mocht ze de rust vinden en is ze in vrede gestorven. Dit sluit heel nadrukkelijk aan bij de woorden van Psalm 121 vers 1 en 2 die tijdens de dienst centraal stonden. Het zijn deze woorden: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft’ Benoemd mocht zo worden dat Carla Pieters de hulp en de kracht van God tijdens haar leven heeft mogen ervaren. Tot aan het einde van haar leven, dat zeer vele moeilijke momenten heeft gekend, was God voor haar een hulp. Velen zullen Carla Pieters en haar zachte, milde en lieve karakter missen. Dat er troost mag zijn in de gedachte dat God een hulp is en wil zijn in verdriet.

Ds. Roberto Buijs.

Wij gedenken Maria Maaike Geleijns- van der Laan

Op 11 maart 2018 is in de leeftijd van 96 jaar overleden Marie Geleijns- van der Laan. De weken voor haar overlijden was het voor Marie Geleijns duidelijk dat ze afscheid moest nemen. Ze verbleef in het ziekenhuis. Speciaal was het dat al haar dierbaren, kinderen en kleinkinderen in de gelegenheid waren om persoonlijk van hun moeder, schoonmoeder en oma afscheid te nemen. Het afscheid was pijnlijk, maar ook vredig en mooi. Benoemd mag daarbij ook worden dat Marie Geleijns in geloof is gestorven. Ze was niet bang en vertrouwde op God. Bij haar afscheid wees ze met haar handen naar boven, naar God. Dit was, zo geloofde ze haar bestemming. Ze was onderweg naar God om voor eeuwig thuis bij God te zijn.

Tijdens de afscheidsdienst in de besloten kring van haar kinderen en kleinkinderen mochten we het leven van Marie Geleijns gedenken. Ze groeide op als oudste dochter in een gezin van acht kinderen. Hoewel ze goed kon leren, was er voor doorleren geen gelegenheid en moest ze na de lagere school gaan werken bij diverse gezinnen. Dit heeft ze altijd zeer spijtig gevonden. Heel graag was ze kokkin geworden.

In 1943 trouwde ze met Henk Geleijns. Samen mochten ze zeven kinderen krijgen namelijk Henk, Corrie, Bep, Roel, Jaap, Marianne en Ingrid. Omdat haar man altijd aan het werk was, stond ze er thuis alleen voor. Dat deed ze heel uitgesproken en volgens vaste patronen. Thuis was ze de kapitein van het schip. Zij was degene, die de koers uitzette. Mooie herinneringen van het gezin mochten benoemd worden. Een hele speciale herinnering vormde de kerstdiners. Dan werd er uitgepakt. Koken deed Marie Geleijns heel graag en kon ze goed. Het was ook haar manier om te helpen wanneer ze kon. Er werd regelmatig een pannetje soep weggebracht.

In het leven van Marie Geleijns zijn ook heel wat moeilijke momenten geweest. Momenten van verdriet. In 1980 overleed haar man Henk vlak voor zijn pensioen. Samen hadden ze allerlei mooie plannen gemaakt voor de tijd er na, maar ze moest alleen verder. Verdriet en pijn waren er ook rondom het overlijden van haar zoon Jaap, schoondochter Ineke en Nathalie de vrouw van kleinzoon Erik.

Als teken dat God steeds bij haar was, wilde Marie Geleijns dat tijdens de afscheidsdienst gezongen werd Als g' in nood gezeten/geen uitkomst ziet/wil dan nooit vergeten/God verlaat u niet. Dat er troost mag zijn voor de kinderen en de kleinkinderen in de gedachte dat God je ook niet verlaat wanneer je afscheid moet nemen van je moeder en oma.

Ds. Roberto Buijs.



Verhuisberichten

Verhuisd:

Mevr. T. A. Korteweg van Pr. Clausstr. 23 naar Kasteelweg1 sch.6/F163

Dhr. J. T. Waalboer van Perzikkruid 1 naar Witte Arend 4

Mevr. Bax-van de Veeke van Langenoordstraat naar Pr. Bernhardstraat 1/F278

Mevr. A. Crezee van De Meeren 197 naar Waterwilg 3

Dhr. A. W. de Lint van Derde Weg 5a naar Dubbelmonde 63

Ingekomen:

Dhr. A. Postma vanuit Cappelle a/d IJssel naar Dubbelmonde 47

Mevr. E. J. Ewoldt vanuit Almkerk naar Kuringen 26



Hartelijk welkom in onze Gemeente.

Verjaardagen 80 jaar en ouder

In april en mei worden 80 jaar en ouder

- 03-apr Dhr. H.D. Korteweg, Doctor Arienslaan 68 .
04-apr Mevr. W. Tolenaars- Crezee, Prins Bernhardstraat 1/F179.
06-apr Dhr. A.H. Munters, Lammergors 42 .
06-apr Mevr. M.J. Vos-van Mourik, van Bergenstraat 4 .
07-apr Mevr. L.H. Keller- Ouwkerk, Sint Jorisstraat 35 .
10-apr Dhr. A. Hartman, Stationsstraat 20,
11-apr Mevr. C. Otto-Oostdijk, Zuidhaven 153.
12-apr Dhr. W.J.M. Richters, Waldhoornlaan 196, Etten-Leur
14-apr Mevr. N. de Rooij- Crezee, Prins Clausstraat 53.
15-apr Dhr. A.D. den Boer, Nassauplein 10.
16-apr Mevr. C.F.M. Vos- Kortsmid, de Lignestraat 15.
22-apr Mevr. M.H. Hartman- de Lint, Stationsstraat 20.
27-apr Mevr. J. Bosman- Zwartepoorte, Dr. Arienslaan 149.
01-mei Dhr. G.J. de Visser, Weegbreestraat 8.
02-mei Dhr. A. Agterdenbos, Prins Bernhardstraat 1/F279.
05-mei Mevr. M. Hoeneveld- van Stuijvenberg, Lindonk 66.
07-mei Mevr. P.D.W. Kanters- Verzijl, Prins Clausstraat 4.
15-mei Dhr. A. Middel, Prins Bernhardstraat 1/F12.
15-mei Mevr. A.C.W.A. van Eck, Markt 2.
19-mei Mevr. M.L. Aaldijk- van der Zouwen, Kasteelweg 1/161^E.
25-mei Mevr. M. J. Bax-van der Veeke, Prins Bernhardstraat 1/F278.
25-mei Mevr. M.G. Krijger- Nelemans, Hazeldonkse Zandweg 1.
27-mei Dhr. W.T. Punt, Wilhelminapark 2A.
28-mei Mevr. M.C. Begeer- Taillie, Kasteelweg 1/6/161C.
29-mei Mevr. A. Sliedregt- Metzou, Zuiddijk 19A, Langeweg
30-mei Mevr. A. Geleijns- Bosma, Klundertseweg 15.
-

Bedankje

Hartelijk dank voor de kaarten en het medeleven, die ik heb ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Jannie de Vries- Maris

Berichten van de Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2018



Tot zaterdag 24 maart 2018 zijn er 425 positieve reacties ontvangen op de actie Kerkbalans 2018 met een toegezegd bedrag van € 86.149. Het college van kerkrentmeesters is bijzonder dankbaar voor dit mooie (voorlopige) resultaat.

Ook nu weer gaat onze dank uit naar eenieder die een bijdrage heeft toegezegd en natuurlijk ook naar de vele vrijwilligers die onmisbaar zijn geweest om de actie Kerkbalans 2018 te doen slagen. NOGMAALS HARTELIJK DANK AAN IEDEREEN!!

Kerkbalans 2017



(Mijn kerk verbindt en wat is dat u waard?)

In januari 2018 werden 55 aanmaningen ter zake Kerkbalans 2017 verzonden, door de hectiek werd vergeten om een rekeningnummer te vermelden. Indien u een aanmaning hebt ontvangen en het door u toegezegde bedrag Kerkbalans 2017 nog niet hebt overgemaakt, kan dit natuurlijk nog altijd op rekeningnummer NL73 FVLB 0225 4268 97.

De voorlopige eindstand Kerkbalans 2017 is € 88.538. In de volgende uitgave van 't Ankertje zal het definitieve eindresultaat van de actie Kerkbalans 2017 worden weergegeven.

Ooit gedacht aan periodiek schenken met belastingvoordeel?

Per 1 januari 2014 is voor periodiek schenken geen notariële akte meer nodig. Wilt u periodiek schenken met belastingvoordeel? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal 5 jaar vast in een schenkingsovereenkomst.

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplijt in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk

kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan de vereniging of instelling betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Meer weten? Neem contact op met één van de kerkrentmeesters!

Paascollecte 2018

Ons rusten Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de LIEFDE (1 Kor, 13:13).

‘**Geloof-Hoop-Liefde**’ is een krachtig Bijbels trio dat al eeuwenlang met mensen meegaat. Deze drie kernwoorden vormen het thema van de Protestantse Kerk in Nederland en dus ook van onze gemeente.

Geloof in God en Christus; **Hoop** op een wereld waarin mensen in vrede met elkaar leven en **Liefde** voor de naaste, het geloof en de kerk.

Wij staan voor de uitdaging om deze woorden ‘Geloof-Hoop-Liefde’ tot uiting te brengen, in onze gemeente en daarbuiten. Als gemeente willen wij ons geloof, onze hoop en onze liefde graag delen met anderen. Dat doorgeven wat voor ons kostbaar is. Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens onze kerkdiensten op zondag. Maar onze gemeente is meer dan de kerkdienst. Daarom worden er gedurende het jaar ook allerlei activiteiten georganiseerd, voor jong en oud, op zondag en door de week. Voor al die verschillende activiteiten binnen onze gemeente is geld nodig.

Traditiegetrouw vragen wij u via de jaarlijkse paascollecte u om een gift, waarmee u ons in staat stelt om al die activiteiten mogelijk te maken. Helpt u ook nu weer mee?

Voor uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt u gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro of rechtstreeks op bankrekeningnummer NL73 FVLB 0225 42 6897, o.v.v. Paascollecte 2018.

Restauratie kerkgebouw

De restauratie van ons kerkgebouw heeft door plotselinge koude inval in februari vertraging opgelopen en daardoor zal de restauratie enige weken langer duren.

Ondanks dat helpt u toch ook mee om de restauratie tot een goed einde te brengen, er gloort nog een gat van € 92.795? Uw zeer gewaardeerde gift is welkom op bankrekeningnummer: NL73 FVLB 0225 4268 97, o.v.v. Restauratie kerkgebouw

Kerkblad 't Ankertje (NL67 FVLB 0226 1179 36)

In de afgelopen periode, 2 januari 2018 t/m 21 maart 2018, zijn de volgende giften ontvangen dan wel geboekt:

1 x € 30, 1 x € 25, 2 x € 20, 1 x € 15 en 1 x € 10.

In totaal werd een bedrag van € 120 ontvangen. Al deze gevers hartelijk dank voor hun bijdrage aan de instandhouding van ons kerkblad 't Ankertje.

Jaarrekening 2017

In het volgende Ankertje zullen de financiële gegevens per 31 december 2017 worden weergegeven. Nu wij een vacante gemeente gaan worden, wordt onze financiële huishouding een nog grotere factor van belang.

Tot zover, met vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters

mr. C. Spek

LET OP:

Het volgende Ankertje zal een uitgave zijn voor drie maanden, te weten:

JUNI, JULI EN AUGUSTUS

Verschijningsdatum donderdag 7 juni

Bericht van de diaconie

Verantwoording Collecten: 7 Januari t/m 11 maart

07-01	Kerkrentmeesters	€ 109,90	
	Kerkrentmeesters	€ 90,55	Zondag voor de Oecumene
	Diaconie	€ 102,95	
14-01	Kerkrentmeesters	€ 90,40	
	Kerkrentmeesters	€ 78,45	Uitgang Onderhoud Kerk
	Diaconie	€ 89,80	
21-01	Kerkrentmeesters	€ 93,50	
	Kerkrentmeesters	€ 92,45	Weeksluitingen
	Kerkrentmeesters	€ 22,80	Koffiedrinken Het Anker
	Kerkrentmeesters	€ 131,75	Zondagdiensten Westhoek
	Diaconie	€ 77,05	
	Diaconie	€ 168,20	Stichting Eye Care
28-01	Kerkrentmeesters	€ 98,57	
	Diaconie	€ 101,29	ZOA
	Diaconie	€ 109,35	Werelddiaconaat
04-02	Kerkrentmeesters	€ 102,86	
	Kerkrenmeesters	€ 95,40	Uitgang Onderhoud Kerk
	Diaconie	€ 85,16	Catechese en Educatie
11-02	Kerkrentmeesters	€ 82,75	
	Diaconie	€ 75,45	
	Diaconie	€ 64,65	Missionair werk
18-02	Kerkrentmeesters	€ 103,57	
	Kerkrentmeesters	€ 74,55	Koffiedrinken Het Anker
	Kerkrentmeesters	€ 138,25	Zondagdiensten Westhoek
	Diaconie	€ 91,02	
	Diaconie	€ 103,03	40 Dagentijd Collecte
25-02	Kerkrentmeesters	€ 171,60	
	Kerkrentmeesters	€ 95,90	Uitgang Onderhoud Kerk
	Diaconie	€ 97,92	
04-03	Kerkrentmeester	€ 77,11	
	Diaconie	€ 76,40	
	Diaconie	€ 60,85	Voorjaarszendingscollecte
11-03	Kerkrentmeesters	€ 99,50	
	Kerkrentmeesters	€ 51,30	Weeksluiting Westhoek

Kerkrentmeesters	€ 131,75	Zondagdiensten Westhoek
Kerkrentmeesters	€ 30,45	Koffiedrinken Het Anker
Diaconie	€ 108,01	
Diaconie	€ 114,47	Stichting De Hoop

De bloemen gingen als groet van onze Gemeente naar:

- 28-01 Dhr. M. de Ruiter, Kasteelweg 1/F165
Dhr. G. Jonker, Barbierstraat 18, Etten-Leur
- 04-02 Mevr. Aaldijk-van der Zouwen, Kasteelweg 1/161^E
Fam. Boer-Eliasar, Doelstraat 14
- 11-02 Mevr. M.M. van Mourik-van der Stelt, Prins Bernhardstraat 1/F15
Dhr. B van Múnster , Twintighoven 5
- 18-02 Mevr. N. Heijndijk-Bouman, Koperslagerij 24
- 25-02 Mevr. J. J. Koenen-Hoeneveld, Wede 10
Dhr. S. C. Vlegaard, Zeestraat 35
- 04-03 Dhr. J. J. Hoeneveld, Lindonk 66
- 11-03 Dhr. J. G. Heming, Ambachtsgang 20
Mevr. W. Tolenaars-Crezee, Pr. Bernhardstraat 1/F179
- 18-03 Dhr. H. Crezee, Galgenweg 77
Mevr. J van Mourik, Dr. Arienslaan 49

LET OP:

Het volgende Ankertje zal een uitgave zijn voor drie maanden, te weten:

JUNI, JULI EN AUGUSTUS

Verschijningsdatum donderdag 7 juni

Uit de kerkenraad

In het vervolg zal er in elk Ankertje een stukje opgenomen zijn vanuit de kerkenraad. Dat de communicatie vanuit de kerkenraad naar de gemeente beter kan, is al eerder geconstateerd. Vandaar dit goede voornemen. Ook zullen hierin de zaken besproken worden die te maken hebben met het vertrek van Ds. Buijs en de activiteiten die gedaan moeten worden voor het beroepingswerk in de vacature tijd.

Omdat er niet veel ouderlingen zijn is gevraagd of ook ouderling kerkrentmeesters meer dienst willen doen in de eredienst. Dit heeft het college in beraad.

Er zijn weer een aantal leden verzocht om ambtsdrager te worden. Alleen Wino van Dongen heeft toegezegd om ouderling kerkrentmeester te worden (inmiddels is hij bevestigd).

Voor de stille week wordt besloten, op verzoek van de koster, om de diensten op maandag t/m donderdag in Het Anker te houden. Vanwege de restauratiewerkzaamheden zijn alle stoelen en banken afgedekt met plastic. Op de Goede Vrijdag is de Avondmaalsdienst wel in de kerk.

De kerkenraad heeft het beleidsplan op diverse punten aangepast. Het aanpaste beleidsplan staat inmiddels op de website.

Onze jeugd gaat samen met de jeugd uit Klundert weer naar de EO jongerendag. Tevens gaat een aantal jongeren met Robert Bakker naar een Royal Adventure Weekend.

In Het Anker is nieuwe ledverlichting aangebracht. Aart van Muijen heeft samen met Johan Aernoudse de lichtbuizen verwisseld.

Er moet een totaal nieuwe geluidsinstallatie in de kerk komen. Ook de camera moet worden vernieuwd. Besluit hierover zal spoedig worden genomen.

Het aantal zitplaatsen van het koor in de kerk zal worden verminderd, zodat er een ruimte komt die op een andere manier kan worden gebruikt. Tevens zal de hoofdingang gesloten blijven, zoals nu het geval is. Dit is veel overzichtelijker en scheelt zowel voor als aan het einde van de eredienst, mensen. Nu kan volstaan worden met één persoon die de zondagsbrief uitdeelt en één diaken die collecteert.

De kerkrentmeesters werken aan een goede en inspirerende afsluiting van de restauratie. Alleen de datum van oplevering is nog niet bekend, dus kan er nog geen datum worden genoemd voor de afsluiting.

Er is een idee om voor de Pasen ook een soort “Passion” in Zevenbergen te organiseren met al de kerken.

Op eerste paasdag zal er weer een paasontbijt zijn voor de gehele gemeente. Omdat dit de eerste kerkenraadsvergadering is, nadat Ds. Buijs het beroep naar Epe heeft aangenomen, nemen we even de tijd om wat ideeën en wensen te noteren vanuit de kerkenraad. Duidelijk is dat we niet overhaast te werk willen gaan.

Eerst moet duidelijk zijn: willen en kunnen we weer een full time predikant beroepen? Of het kan en mag hangt af van onze financiële positie. Het college van kerkrentmeesters moet daarvoor toestemming vragen aan de landelijke kerk. Aangetoond zal moeten worden of we een dominee voor vijf jaar kunnen onderhouden.

Tevens moet helder zijn, wat willen we als gemeente, wat zijn prioriteiten, etc. Er zal ook weer een profielschets van de te beroepen predikant en van onze gemeente opgesteld worden. Tevens komt er, zoals gewoonlijk, een beroepingscommissie. De kerkenraad wil de gemeente en de jeugd bij al deze zaken er zoveel als mogelijk bij betrekken.

Op de gemeenteavond in mei willen we e.e.a. de gemeente vertellen, in elk geval een globaal tijdspad van de activiteiten.

Er zal een consulent worden toegewezen. Alleen de werkzaamheden van een consulent zijn drastisch gewijzigd. Zijn werkzaamheden beperken zich tegenwoordig tot begeleiding van profielvorming en beroepingswerk.

Voor andere werkzaamheden zal een andere invulling gezocht gaan worden, zoals voor (crisis)pastoraat, catechese, begrafenissen etc.

Preekbeurten zullen weer moeten worden ingevuld. Cees Nelemans is daar al druk mee bezig.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Jan Oskam

LET OP:

Het volgende Ankertje zal een uitgave zijn voor drie maanden, te weten:

JUNI, JULI EN AUGUSTUS

Verschijningsdatum donderdag 7 juni

Zondagavond samenkomsten

Als u dit leest is het gelukkig alweer voorjaar. Ook in april komen we weer bij elkaar op de tweede zondagavond van de maand, op 8 april. Op 6 mei komen we bij elkaar op de eerste zondag, omdat de tweede zondag Moederdag is. Beide keren om 19.00 uur in Het Anker.

Wat we bespreken kunt u weer lezen op de zondagsbrief.

We zingen enkele liederen, ik houd een korte inleiding en daarna spreken we samen verder over het onderwerp. Na afloop drinken we koffie of thee en praten we bij.

Iedereen is welkom.

Hartelijke groet,

Jan Oskam

Tel. : 325519

Mailadres : jan.oskam368@ziggo.nl

Ouders van jonge kinderen

In het vorige Ankertje heeft u kunnen lezen dat er een kring komt voor doopouders, en wel op 10 en 24 april. Deze kring is onder leiding van onze predikant ds. Roberto Buijs.

De afgelopen weken hebben we een dertiental ouders bezocht, met een uitnodiging voor deze avonden. Deze ouders hebben de afgelopen 2 à 3 jaar een kindje laten dopen. De meeste ouders reageerden enthousiast en zullen naar de kring komen. Wij willen leren van elkaar, en handvatten aanreiken in de geloofsopvoeding.

Als u ook jonge kinderen hebt en wilt u graag meedoen aan deze kring, schroom niet. U bent ook van harte welkom.

Wilt u graag komen, maar is oppas een probleem, meldt het ons, wij proberen een oplossing te vinden.

De eerste avond is op dinsdag **10 april om 20.00 uur in Het Anker**, het gebouw achter de Hervormde Kerk. De tweede avond zal zijn op dinsdag 24 april. Wij hopen van harte dat u komt.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad,

Jan Oskam

Wijkwerk

De inkt van het vorige stukje was nog niet droog, toen ik schreef dat er geen leden van onze gemeente overleden waren, of drie mensen in onze gemeente overleden. Daarna zijn in de volgende maanden nog weer verschillende mensen overleden. Niet van alle mensen van onze gemeente krijgen we rechtstreeks bericht van overlijden, maar horen we dit pas later via de koppeling met de burgerlijke stand. Ook is er niet altijd een kerkelijke uitvaart, want niet alle mensen zijn kerkelijk betrokken. Dat is jammer, want dan kan de kerk geen troost bieden aan de nabestaanden. Gelukkig doen anderen dit wel, en kunnen ze opgenomen worden in de gebeden en het meeleven van de gemeente.

Ook is er op de dag voor Kerstfeest nog een kindje geboren. Wellicht is er binnenkort nog een doopdienst.

Er zijn en waren veel mensen ziek. De winter is altijd de tijd van ziekten. Veel waren lange tijd aan huis gebonden door de hardnekkige griep. Gelukkig zijn de meesten weer terug in de kerk.

Er zijn ook weer een aantal gemeenteleden verhuisd naar de Westhoek of Zeven Schakels. Wij hopen dat ze zich daar snel thuis gaan voelen.

Er zijn ook een aantal nieuw in-gekomenen. Dat is fijn voor ons als gemeente, als er mensen bijkomen. Alleen heel jammer dat er zo weinig daarvan kerkelijk betrokken zijn. Integendeel, een aantal wilde zich direct laten uitschrijven, omdat ze niets met geloof en kerk hebben.

Er waren ook weer een aantal huwelijks jubilea (25, 40, 50 en 60 jaar). U weet dat we dan een bezoek brengen met een mooie bos bloemen. Er is veel dankbaarheid dat de Heere het huwelijk wil zegenen, ook met een langdurige verbondenheid. Is dat onze verdienste? Ik denk van niet, het is Gods trouw die ons samenbindt.

Nu er helaas weer geen (wijk)ouderlingen zijn bijgekomen, zal de kerkenraad nagaan of een andere opzet van het pastoraat mogelijk is. Het idee is om niet meer direct in wijken te denken maar in categorieën, b.v. jongeren en gezinnen, ouderen, crisis situaties etc. U zult hier t.z.t. meer van horen. We hopen dat

met een andere opzet meer mensen betrokken willen zijn om te helpen in het pastoraat.

Want het blijkt steeds weer, bezoeken zijn zo ontzettend belangrijk. Je leert dan de breedte van de gemeente kennen met alles wat er leeft en speelt en de gemeente wordt meer betrokken op de kerk. We zijn tenslotte aan elkaar gegeven door Jezus Christus, onze opgestane Heer.

Ten slotte een hartelijke groet en als u vragen hebt, u kunt mij altijd bellen of mailen

Jan Oskam, wijkouderling

0168-325519

jan.oskam368@ziggo.nl

Bezorger bedankt!

Omdat de familie Marsman gaat verhuizen naar Klundert kan de heer Marsman zijn wijk voor ‘**t Ankertje** niet langer aanhouden. De heer Marsman heeft vele jaren de **Ankertjes** in het buitengebied bezorgd. Wij bedanken hem heel hartelijk voor zijn inzet en wensen hem samen met zijn vrouw nog vele goede jaren in Klundert.

Bezorger(s) welkom!

Inmiddels hebben Rink en Anneke Koenen zich bereid verklaart om de wijk van de heer Marsman over te nemen. Hartelijk dank hiervoor!

Berichten van de HVD

Wanneer ik dit stukje schrijf duurt het nog ruim een week voor onze Paasmiddag wordt gehouden. Als u dit leest ligt de middag achter ons. Ik hoop dat we kunnen terugkijken op een mooie middag en goede vieringen in de Stille week en met Pasen.

Omdat iemand vroeg naar de Stichting Gaan en Doen waarvoor we op onze adventsmiddag collecteerden wil ik hier graag nog iets over vertellen. De stichting ondersteunt de plaatselijke bevolking in Ethiopië op allerlei gebieden. Wij hebben onze gift bestemd voor een school in Aleltu. Met de bouw van de school is in 2011 begonnen met de hulp van de Stichting. Op dit moment wordt er onderwijs aangeboden aan ruim 200 kinderen. Om goed onderwijs te kunnen geven moet steeds nieuw materiaal worden aangeschaft, u kunt daarbij denken aan nieuwe schoolboeken maar ook aan pennen en schriften. De giften maken het mogelijk dat de school kan blijven bestaan. Mocht u nog een gift over willen maken dan kan dat op rekeningnummer NL34 RABO 0154621420 t.n.v. de Stichting Gaan en Doen onder vermelding van "school Aleltu"

Onze volgende vergaderingen zijn op maandag 9 april en 7 mei om 13.30 uur in Het Anker.

Afgelopen maand ontvingen we giften van € 10 en € 20 via Ineke Maris en € 20 via Annet Koert. Onze hartelijke dank voor uw bijdragen.

Een hartelijke groet van alle dames van de HVD,

Lenie Jansen,

ll.jansen@hetnet.nl

T. 0168-326034



Lopend Vuurtje 2018

Zaterdag voor Pinksteren, 19 mei
Alweer voor de 17de keer vindt de sponsorfietsocht: “als een lopend vuurtje”, plaats. Diverse kerken in West-Brabant zijn voor bezichtiging open. Zij ontvangen de bezoekers die per fiets of auto komen. Op deze dag vormen ze daarmee pleisterplaatsen voor ontmoetingen. In Zevenbergen is dit jaar de start vanuit de Gereformeerde Kerk.
Dit jaar hebben de kerken gekozen voor het thema:



“Het vuur opnieuw aanwakkeren”

Met Pinksteren vieren de Christenen het begin van de Kerk. Een Kerk die als een lopend vuur over de wereld is gegaan, waarbij men het aangedurfd heeft met elkaar samen op weg te gaan.

Vuur staat symbool voor geestdrift en hartstocht (het vuur van de liefde) en tevens voor zuiverheid (het heilig vuur). Het zijn kernwaarden, die we regelmatig in de christelijke traditie tegenkomen en die het waard zijn om door te geven.

Zij steunen ons in het vertrouwen dat na donkere periodes lichte en betere periodes komen. We fietsen voor goede doelen en gaan zo samen met hen op weg.

Het doel van 't Lopend Vuurtje is tweeledig:

Eenzijds geld inzamelen voor goede doelen.

Anderzijds elkaar ontmoeten in en bij de kerken. De bestemming voor de geldinzameling wordt door de plaatselijke deelnemende kerken bepaald. In Zevenbergen is dit jaar het goede doel: het **Optiekproject Papoea-Indonesië**. Iedereen kan de fietsers sponsoren. Dit kan door afspraken met de fietsers te maken of door geld in de sponsorbus in de kerk te storten.

Tevoren opgeven helpt bij de organisatie: er ligt een intekenlijst in de kerk.

Doe mee!

Deelnemers kunnen uit verschillende routes kiezen. Voor de fietsers zijn er verschillende afstanden: 35 km, 45 km, 65 km en 100 km. Bij elke deelnemende kerk kan gestart worden en worden de routes uitgereikt.

Voor automobilisten zijn er lijsten waarop de te bezoeken kerken staan.

Deelnemers vinden het meestal leuk om stempels te verzamelen, daarom zijn er stempelkaarten. Bij elke kerk, die aangedaan wordt, kan een stempel verkregen worden. In elke kerk zijn er die dag gastvrouwen en gastheren om de deelnemers te ontvangen. Zij geven stempels en voor wie wil is er koffie of thee en limonade voor de kinderen en er wordt op verzoek informatie gegeven. Elke kerk zal naar vermogen bijdragen aan de ontmoeting en zich inspannen om bij te dragen aan de sponsoring.

Vanaf 9.30 uur kunt u starten met de fietstocht bij alle deelnemende kerken die vanaf 9 uur open zijn voor aanmelding en een kopje koffie. U krijgt bij aanmelding een routebeschrijving in de kerk waar u de fietstocht start. Ook krijgt u per deelnemer een herkenningsvaantje voor aan de fiets. U bent natuurlijk van harte welkom om alle kerken van binnen te bekijken.

De routes gaan langs de opengestelde kerken en sommige kapelletjes in de regio. Het aantal kerken dat u kunt bezoeken hangt af van de lengte van de route.

Let op! De kerkdeuren sluiten om **17.00 uur**.

In geval van nood is er een telefoonnummer beschikbaar op de routebeschrijving. Deze worden bij de start uitgereikt.

Meer informatie: Vincent Polman (329289/0629044627)

Reünie

Het team en de ouderraad van PCBS De Regenboog organiseren in het

25^{ste} schooljaar op 6 oktober 2018 van 14:00 uur tot 18:00 uur

een reünie in het schoolgebouw aan de Regenboogstraat 1 te Zevenbergen.

De reünie is bedoeld voor alle oud-leerlingen en medewerkers van De Regenboog en haar rechtsvoorgangers zoals:

Het Kompas,
De Schelp,
De Wegwijzer, (Hummelhonk) en
Eben- Haëzer

die op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder zijn.

Partners van reünisten die niet een van deze scholen hebben bezocht/gewerkt mogen ook inschrijven.

De kosten bedragen 10 euro p.p.

Vanaf heden kan er worden ingeschreven via **www.reuniezevenbergen.nl**

De reüniecommissie

LET OP:

Het volgende Ankertje zal een uitgave zijn voor drie maanden, te weten:

JUNI, JULI EN AUGUSTUS

Verschijningsdatum donderdag 7 juni

Inzameling kleding voor vluchtelingen

Kleding, beddengoed, lakens, dekens en knuffeldieren voor vluchtelingen en noodhulp in diverse landen.

Als u kleding of andere gevraagde artikelen over heeft kunt u telefonisch contact opnemen met:

B. A. van der Put, telefoon 323 904, liefst na 18.00 uur.

Contactpersoon: B. A. van der Put, Zuidhaven 71

Deze inzameling is een initiatief vanuit de ZWO

Hulp nodig? Bel:

076-700 24 47

of ga naar www.hipwestbrabant.nl



Stuur óók uw kerk een kaartje!

Mensen verhuizen. Ze gaan trouwen. Er worden kinderen geboren. Er overlijden mensen. Al die gebeurtenissen hebben ook invloed op de persoonsregistraties. Bijvoorbeeld van de kerkleden -administratie van uw plaatselijke kerk. Om dat systeem actueel te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.



Ledenadministrateur: D.P. (Dik) Ardon
T: 0168-324317; E: la@hervormdzevenbergen.nl

Collectebonnen

Deze kunnen besteld worden door overmaking op **NL73FVLB0225426897** ten name van: College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde Gemeente Zevenbergen onder vermelding van de gewenste collectebonnen. De volgende collectebonnen kunnen gekocht worden:

Collectebonnen à € 0,75 per 12 st. = € 9,00

Collectebonnen à € 1,00 per 12 st. = € 12,00

Collectebonnen à € 1,25 per 12 st. = € 15,00

Collectebonnen à € 2,25 per 12 st. = € 27,00

Zodra het bedrag op voornoemde rekening is bijgeschreven worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd



Faith, omdat elk kind gekend wordt door vertrouwen!

Kindercoaching

Bij kindercoaching staan de belangen en behoeften van het kind centraal. Het kind wordt gecoacht om zijn/haar talenten, vaardigheden en kennis beter te gebruiken en waar nodig nieuwe vaardigheden aan te leren.

Kijk voor meer informatie op www.kindercoachpraktijk-faith.nl

Kindercoachpraktijk Faith

Arkelhof 54

4761 MN Zevenbergen

06-15485562

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

Een persoonlijk afscheid.

We zijn **24 uur per dag** bereikbaar op **0800 - 023 05 50**.
Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl
voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.



Peter vd Kieboom
twee wielers BV

Lobbekenstorenstraat 3, 4761 DV Zevenbergen
0168 - 32 39 66, www.kieboom2wielers.nl

Bijbelleesrooster



vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor
zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk
zondag	8 april	Genesis 2:18-25	Schaamteloos
maandag	9 april	Genesis 3:1-24	Gevallen
dinsdag	10 april	Spreuken 22:17-	Raadgevingen
woensdag	11 april	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme
donderdag	12 april	Spreuken 23:15-	Laat je onderwijzen
vrijdag	13 april	Spreuken 23:26-	De kater komt later
zaterdag	14 april	Psalm 4	Slaaplied
zondag	15 april	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet)
maandag	16 april	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?
dinsdag	17 april	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles
woensdag	18 april	Spreuken 24:10-	Zoete woorden?
donderdag	19 april	Spreuken 24:23-	Eerlijkheid en vlijt
vrijdag	20 april	Psalm 10	Sterkte voor
zaterdag	21 april	Genesis 5:1-24	Leef-tijden
zondag	22 april	Genesis 5:25–6:4	Gemengde
maandag	23 april	Spreuken 25:1-15	Spreken is zilver en
dinsdag	24 april	Spreuken 25:16-	Over maat houden
woensdag	25 april	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo, dwaas
donderdag	26 april	Spreuken 26:13-	Vergelijkenderwijs
vrijdag	27 april	Spreuken 27:1-11	Het is een vriend die
zaterdag	28 april	Spreuken 27:12-	Omgangswijsheid
zondag	29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw
maandag	30 april	Genesis 7:1-24	Bootvluchtelingen
dinsdag	1 mei	Spreuken 28:1-16	Tegen-stellingen
woensdag	2 mei	Spreuken 28:17-	Van rijkdom word je
donderdag	3 mei	Spreuken 29:1-14	Wijsheid duurt het
vrijdag	4 mei	Spreuken 29:15-	Opvoedkunde
zaterdag	5 mei	Spreuken 30:1-9	Wijs en bescheiden
zondag	6 mei	Genesis 8:1-14	Drooglegging
maandag	7 mei	Genesis 8:15-22	Buitenlucht!
dinsdag	8 mei	Spreuken 30:10-	Wijs en bescheiden
woensdag	9 mei	Spreuken 30:15-	Dierkundeles
donderdag	10 mei	Psalm 93	Hemelvaart

vrijdag	11 mei	Genesis 9:1-7	Tegen
zaterdag	12 mei	Genesis 9:8-17	Regenboogcoalitie
zondag	13 mei	Genesis 9:18-28	De mantel der liefde
maandag	14 mei	Spreuken 31:1-9	Moeders wijsheid
dinsdag	15 mei	Joël 2:18-27	Het komt goed
woensdag	16 mei	Joël 3:1-5	Pinksteren
donderdag	17 mei	Joël 4:1-8	Straf voor Israels
vrijdag	18 mei	Joël 4:9-21	Oordeel
zaterdag	19 mei	Genesis 10:1-32	Op de kaart gezet
zondag	20 mei	Genesis 11:1-9	Babylonische
maandag	21 mei	Spreuken 31:10-	Leve de actieve
dinsdag	22 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van
woensdag	23 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
donderdag	24 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
vrijdag	25 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
zaterdag	26 mei	Romeinen 12:1-8	Gaaf!
zondag	27 mei	Romeinen 12:9-21	Wees een
maandag	28 mei	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
dinsdag	29 mei	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat
woensdag	30 mei	Psalm 11	Veiligheid en justitie
donderdag	31 mei	Marcus 2:1-12	Een gat in het dak
vrijdag	1 juni	Marcus 2:13-22	Eten en vasten
zaterdag	2 juni	Marcus 2:23-3:6	Goed werk op
zondag	3 juni	Job 1:1-12	Strijd achter de
maandag	4 juni	Job 1:13-22	Jobstijdingen
dinsdag	5 juni	Job 2:1-13	Jobsgeduld
woensdag	6 juni	Job 3:1-26	Het zwijgen
donderdag	7 juni	Psalm 12	Onderdrukten

Rouwcentrum Zuidema

Tel: 0168-405038



Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal.
Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

Rouwcentra:

Schanspoort 6
4791 HC Klundert

Noordhaven 4
4761 DA Zevenbergen

Kantoor:

Noordschans 54
4791 RJ Klundert

Beheer van:

Rouwkamer De Westhoek
Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

Internet:

info@rouwcentrum-zuidema.nl
www.rouwcentrum-zuidema.nl

Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.

KAPPER & SHOP

Bij Kapper & Shop kunt u terecht voor al uw haarbehandelingen, kleurproducten, shampoos, crèmes, gels, scharen, kammen, tondeuses, föhns, etc.
en voor een GRATIS advies van onze vakkundige haarstylisten

Tel. : 0168—32 59 72

Noordhaven 8
4761 DA ZEVENBERGEN

www.dekapperenshop.nl
info@dekapperenshop.nl



Werkplaats en kantoor:
Langenoordstraat 146
4761 DR Zevenbergen
Telefoon (0168) 32 97 13
info@schildersbedrijfbeljaarts.nl
www.schildersbedrijfbeljaarts.nl

Alles voor een comfortabel leven!

StelComfort
shop.nl

U bent van harte welkom in onze winkel of neem eens een kijkje op onze webshop

Campagneweg 1 • 4761 RM Zevenbergen • Telefoon 0168 331 300 • **www.stelcomfort.nl**

Algemene info Hervormde gemeente Zevenbergen

www.hervormdzevenbergen.nl

Kerkgebouw: Markt 4/ Diensten zondag 10.00 uur
Tijdens de diensten crèche en kindernevendienst

Predikant: Ds. G.C. Buijs, T 851945,
E dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

Kerkelijk werker: P. Kranendonk, T 078-6835805
E paulinekranendonk@hotmail.com

Scriba: M.I. Latour- Swaanswijk, M 06-81 18 66 69
Twintighoven 50, 4761 NW Zevenbergen
E scriba@hervormdzevenbergen.nl

Kosterij: G.S. Ardon, T 324387
E gerritsegerardon@hetnet.nl

Kerkrentmeesters: Voorzitter: E.M. Dalemans, T 323759
Secretaris: Fin.adm.: Mr. C. Spek, T 323719
NL73 FVLB 0225426897

Kerkradio: Robert Bakker, T 453816

Diaconie: Voorzitter: A.C. Langerak, T 473125
Secretaris: M. Bezemer, T 076-5424154
Fin. adm.: P. v. Hoogdalem, T 0168-370007
NL02 FVLB 0225428660 (SKG)
NL44 RABO 0346710146

Gebouw Het Anker: Beheerder: Vacant
Het Anker: T 323661

Ledenadministratie: D.P. Ardon, T 324317, E la@hervormdzevenbergen.nl
Verhuisberichten, nieuw- ingekomenen, LRP

ZWO: L. van Brugge, T 471812
HVD: L. Jansen, T 326034
Kindernevendienst: C. van Wing - Les, M 06-309 781 64



Nagelkerke Zevenbergen

Voor een gezond lekker brood!
Ook koemelk en E-nummer vrij.

IDA VOS

Pedicure

UW VOETEN, OOK MIJN ZORG!



***LAST VAN EEN INGROEIENDE NAGEL?
LAAT EEN NAGELBEUGEL ZETTEN.
DAN HEEFT U VOORTAAN FIJNE VOETEN***

BEL voor een afspraak!  06 28 89 76 74



Ook gespecialiseerd in reumatische en diabetische voeten

**Pedicurepraktijk IDA VOS Zomerland 19, Zevenbergen •
www.pedicurepraktijkidavos.nl**