

Kerkblad

Hervormde Gemeente

Zevenbergen

Protestantse Kerk in Nederland

57e jaargang nr. 11
november 2017



Redactie:

G.C. Buijs | B.Hamstra-Geleijns

Kopie inleveren voor de 20e van de maand

ankertje@hervormdzevenbergen.nl

Vragen over advertenties:

E. van Wing- Les

T 335 235

Vragen over bezorging:

G. Koert

T 325 235

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening

NL67 FVLB 0226 1179 36

t.n.v. Kerkblad 't Ankertje

Het volgende Ankertje zal verschijnen op:

donderdag 7 december 2017



Redactioneel

Deze keer is het 't Ankertje slechts voor één maand. In december verschijnt er opnieuw een Ankertje voor december en januari.

De reden is dat de volgende uitgave een speciale **kersteditie** zal zijn.

Ook bij deze verkorte versie van 't Ankertje willen we iedereen weer veel leesplezier wensen.

De redactie:

Bep Hamstra
Ds. Roberto Buijs

Kopij

Kopij voor het kerkblad alleen aanleveren in een **WORD** bestand, u hoeft het artikel niet op te maken, op het volgende emailadres:

ankertje@hervormdzevenbergen.nl

anders kan het niet geplaatst worden!

De uiterlijke inleverdatum voor het nieuwe Ankertje is **20 november** 2017, de verschijningsdatum is 7 december 2017

Inhoud

Redactioneel.....	2
Redactioneel.....	3
Kerkdiensten.....	8
Collecteafkondigingen.....	9
Kaarsenrooster.....	10
Uitdeelrooster Zondagsbrief.....	10
Weeksluitingen in De Westhoek.....	10
Protestantse vieringen in de Zeven Schakels.....	10
Meditatie: Terug naar de basis.....	11
Bij de diensten.....	13
Verhuisberichten.....	21
Verjaardagen 80 jaar en ouder.....	22
Berichten van de Kerkrentmeesters.....	24
Bericht van de diaconie.....	27
Jubileumconcert Gospelkoor Reclaim.....	28
Berichten van de HVD.....	29
Zondagavond samenkomsten.....	30
Wijkwerk.....	31
Kerstlunch 2017.....	32
Beste gemeenteleden,.....	33
Inzameling kleding voor vluchtelingen.....	35
Bezorgers bedankt!.....	36
Bezorger gezocht!.....	36
Bijbelleesrooster.....	40

Stichting HiP West-Brabant van start.....	41
 Helpen waar geen helper is.....	41
Algemene info Hervormde gemeente Zevenbergen.....	45

AKTIE RESTAURATIEFONDS

Te koop aangeboden
Heerlijke zelfgemaakte advocaat, gemaakt door
 Metty Malipaard
 en
heerlijke zelfgemaakte sinaasappel- en koffielikeur door
 Jacqueline Breure.

Deze verrukkelijke drankjes zijn bekend van de kerstmarkt !

De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds voor de
restauratie van ons kerkgebouw.

Prijzen

Advocaat 50 cl.	€ 5,95
Sinaasappellikeur 25 cl	€ 5,95
Sinaasappellikeur 75 cl	€ 15,95
Koffielikeur 25 cl	€ 5,95
Koffielikeur 75 cl	€ 15,95

Ook leuk om kado te geven !

Te bestellen bij Metty Malipaard
0168 326975 / mettybom@kpnmail.nl

Kerkdiensten

Tijdens de diensten is er kindernevendienst en crèche.

Zondag **05 november** **Oogstdienst**
10.00 uur Ds. G. C. Buijs

Collecten: Diaconie, eigen werk
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Oogstcollecte

Zondag **12 november**
10.00 uur Ds. A. Groenendijk-Meindertsma, Klundert

Collecten: Diaconie, eigen werk
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Najaarszending

Zondag **19 november** **Gez.dienst in Geref. Kerk**
10.00 uur Ds. B. Oosterom, Rump

Collecten: Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, nader te bepalen door de jeugd
17.00 uur Ds. G. C. Buijs **Reflection Herv./Geref**
 Deze dienst wordt gehouden in Het Anker

Zondag **26 november** **Laatste zondag kerkelijk jaar**
10.00 uur Ds. G. C. Buijs **herdenken overledenen**

Collecten: Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Onderhoud Kerk

Zondag **03 december** **Eerste Adventzondag**
10.00 uur Ds. G. C. Buijs

Collecten: Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Uitgangscollecte, Missionair Werk & Kerkgroei

Collecteafkondigingen

Zondag 12 november: Kerk in Actie Najaarszending

Theologie doceren in Hong Kong

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong



Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Zondag 3 december: Collecte Missionair Werk en Kerkgroei

Help de nieuwe kerk in Drachten

Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de Bijbel in één jaar tijd te lezen. De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten.

Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te denken over de Bijbel, bidden, leerling zijn van Jezus en een community vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden!

De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Yours!.

Doet U mee?

Kaarsenrooster

Zondag	05 november	Rik den Hollander
Zondag	12 november	Ilse Kuenen
Zondag	19 november	Joris den Hollander
Zondag	26 november	Christel Bakker
Zondag	03 december	Rebekka Burgers
Zondag	10 december	Zalinia Sluimer

Ben je verhinderd of heb je onderling geruild? Laat het me weten, dan kan het aangepast worden op de Zondagsbrief.

Evelien Buijs: 0168-851945 of ebuijssuurmond@hotmail.com

Uitdeelrooster Zondagsbrief

05 november	Meindert Hamstra
12 november	Bep Hamstra
19 november	Ina van der Put
26 november	Jacqueline Breure
3 december	Joke Ardon
10 december	Cora van der Duijn Schouten

Als het niet uitkomt wil je dan zelf ruilen?
Alvast bedankt weer voor jullie medewerking.
Mara Latour- Swaanswijk

Weeksluitingen in De Westhoek

17 november	Ds. Roberto Buijs
1 december	Pauline Kranendonk

Protestantse vieringen in de Zeven Schakels

02-11-17	Mw.B.de Waal-v.d. Vlies
09-11-17	Ds. G. C. Buijs Avondmaal
16-11-17	Gemma Verlijdsdonk
23-11-17	Wil en Marian
30-11-17	Gemma Verlijdsdonk
07-12-17	Mw.B. de Waal- v.d. Vlies

Meditatie: Terug naar de basis

1 Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,

2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

3 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei.

4 Zo niet de wettelozen!

Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.

5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.

6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Je kan blijkbaar je tijd verdoen. Lummelen en omhangen met spotters brengt je niet dichterbij God. Soms is het tijd voor serieuzere zaken. De dichter van de Psalm heeft het over het bestuderen van de wet. De Thora, de weg, de aanwijzing van God. Voor ons is dit het geheel van de Bijbel. Zonder het uitdiepen, het spitten en graven in de Bijbel verwelken we. We hebben het nodig de woorden te lezen en te herlezen. Niet vluchtig lezen, maar mediteren. Werk maken van Bijbelstudie. Alleen thuis. Maar ook samen in de kerk. Alleen zo kunnen we blijven ontdekken hoe God ons wil uitleggen hoe het geloof relevant kan blijven. Zelfs in een tijd waarin geloven niet meer gewoon is.

We kunnen heel wat aftobben. Houd ik het vol om te blijven geloven? Hoe komt het toch dat mijn geloof zo oppervlakkig is? Waar zal het heen gaan met de kerk? Waarom laat God niks van zich horen? Enz., enz., enz.

Het is steeds meer mijn vaste overtuiging dat op al deze vragen uiteindelijk maar één antwoord te geven is. Namelijk: Lees de Bijbel. Stel je open voor de stem van God, die door Bijbel, zijn woord tot ons wil spreken. Ook in de kerk moet de Bijbel veel meer centraal komen staan. Alle strategieën over de vernieuwing van de kerk, alle aanpassingen van de vorm, het eindeloze vergaderingen kunnen goed zijn, maar zijn ook gevaarlijk. Het gevaar is dat het vooral een praten over God wordt. Voor je weet gaan we het zelfs ook nog bedenken voor God.

Als God niks doet, moeten we zelf maar de mouwen opstropen.

Hoe anders wordt het wanneer we vooral gaan lezen uit de Bijbel. Bijbellezen is praten met God. Of nog beter gezegd: Luisteren naar God.

Onze omgang met de Bijbel bepaalt ons bij de noodzakelijke weg naar binnen. Naar de binnenkamer voor Bijbelstudie. Naar de kerk voor Bijbellezen en de verkondiging van de preek. Deze beweging is nodig om de betekenis van het geloof niet kwijt te blijven raken. Alleen zo kunnen we zijn als een boom gepland aan stromend water, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ver van de bron, ver van het Woord verdroogt en verdort alles. Tegelijkertijd is het ook onze roeping om de tegenovergestelde beweging te maken. Van binnen naar buiten. Vanuit de binnenkamer en de kerk de wereld in. Zo lang we niet in een klooster leven zijn gelovigen geen monniken of nonnen.

Ds. Roberto Buijs

Bij de diensten

Zondag 5 november is er de oogstdienst. In deze dienst mogen we in dankbaarheid stilstaan bij het vele goede dat God ons schenkt.

Zondag 19 november is er 's morgens een gewone dienst. In de middag is er om 17.00 uur een jeugddienst in Het Anker. Na afloop van de dienst is er een gezamenlijke broodmaaltijd. (zie ook hieronder)

Op zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we hen die het afgelopen jaar uit het midden van de gemeente zijn ontvallen.

19 november 17.00 uur jeugddienst in Het Anker.

De dienst zal opgebouwd worden vanuit de muziekkeuze van de jongeren. Eigentijdse muziek en bijhorende clips vormen een belangrijk onderdeel van de dienst. De dienst wordt georganiseerd door de jongeren. Maar iedereen is van harte welkom. Juist ook om de jongeren te bemoedigen. Ze zijn met een kleine groep en dan is het belangrijk dat oudere gemeenteleden hun laten merken en voelen dat ze er in onze kerk bij horen.

Omzien naar elkaar

Mw. Paula Wolfert (Prinses Christinastraat 4, 4793 BT Fijnaart) ondergaat een chemokuur en de weg die ze moet gaan, vraagt geestelijk en lichamelijk veel van haar.

Dhr. Wim den Engelse (Hazeldonkse Zandweg 95, 4762 PA) heeft enkele maanden geleden het zeer bedroevende bericht gekregen dat hij een ongeneselijke vorm van kanker heeft.

Dhr. Gerard Dekker (Okkerlaak 39, 4761 TD Zevenbergen) is herstellende van een nieroperatie die hij heeft moeten ondergaan.

Mw. Ank Bij nagte (Gildelaan 68, 4761 BA Zevenbergen) verbleef enige tijd geleden voor een operatieve ingreep in het ziekenhuis

Mw. T. Korteweg (Prins Clausstraat 28) is na een verblijf in het ziekenhuis opgenomen in Antonius Abt in Terheijden (afdeling Haven Noord, kamer 3)

Deze zieken, maar ook de namen, die we niet genoemd hebben en de zieken thuis mogen we gedenken in onze gebeden. Dat God hen nabij wil zijn en kracht en troost wil geven.

60-jarig huwelijksjubileum:

Op 19 september: Fam. Keller-Ouwerkerk, St, Jorisstraat 35, 4761 BK Zevenbergen

40- jarig huwelijksjubileum:

7 oktober:Fam. Van Dreunen-Kortsmit, Achterdijk 27 4791 RB Zevenbergen

25-jarig huwelijksjubileum:

29 september: Fam Tieman-van der Hoek, Waterwilg 7, 4761 WN Zevenbergen

Bijbelkring

Al enkele jaren is er binnen onze gemeente jaarlijks een Bijbelkring. Ook dit jaar willen we weer met een groep samen komen en met elkaar de Bijbel bestuderen om te luisteren naar wat God door Zijn woord tot ons te zeggen heeft.

Als kring komen we weer bij elkaar op maandag 13 november (nb. datum wijkt af) en daarna 4 december. De avond begint om 20.00 uur in Het Anker. Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

Tiencatechese

Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er één keer per twee weken catechese op woensdag. De eerste groep is voor de leerlingen van de eerste en tweede klas van het middelbare onderwijs. De tweede groep is voor de leerlingen van klas drie en hoger. We komen om de week bij elkaar op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 in Het Anker.

Leiding: Ds. Roberto Buijs, 0168-851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

Uur van gebed

Tijdens het maandelijks uur van gebed nemen we de tijd om samen te bidden voor de gemeente, de wereld, onze dierbaren en elkaar. De eerste keer dat we weer bij elkaar komen is woensdag 22 november van 20.00 tot 21.00 uur in Het Anker. Informatie: Ds. Roberto Buijs, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl of 0168851945.

Belijdeniscatechese

Binnenkort start er weer een groep voor belijdeniscatechese. Denk je er over na om belijdenis te doen dan ben je van harte uitgenodigd. Ook als belijdenis doen misschien nog als een stap te ver voelt, maar je toch met anderen wilt praten over het geloof, ben je van harte uitgenodigd. In overleg worden de data vastgesteld.

Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

Midwinteravond leerhuis: Begraven of cremeren?

Dit winterseizoen zal drie keer een leerhuisavond georganiseerd worden over voor ons, als christenen, actueel thema. Naast een uitgebreide inleiding is er ook ruimte voor gesprek.

Het thema van de eerste midwinter leerhuisavond is: Begraven of cremeren?

Beide vormen van afscheid komen voor onder christenen. Welke keuzes spelen hierbij een rol? Welke gedachten zijn er te ontleen aan de Bijbel en de christelijke traditie? In het verlengde van deze vragen zullen we ook nadenken over de christelijke visie op de dood, eeuwig leven, wederkomst en de lichamelijke opstanding.

De avond vindt plaats op woensdag 6 december om 20.00 uur in Het Anker.

Leiding en informatie: Ds. Roberto Buijs, 0168851945,
dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

Gemeenteavond 16 november 2017

Op donderdag 16 november is er weer een gemeenteavond. Uiteraard zullen een aantal bekende agendapunten besproken worden zoals de begrotingen van de colleges.

Het tweede gedeelte van de avond zal door architect Robert Guinée een uitgebreide presentatie gegeven worden over de grootschalige restauratie van onze kerk.

De avond begint om 20.00 uur in Het Anker. Hartelijk welkom.

Gemeente en homoseksualiteit.

Na de tweede gemeenteavond over dit thema op 12 oktober heeft de kerkenraad hier afgelopen dinsdag verder over gesproken.

De kerkenraad heeft vooralsnog geen besluit genomen en wel om onder meer deze reden. Als kerkenraad zijn we blij met de reeds ingevulde enquêtes. Om daadwerkelijk iedereen ook de gelegenheid te bieden via de enquête zijn of haar mening met de kerkenraad te delen, is de korte enquête ook in deze editie van het kerkblad gepubliceerd worden.

Eind november zal de kerkenraad dan verder over deze thematiek nadenken en met elkaar spreken.

Op de volgende bladzijden is de eerder gepubliceerde notitie van de kerkenraad over gemeente en homoseksualiteit terug te vinden. Reeds in 't Ankertje van mei-juni is deze notitie opgenomen en is niet aangepast.

Aansluitend kunt u/jij de korte enquête terugvinden.

We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken.

De enquêtes kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk zondag 24 november in de grijze bus in de kerk, bij de scriba of bij de predikant.

De Kerkenraad

KERKENRAADSNOTITIE: GEMEENTE EN HOMOSEKSUALITEIT

Het afgelopen jaar is de kerkenraad drie keer bij elkaar geweest voor bezinning rondom het thema ‘gemeente en homoseksualiteit’. Deze notitie is hiervan een weerslag. Graag gaan we hierover met de gemeente in gesprek. In deze notitie denken we na hoe gemeenteleden met een homoseksuele relatie deel kunnen uit maken van onze gemeente, het Avondmaal kunnen meevieren, en een ambt kunnen vervullen.

In deze notitie wordt verder niet ingaan op de mogelijkheid tot het inzegenen van alternatieve relaties. De kerkenraad is van mening dat alleen het huwelijk tussen man en vrouw ingezegend kan worden. Het Bijbels spreken over het huwelijk speelt bij deze keuze een belangrijke rol. Deze notitie is dan ook geen opstap om op korte termijn wel over te gaan tot het inzegenen van alternatieve relaties of het gesprek daarover.

Respectvol

Wanneer we met elkaar spreken over homoseksualiteit dienen we dit te doen vanuit een respectvolle houding. Uiteraard met respect voor degenen die worstelen met hun geaardheid of hun geaardheid erkend hebben. Respectvol spreken betekent dan ook niet alleen een spreken over maar vooral ook een spreken met. Daarbij ziet de kring ook wijder. Het gaat heel vaak over onze familie en vrienden. Daardoor weten we hoeveel moeite en soms ook verdriet dit met zich meebrengt wanneer mensen worstelen met hun geaardheid. De weg naar openheid en voor je geaardheid uitkomen is vaak een weg van eenzaamheid. Ook de afwijzing en veroordeling, niet zelden ook in de kerk, is heel vaak zeer pijnlijk geweest.

De Bijbel

Wanneer we in de kerk nadenken over homoseksualiteit vraagt dit om luisteren naar de Bijbel. Daarin komen enkele teksten voor die zeer veroordelend zijn over homoseksualiteit. Voor sommigen is dit de reden om elke vorm van homoseksualiteit af te wijzen. Aandachtig naar de Bijbel luisteren, vraagt meer van ons dan ons alleen te focussen op geboden en verboden. De vraag dient gesteld te worden wat de context is van het Bijbelse verbod op homoseksualiteit. Het gaat daarbij steeds om een seksualiteit die beoefend wordt naast het tegelijkertijd gehuwd zijn als man en vrouw. Een duurzame relatie van liefde en trouw tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is in de tijd van de Bijbel nog onbekend. Het verschil tussen de context van de Bijbel en onze huidige context dienen daarom ook erkend te worden. We luisteren naar de Bijbel in de context van de huidige tijd onder

leiding van de Heilige Geest. Zo proberen we te ontvangen wat God nu door Zijn Woord tot ons te zeggen heeft.

Van belang hierbij is om voorbij de geboden en verboden te zoeken naar de grotere Bijbels-theologische lijnen. Noodzakelijk is te luisteren naar het geheel van de schrift. Dit vormt ook het uitgangspunt bij de uitwerking in deze notitie.

In eenheid verbonden met Christus en elkaar.

Met elkaar, alle gelovigen samen, vormen we het lichaam van Christus. Op zijn of haar eigen wijze maakt iedere gelovige deel uit van dit lichaam. Deel uitmaken van dit lichaam verbindt ons met elkaar en met Christus. Onze verbondenheid met Christus is onze kernidentiteit. Met hem mogen we een levende relatie hebben. Dit bepaalt ook de wijze waarop we, als gelovigen, met elkaar omgaan binnen het lichaam van Christus. Vanuit onze unieke persoonlijke verbondenheid met Christus zijn we voor elkaar een broeder of zuster in Jezus Christus. Cruciaal hierbij is wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 13 vers 13: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan de liefde'. De liefde waar Paulus het hierover heeft, wordt in de Bijbel (in het grieks) aangeduid met *agapè*. Deze liefde gaat veel verder dan de erotische liefde of de sociale vorm van naastenliefde. Liefde als *agapè* is de zichzelf wegcijferende liefde omwille van een ander. Het is deze liefde die we mogen herkennen in de zelfovergave van Jezus aan het kruis.

Vanuit deze gedachte is een belangrijk uitgangspunt te vormen voor het spreken over homoseksualiteit. Wanneer er sprake is van homoseksuele geaardheid of ook relaties dan blijft hij of zij een broeder of zuster in Christus en deel uitmaken van het lichaam van Christus. Samen leven we vanuit Gods liefde voor ons en gaan we vanuit deze liefde met elkaar om.

Moeten er dan toch niet regels zijn waarin we ons als kerk uitspreken over homoseksuele relaties?

Nee, we spreken ons uit over mensen, die we zien als broeders en zusters in Christus. Al dan niet kiezen voor een homoseksuele relatie is een persoonlijke keuze, die men zelf biddend in relatie tot Christus dient te maken. Zoals iedere gelovige trouwens geroepen is om biddend zijn leven in te vullen en vorm te geven aan zijn relaties. Een homoseksuele relatie mogen we accepteren als een keuze die iemand ook vanuit zijn geloof maakt.

Wanneer we iemand met een seksuele geaardheid en een eventuele relatie allereerst en vooral zien als een broeder of zuster met wie we zijn in

verbonden met Christus dan bepaalt dit ook hoe hij of zij welkom is in de gemeente.

Met je broeder en zuster in Christus prijs je God en luister je naar het Woord op zondag. Je deelt de verbondenheid met elkaar in Christus door samen de maaltijd van de Heer te gebruiken. Samen ben je geroepen om je met jouw talenten en gaven je in te zetten voor het lichaam van Christus.

Betekent dit dat we in de kerk dan zijn uitgepraat? Nee, steeds weer opnieuw aandachtig blijven luisteren naar de Bijbel is noodzakelijk. Iedereen die zijn homoseksuele geaardheid ontdekt zal ook zelf weer in gesprek met de Bijbel gaan. Ook in deze zoektocht, die soms een worsteling is, mogen we pastoraal mee oplopen door samen te blijven luisteren.

Bovendien zijn we om een hele andere reden niet uitgepraat. Alleen spreken over de erotische liefde en dan vooral om de homoseksuele liefde te beoordelen is een versmalling van het Bijbels spreken over de liefde. Het gesprek dient vooral allereerst te gaan over de liefde, die in de Bijbel wordt aangeduid met agapé. We dienen dan te beginnen bij Jezus Christus, die deze liefde voor ons zichtbaar gemaakt heeft aan het kruis. Steeds weer mogen we elkaar bevragen hoe Christus' liefde realiteit is in ons leven. Met elkaar spreken over de liefde is samen delen wie Jezus Christus voor jou is. Deze zelfwegcijferende liefde mogen we als christen vertalen naar ons leven als christen. Bezinning is nodig hoe dit doorwerkt in de gemeente, in ons gezin en in onze relatie. Wat betreft relaties mag hierin geen onderscheid zijn tussen hetero – of homoseksuele relatie. Allereerst mogen we deze relaties laten groeien en bloeien door onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Een liefde die toeneemt wanneer we binnen relaties leren elkaar te zien als een geschenk van God. Het is deze liefde die ook alle ruimte biedt voor de erotische liefde.

Wanneer spreken over liefde binnen de gemeente begint bij de agapé dan moeten we ons niet beperken tot het gesprek over homoseksuele relaties. Veel meer moet het gesprek gaan over wat op basis van ons geloof belangrijk is voor alle relaties, hetero of homo.

N.A.V. DE NOTITIE: GEMEENTE EN HOMOSEKSUALITEIT

Welke keuze zou volgens jou de kerkenraad moeten maken.

- o Mensen met een homoseksuele relatie zijn natuurlijk hartelijk welkom in de kerk. Deelname aan het avondmaal, een ambt bekleden of een zegen over deze relatie ontvangen gaat voor mij een stap te ver.
- o Mensen met een homoseksuele relatie zijn natuurlijk hartelijk welkom in de kerk, mogen deelnemen aan het Avondmaal. Een ambt bekleden of een zegen ontvangen over deze relatie gaat voor mij een stap te ver.
- o Mensen met een homoseksuele relatie zijn natuurlijk hartelijk welkom in de kerk, mogen deelnemen aan het Avondmaal en een ambt vervullen. Een zegen ontvangen over deze relatie gaat voor mij een stap te ver.
- o Mensen met een homoseksuele relatie zijn natuurlijk hartelijk welkom in de kerk, mogen deelnemen aan het avondmaal, een ambt vervullen, en moeten desgevraagd een zegen over hun relatie kunnen krijgen.

Kun je een toelichting geven bij je keuze:

Wat zou je de kerkenraad mee willen geven in het nadenken over gemeente en homoseksualiteit

Verhuisberichten

Verhuisd:

Mevr. W. H. Kamp van Lage Wipstraat 140 naar Henry Dunanthof 15

Mevr.M.M. van Mourik – v. d. Stelt van Uilekoten 26 naar Pr. Bernhardstr.
1/F15

Dhr. E.W. J. Arts van Zuidhaven 155 naar van Abcoudestr. 27 Klundert

Mevr. Lokers – Middelkoop van Etersum naar Pr. Bernhardstraat 1/F 23

Fam. Verloop –Limpers van de Knip 104 naar Pr. Bernhardstraat 1/F 17

Fam. Korsmit - van Dreunen van Hertogendal 3 naar Pr. Bernhardstr. 1/ F05

Mevr. Van de Nadort – Hagens van Doelstraat 6A naar Pr. Bernhardstr. 1/F30

Fam. Bijloo – Straat van Weede 13 naar Pr. Bernhardstr 1/24

Fam. S.A. Eland – van de Ree van Pr. Hendrikstr. 26 naar Pr. Bernhardstr.
1/F21

Mevr. G. van Maastricht – Polak van Schuttersweg 63 naar Breda

Fam. T. Remus – v. d. Duijn – Schouten van 's-Heerenwei 28 naar Lindonk
14

Dhr. D. C. Korteweg van Doelstraat 4 naar Moerdijk

Mevr. A. P. P. Mual van Lage Wipstraat 23 naar Breda

Ingekomen:

Fam. H. Breure – van der Wagt vanuit Pierschil naar Pr. Bernhardstr. 1/ F35

Fam. M. Hollemans – Grondhout vanuit Standaardbuiten naar Pr. Bernh.1/F07

Dhr. J. Beukema vanuit Willemstad naar Pr. Bernhardstraat 1/F 275

Fam. Middel – Bust vanuit Eindhoven naar Pr. Bernhardstraat 1/ F12

Hartelijk welkom in onze gemeente!

Verjaardagen 80 jaar en ouder

Vanwege verkeerde publicatie in vorige Ankertje een nieuwe lijst:

- 01-sep Mevr. P.A. van der Linden - van Heijst, Doctor Arienslaan 54
- 04-sep Dhr. G. Schraever, Molenstraat 47
- 10-sep Dhr. G. Crezee, Dr. Arienslaan 123
- 14-sep Mevr. G. Dubbeldam - de Man, Zandberg 62
- 15-sep Mevr. D.P.J. van Bezooijen - Kanters, Dr. Arienslaan 19
- 15-sep Dhr. H. Crezee, Galgenweg 77
- 18-sep Dhr. P.C. Lokers, Prins Clausstraat 17
- 19-sep Mevr. J.A.M. Korteweg - de Rijke, Achterdijk 103A
- 24-sep Mevr. G. van Duijvendijk - van Schuppen, Kasteelweg 202 ,
- 27-sep Dhr. J.W. Kramer, Moleneind 25 , Prinsenbeek
- 27-sep Mevr. J.M. van Maastricht - van Mourik, Prins Clausstraat 33 ,
- 29-sep Mevr. M.H. den Engelse - Kerkhof, Kasteelweg 225
- 30-sep Mevr. J. Langeweg - Zonnevillage, Oude Kerkstraat 22
- 30-sep Dhr. L. Vosselman, Zandberg 17
- 30-sep Mevr. P. van Wijk - Malipaard, Arembergstraat 15
- 01-okt Mevr. B.N. Leerkamp, Prins Bernhardstraat 1/F079
- 03-okt Mevr. J.M. Kouwenberg - Tielemans, Bourgondiestraat 12
- 04-okt Mevr. C. Lokers - Korteweg, Kasteelweg 333
- 12-okt Mevr. H. Lambregts - van Heijst, Schuttersweg 57
- 14-okt Dhr. R. Bijloo, Prins Bernhardstraat 1/F24,
- 16-okt Mevr. T.H. Ketelaar - van Bracht, Kasteelweg 341
- 17-okt Mevr. A.C. Rozendaal - Kooijman, Prins Clausstraat 63
- 19-okt Mevr. M.J. van Dongen - Pols, Kasteelweg 1/20241
- 20-okt Mevr. G. van Eijk, Weegbreestraat 19 , Zevenbergen
- 22-okt Mevr. J.H. Smits - van Heijst, Schuttersweg 88
- 24-okt Mevr. J. Lokers - Ruijsch, Prins Clausstraat 17
- 25-okt Mevr. J. Hoiting - Heukers, Julianaplantsoen 20
- 25-okt Mevr. C. van Duijne - Toet, de Knip 16

In november worden 80 jaar en ouder:

01-nov Dhr. F.L.A. Sliedregt, Zuiddijk 19A , Langeweg

04-nov Dhr. A.P. Keller, Pastoor van Kessellaan 404

06-nov Mevr. T.J. van Leest - Bruijn, Prins Bernhardstraat 1/F280,

08-nov Dhr. G.H. van Bezooijen, Dr. Arienslaan 19

22-nov Dhr. A.M.A. Lambregts, Ringweg 17 , Langeweg

23-nov Dhr. C. Langeweg, Oude Kerkstraat 22

26-nov Dhr. J.H. Hasper, Gildelaan 34



met uw verjaardag.

Berichten van de Kerkrentmeesters

OPROEP OM VRIJWILLIGERS

Er is nog altijd sprake van een nijpend tekort aan vrijwilligers. Bij dezen een oproep voor nieuwe vrijwilligers die op jaarbasis bereid zijn een paar uur te willen besteden aan: het bezorgen en ophalen van de uitnodigingen Kerkbalans en het bezorgen van de enveloppen van de Solidariteitskas. MELDT u aan bij een van de leden van de kerkenraad, want: vele handen maken licht werk. Wij kunnen echt niet zonder uw hulp!

Kerkbalans 2017

(Mijn kerk verbindt en wat is dat u waard?)

Het (voorlopige) resultaat van de actie Kerkbalans 2017 is dat per 30 september 2017 een bedrag van € 91.357 is toegezegd en daarvan is al ontvangen € 75.024 (82,1%). Een schitterend resultaat waar het College van Kerkrentmeesters u zeer dankbaar voor is.

Indien u zich realiseert dat u uw bijdrage voor de actie Kerkbalans 2017 nog niet heeft overgemaakt; dan verzoeken wij u dit alsnog te doen het bespaar ons veel werk.

Restauratie kerkgebouw

Opnieuw heeft de gemeente Moerdijk ons verzocht een aanvullende vergunning aan te vragen, voor o.a. de restauratie van de toegangspoort. Deze aanvraag is op 9 oktober 2017 in behandeling genomen door de gemeente Moerdijk.

Het verzoek bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om versnelde uitbetalingen van de BRIM-subsidie 2013 is positief beoordeeld. Een bedrag van € 53.493 is reeds door de Rijksdienst aan ons overgemaakt, ook dit bedrag was reeds ingeboekt.

Als gemeente hebben wij ook de taak om aan de restauratie mee te werken, niet met hamers e.d. naar met onze giften. U wilt toch ook meehelpen om de restauratie tot een goed eind te brengen? Uw zeer gewaardeerde gift is welkom op bankrekeningnummer:

NL73 FVLB 0225 4268 97, o.v.v. Restauratie kerkgebouw.

Voor de restauratie van ons kerkgebouw zijn de volgende bedragen ontvangen: NN € 1.000, € 65, € 74,75 en de opbrengst van een spaarblik 19,07.

Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage. Op naar de nog ontbrekende € 94.425!

Ook deze gevers hartelijk dank voor hun bijdrage.

Ondanks het vermeldde in het artikel in BN De Stem van vrijdag 13 september 2017 is het beoogde doel van € 300.000 nog niet bereikt.

Solidariteitskas 2017

In de maand juli 2017 ontving u de acceptgiro voor de actie Solidariteitskas 2017 (v/h Generale Kas). De actie Solidariteitskas heeft als achterliggende gedachte 'Gemeenten helpen elkaar', dus Solidair zijn met elkaar! De stand van de actie Solidariteitskas is per 30 september 2017 € 3.395! Behoort u daar niet bij, uw € 10 is van harte welkom op bankrekening NL73 FVLB 0225 4268 97 o.v.v. Solidariteitskas 2017.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. Wij rekenen alsnog op uw steun!

Kerkblad 't Ankertje (NL67 FVLB 0226 1179 36)

In de afgelopen periode, 24 augustus 2017 t/m 20 oktober 2017, zijn de volgende giften voor de instandhouding van het kerkblad 't Ankertje ontvangen: augustus € 75 (4 giften), september € 180 (4 giften) en oktober € 75 (4 giften) in totaal € 330.

Tot op heden werd in 2017 een bedrag van in totaal € 3.114,50 voor de instandhouding van het kerkblad 't Ankertje ontvangen. Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage.

Om kosten te besparen is medio oktober 2017 de ING-bankrekening inzake het kerkblad 't Ankertje opgeheven. Voor de ontvangst van giften voor de instandhouding van het kerkblad t Ankertje wordt nu alleen nog de rekening NL67 FVLB 0226 1179 36 gebruikt.

Verjaardagsfonds

In de maand oktober 2017 werd een bedrag van € 1.357,53 gestort in het verjaardagsfonds. Het voornoemde bedrag werd opgehaald in de periode april 2017- oktober 2017. Een mooi resultaat, waarvoor wij de gevers hartelijk danken. De gelden van het verjaardagsfonds zullen worden aangewend om een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk aan te schaffen.

Uw bijdragen aan het verjaardagsfonds zijn van harte welkom op rekening NL73 FVLB 0225 4268 97 o.v.v. verjaardagsfonds.

Tot zover, met vriendelijke groet,

mr. C. Spek

Bericht van de diaconie

Collecten

01-10	Diaconie	€ 97.35
	Kerkrentmeesters	€ 97.60
	Onderhoud Kerk	€ 119.00
08-10	Diaconie	€ 121.42
	Kerkrentmeesters	€ 135.05
	Kerk en Israel	€ 166.70
15-10	Diaconie	€ 98.05
	Kerkrentmeesters	€ 95.77
	Onderhoud Kerk	€ 121.85
22-10	Diaconie	€ 111.52
	Kerkrentmeesters	€ 116.81
	Onkosten VBC	€ 134.40
	Koffiedrinken Anker	€ 46.93
	Voedselbank	€ 96.20
	Weeksluiting De Westhoek	€ 61.95
	Zondagdiensten De Westhoek	€ 146.15
	Gift Jeugdwerk	€ 25.00
	Tienviering seizoen 2016-17	€ 121.40

De bloemen gingen als groet van onze Gemeente naar :

- 03-09 Fam. Den Hollander – Ardon, Tonnekreek 8
- 10-09 Mevr. A. P. Bij nagte – Timmermans, Gildelaan 68
- 17-09 Esri Eland en familie, Grote Waard 39
- 26-09 Dhr. G. Dekker, Okkerlaak 39
- 01-10 Mevr. M. C. Begeer – Taillie, Kasteelweg 1 /6/161C
- 08-10 Dhr. J. P. van Helden, De Donk 67
- 15-10 Dhr. G. S. Ardon, Kamillestraat 29

Jubileumconcert Gospelkoor Reclaim

Dit najaar viert Gospelkoor Reclaim uit Klundert haar 25 jarig jubileum. We nodigen u van harte uit om dit mee te vieren tijdens ons jubileumconcert op 11 november 2017, vanaf 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk in Klundert. Tijdens dit fantastische jubileum-meezing-concert zullen we oude en nieuwe nummers laten horen.

De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Voor alle leden en oud-leden houden we een traditionele Reclaim-pot-luck (waar iedereen dan lekkere hapjes voor meeneemt) voorafgaand aan het concert. Dus bent u lid (geweest) van het koor dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om met ons mee te eten. Als u komt, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via reclaimjubileum@gmail.com.

Kent u oud-leden van het koor? Geef deze informatie dan graag aan hen door!

We hopen u allemaal te ontmoeten op 11 november!



Berichten van de HVD

Dit Ankertje komt vlak voor de oogstdienst uit. Op zaterdag 4 november moeten we nog even hard werken aan de fruitbakjes. De voorbereidingen zijn verder klaar.

We hoorden dat er weer een kerstmarkt gehouden zal worden en traditiegetrouw zal de HVD hier kerststukjes verkopen. Die stukjes moeten wel eerst gemaakt worden. We gaan dit, onder deskundige leiding van Ria Bonis, doen op donderdag **14 december** vanaf 9 uur tot ongeveer 15 uur. Wie het leuk vindt om mee te helpen is van harte welkom. Dat hoeft niet alle uren te zijn, met een paar uurtjes zijn we ook blij. Voor degenen die er tussen de middag zijn: wij zorgen voor koffie of thee, als je iets wilt eten moet je daar zelf voor zorgen. Laat me telefonisch of per mail even weten of je komt helpen.



De invulling van de adventsmiddag op maandag **18 december** is klaar. U kunt zich, als u de middag bij wilt wonen, tot **8 december** opgeven bij Jenny van Est tel. 327581 of Lenie Jansen tel. 326034. We weten dat het nog vroeg is, maar als het volgende Ankertje uitkomt

is het al bijna zover. In verband met de regels van de brandweer, maar zeker ook voor onze eigen veiligheid is er in Het Anker plaats voor maximaal 75 mensen.

Afgelopen maanden ontvingen we enkele giften: 4 x € 10 (via Annet Koert, Ineke Maris, Janny de Vries en Jenny van Est). Hiervoor onze hartelijke dank.

Een hartelijke groet namens alle dames van de HVD

Lenie Jansen

E. ll.jansen@hetnet.nl

T. 0168-326034

Zondagavond samenkomsten

We zitten alweer dik in de herfst en november is de maand van de start van advent. Ook in november komen we weer bij elkaar op de tweede zondagavond, op **12 november** om 19.00 uur in Het Anker.

Wat we bespreken kunt u weer lezen op de zondagsbrief.

We zingen enkele liederen, ik houd een korte inleiding en daarna spreken we samen verder over het onderwerp. Na afloop drinken we koffie of thee en praten we bij. Iedereen is welkom.

Hartelijke groet,

Jan Oskam

Tel. : 325519

Mailadres : jan.oskam368@ziggo.nl

Bedankt

Wij bedanken de gemeente heel hartelijk voor het bezoek en de mooie bloemen bij ons 60 jarig huwelijksjubileum op 19 september. Wij zijn des te dankbaarder omdat we dat thuis mochten vieren, samen met de kinderen en kleinkinderen. Na een heel moeilijk jaar mochten we weer samen zijn, na een langdurig verblijf in de Zeven Schakels. Het zag er eerst niet naar uit dat dit nog mogelijk zou zijn, maar in juli jl. mocht ik toch weer naar huis, mede door de goede verzorging en begeleiding.

Je beseft dat het een grote zegen is als je weer samen mag zijn.

Hartelijke groet,

Familie Keller

Sint Jorisstraat 35

Wijkwerk

Zoals u heeft kunnen lezen staat in de jaargids bij de wijken 1 t/m 6 steeds mijn naam genoemd. “Jij zult het wel druk hebben”, wordt mij veel gevraagd. Mijn antwoord is dan “Dat gaat wel, ik heb gelukkig de tijd en doe het graag”. Dat klopt allemaal, maar u begrijpt wel dat het overzicht houden op ca 700 adressen heel moeilijk is met één wijkouderling (samen met Ineke Maris en Henk Jan Keur).

Daarom een dringend beroep op u, schroom niet om mij te bellen of te mailen als u bezoek wilt. Dat zal ik zeer op prijs stellen.

De afgelopen tijd zijn er veel mensen verhuisd naar de Westhoek. Sommige hebben daar echt naar uit gekeken en we hopen dat zij vinden wat ze ervan verwachten.

Gelukkig gaat het voornemen van het vorig kabinet niet door dat de kerken geen adreswijzigingen meer door zullen krijgen. ChristenUnie en CDA hebben hiervoor gezorgd en dat is maar goed ook, want anders zou het ledenbestand binnen enkele jaren verwaterd zijn. Want wie geeft tegenwoordig nog adreswijzigingen door aan de kerk?. Gelukkig wel de meer betrokken leden, maar het gros vergeet dit.

De afgelopen maanden waren weer de nodige jubilea van 25, 40, 50 en 60 jarig getrouwd. De meesten mochten we verrassen met een bezoek en een mooie bos bloemen. Ik probeer altijd op de dag zelf, maar dat komt niet altijd uit.

Maar er waren ook een paar plotselinge sterfgevallen van twee vrouwen van rond de 60 jaar. Deze vrouwen waren niet kerkelijk maar wel enigszins betrokken op de kerk en daarom werden ze regelmatig bezocht. Dit is altijd een waarschuwing aan ons allemaal “Gedenk te sterfen”. We kunnen ineens geroepen worden om voor de Here God te verschijnen. Als we ons geborgen weten in de Here Jezus, dat we Zijn eigendom zijn, kunnen we gerust dit aardse leven verlaten. Hij zal ons nabij zijn in alle dingen.

Gelukkig mochten ook weer een paar kinderen gedoopt worden. Dat is altijd weer een geweldige zaak, want dan toont de Here dat Hij wil doorgaan met ons als gemeente. Maar wel ook een oproep aan de doopouders om hun verantwoordelijkheid naar hun kinderen en hun beloften naar de Here God en de gemeente waar te maken. Daarom komt er na het nieuwe jaar een kring van jonge doopouders om hen te helpen die weg van de belofte te gaan.

Met hartelijke groet,

Jan Oskam, wijkouderling

0168-325519

jan.oskam368@ziggo.nl

Kerstlunch 2017

Na voorgaande succesvolle edities wordt ook dit jaar een kerstlunch georganiseerd op 1e Kerstdag (**maandag 25 december** 2017, 12.30 – 15.00 uur).

Uiteraard is iedereen van harte welkom, zeker diegenen die een stille Kerst tegemoet gaan.

Ken je mensen voor wie de kerstlunch een welkome activiteit is tijdens de feestdagen? Nodig hen dan gerust uit! Wil je zelf aanschuiven, geef je dan alvast op.

Als je mee wilt helpen met het (voor)bereiden van de lunch, graag!

Voor opgave, meehelpen en vragen kun je terecht bij Henk-Jan Keur ([0654652613/hijkeur@filternet.nl](mailto:0654652613@hijkeur@filternet.nl)).

Hopelijk tot ziens bij de Kerstlunch!

Beste gemeenteleden,



De diaconie is op zoek naar vrijwilligers!

De diaconie krijgt regelmatig diverse hulpvragen binnen, wij zouden deze door kunnen sturen naar de regionale stichting HIP maar wij weten dat er binnen onze gemeente genoeg mensen zijn die een ander graag willen helpen.

Wij willen graag inventariseren wie binnen onze gemeente bereid is om verschillende soorten hulpvragen op te knappen. Het gaat dan om eenmalige en over het algemeen eenvoudige klusjes.

Dus:

- bent u technische en wilt u graag iemand helpen bij het ophangen van een lamp bijv.
- wilt u met iemand wandelen uit het verpleeghuis
- heeft u groene vingers en wilt u helpen bij klusjes in de tuin.

Wij zouden het dan heel fijn vinden als u zich opgeeft met onderstaande strook.

Daarnaast willen we als diaconie binnenkort kleine projecten organiseren waar we hulpvragers en hulpbieders aan elkaar gaan koppelen.

Vind u het fijn om iets voor een ander te betekenen, geef u gauw op.

Namens de diaconie willen wij u alvast heel hartelijk bedanken!



Naam-----

Adres-----

Tel.
nr.:-----



U kunt mij als vrijwilliger vragen voor :

- Technische klusjes
- Klusjes in de tuin
- Bezoekwerk en/of wandelen
- Boodschappen doen
- Begeleiden naar het ziekenhuis

U mag de briefjes afgeven bij de diakenen of in de daarvoor bestemde doos doen die op de tafel bij de uitgang staat.

Inzameling kleding voor vluchtelingen

Kleding, beddengoed, lakens, dekens en knuffeldieren voor vluchtelingen en noodhulp in diverse landen.

Als u kleding of andere gevraagde artikelen over heeft kunt u telefonisch contact opnemen met :

B. A. van der Put, telefoon 323 904, liefst na 18.00 uur.

Contactpersoon: B. A. van der Put, Zuidhaven 71

Deze inzameling is een initiatief vanuit de ZWO

Hulp nodig? Bel:

076-700 24 47

of ga naar www.hipwestbrabant.nl



Bezorgers bedankt!

Elk jaar zijn wij weer blij met onze bezorgers van 't Ankertje. Waarvoor onze oprechte dank.

Dit keer echter een speciaal dankwoord aan Mevr. M.J. Vos- van Mourik en de heer W. Lodder. Vele jaren hebben zij in weer en wind hun “Ankertjes” trouw bezorgt. Nu is echter het moment gekomen dat zij te kennen hebben gegeven dat zij er mee willen stoppen. Een besluit waar wij uiteraard niet aan willen tornen. Wel vanaf deze plaats, respect en waardering voor uw beider toewijding. Heel hartelijk bedankt!

Bezorger gezocht!

Voor de wijk van Mevr. Vos hebben wij reeds Ester Ardon bereid gevonden dit op zich te nemen, waarvoor dank. Voor de wijk van de heer Lodder zijn we nog op zoek naar een vervang(st)er. Het betreft een wijkje in de omgeving van de Meeren/ Zandberg totaal 32 Ankertjes. Indien u dit op u wilt nemen graag uw aanmelding bij; Ger Koert tel; 325235

e-mail: ger.koert@ziggo.nl

Rouwcentrum Zuidema

Tel: 0168-405038



Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal.
Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

Rouwcentra:

Schanspoort 6
4791 HC Klundert

Noordhaven 4
4761 DA Zevenbergen

Kantoor:

Noordschans 54
4791 RJ Klundert

Beheer van:

Rouwkamer De Westhoek
Rouwkamer Zevenbergischen Hoek

Internet:

info@rouwcentrum-zuidema.nl
www.rouwcentrum-zuidema.nl

Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.

KAPPER & SHOP

Bij Kapper & Shop kunt u terecht voor al uw haarbehandelingen, kleurproducten, shampoos, crèmes, gels, scharen, kammen, tondeuses, föhns, etc.
en voor een GRATIS advies van onze vakkundige haarstylisten

Tel. : 0168—32 59 72

Noordhaven 8
4761 DA ZEVENBERGEN

www.dekapperenshop.nl
info@dekapperenshop.nl

Stuur óók uw kerk een kaartje!

Mensen verhuizen. Ze gaan trouwen. Er worden kinderen geboren. Er overlijden mensen. Al die gebeurtenissen hebben ook invloed op de persoonsregistraties. Bijvoorbeeld van de kerkleden -administratie van uw plaatselijke kerk. Om dat systeem actueel te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.



Ledenadministrateur: D.P. (Dik) Ardon

T: 0168-324317; E: la@hervormdzevenbergen.nl

Collectebonnen

Deze kunnen besteld worden door overmaking op **NL73FVLB0225426897** ten name van: College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde Gemeente Zevenbergen onder vermelding van de gewenste collectebonnen. De volgende collectebonnen kunnen gekocht worden:

Collectebonnen à € 0,75 per 12 st. = € 9,00

Collectebonnen à € 1,00 per 12 st. = € 12,00

Collectebonnen à € 1,25 per 12 st. = € 15,00

Collectebonnen à € 2,25 per 12 st. = € 27,00

Zodra het bedrag op voornoemde rekening is bijgeschreven worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd



Lobbekenstorenstraat 3, 4761 DV Zevenbergen
0168 - 32 39 66, www.kieboom2wielers.nl

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

Een persoonlijk afscheid.

We zijn **24 uur per dag** bereikbaar op **0800 - 023 05 50**.
Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl
voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.



Faith, omdat elk kind gekend wordt door vertrouwen!

Kindercoaching

Bij **kindercoaching** staan de belangen en behoeften van het kind centraal.
Het kind wordt gecoacht om zijn/haar talenten, vaardigheden en kennis beter te
gebruiken en waar nodig nieuwe vaardigheden aan te leren.

Kijk voor meer informatie op www.kindercoachpraktijk-faith.nl

Kindercoachpraktijk Faith
Arkelhof 54
4761 MN Zevenbergen
06-15485562

november	vr 3	Matteüs 21:33-44	Geduldige
	za 4	Matteüs 21:45–22:14	Bruiloft
	zo 5	Psalm 38	Pijnlijk
	ma 6	Matteüs 22:15-22	Belastende vraag
	di 7	Matteüs 22:23-33	Ken de kracht van
	wo 8	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
	do 9	Matteüs 23:1-12	Het gaat niet om
	vr 10	Matteüs 23:13-26	Waarschuwend
	za 11	Matteüs 23:27-39	Lokroep in harde
	zo 12	Jesaja 48:1-11	Nieuws
	ma 13	Jesaja 48:12-22	Vluchtweg
	di 14	Jesaja 49:1-13	Uitgekozen
	wo 15	Jesaja 49:14-26	Gods
	do 16	Psalm 88	Absolute
	vr 17	Matteüs 24:1-14	Wachten op goed
	za 18	Matteüs 24:15-28	Wees klaar
	zo 19	2 Tessalonicenzen 1:1-12	Volhouden
	ma 20	2 Tessalonicenzen 2:1-17	Herken de vijand
	di 21	2 Tessalonicenzen 3:1-18	Werkhouding
	wo 22	Psalm 128	Genieten
	do 23	Matteüs 24:29-44	Les van de
	vr 24	Matteüs 24:45-51	Verwachting
	za 25	Psalm 85	God is
	zo 26	Matteüs 25:1-13	Oliecrisis
	ma 27	Matteüs 25:14-30	Talentedjacht
	di 28	Matteüs 25:31-46	Scheiding
	wo 29	Jeremia 24:1-10	Rijp en rot
	do 30	Jeremia 25:1-14	Nog niets geleerd
december	vr 1	Jeremia 25:15-26	Straflijs
	za 2	Psalm 19	Duidelijke taal
Advent I	zo 3	Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend
	ma 4	Jesaja 5:8-17	Afloop
	di 5	Jesaja 5:18-24	Brand
	wo 6	Jesaja 5:25-30	Angstbeeld
	do 7	Jeremia 25:27-38	Geen ontkomen



Stichting HiP West-Brabant van start.

Helpen waar geen helper is.

Na een start in verschillende gemeentes in West-Brabant is Stichting HiP (Hulp in Praktijk) West-Brabant officieel opgericht. Via HiP kunnen mensen in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door buurtgenoten. HiP West-Brabant wordt georganiseerd door een lokaal bestuur en is op het moment actief in Breda, Moerdijk, Roosendaal en Halderberge.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. Gemiddeld scoren gemeentes in de regio West-Brabant een trieste tweede plaats in Nederland. Een voorbereidende werkgroep heeft in onze regio het nodige werk verricht en nu is HiP West-Brabant per 1 september een feit. HiP wil graag een verschil maken als het gaat om de eenzaamheid in West-Brabant.

Hoe werkt HiP?

Vraag en aanbod worden door de lokale helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt. Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn: hulp in de tuin, een lamp ophangen, vervoer naar het ziekenhuis, bezoeken, boodschappen, administratie, voedselpakket ophalen en meer. HiP werkt samen met betrouwbare hulpverleners en maatschappelijke

organisaties. De hulpbieders zijn vrijwilligers die zich aangemeld hebben en vaak door een meewerkende kerk geënthousiasmeerd zijn. De helpdesk houdt toezicht op het verloop van dit proces en ziet toe dat de hulpvraag naar tevredenheid afgerond wordt.

HiP West-Brabant is volop actief in Moerdijk, Breda, Halderberge en Roosendaal. Binnenkort wordt in andere plaatsen gestart. Vrijwilligers en kerken die willen deelnemen kunnen zich opgeven via www.hipwestbrabant.nl. Hulpvragen kunnen ook via de website worden aangemeld www.hipwestbrabant.nl of telefonisch: 076-7002447





Schildersbedrijf
J. Beljaarts

Langenaardstraat 146
4761 DR Zevenbergen
t: 0168 729210
m: 06 15953354
e: info@beljaarts.nl

www.beljaarts.nl

**Alles voor een
comfortabel leven!**

StelComfort
shop.nl

U bent van harte welkom in onze winkel of neem eens een kijkje op onze webshop

Campagneweg 1 • 4761 RM Zevenbergen • Telefoon 0168 331 300 • www.stelcomfort.nl

IDA VOS

Pedicure

UW VOETEN, OOK MIJN ZORG!

Gezonde voeten zijn de basis van een gezond lichaam. Gaan uw voeten daarom de aandacht die zij verdienen. Als vakkundig pedicure draag ik zorg voor de juiste behandeling van uw voeten, hygiënisch en pijnloos. Of het nu gaat om ingroeivende teennagels, verwijderen van overtollig eelt of een preventieve behandeling. Iedereen heeft baat bij professionele voetverzorging.

BEL voor een afspraak! ☎ 06 28 89 76 74

Ook gespecialiseerd in reumatische en diabetesche voeten

Pedicurepraktijk IDA VOS • Zomerland 19, 4761 TA Zavenbergen • T 06 28 89 76 74

E pedicurepraktijkidavos@kprimal.nl • W www.pedicurepraktijkidavos.nl



Algemene info Hervormde gemeente Zevenbergen

www.hervormdzevenbergen.nl

Kerkgebouw: Markt 4/ Diensten zondag 10.00 uur
Tijdens de diensten crèche en kindernevendienst

Predikant: Ds. G.C. Buijs, T 851945,
E dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

Kerkelijk werker: P. Kranendonk, T 078-6835805
E paulinekranendonk@hotmail.com

Scriba: M.I. Latour- Swaanswijk, M 06-81 18 66 69
Twintighoven 50, 4761 NW Zevenbergen
E scriba@hervormdzevenbergen.nl

Kosterij: G.S. Ardon, T 324387
E gerritsegerardon@hetnet.nl

Kerkrentmeesters: Voorzitter: E.M. Dalemans, T 323759
Secretaris: Fin.adm.: Mr. C. Spek, T 323719
NL73 FVLB 0225426897
Kerkradio: vacant

Diaconie: Voorzitter: A.C. Langerak, T 473125
Secretaris: M. Bezemer, T 076-5424154
Fin. adm.: P. v. Hoogdalem, T 0168-370007
NL02 FVLB 0225428660 (SKG)
NL44 RABO 0346710146

Gebouw Het Anker: Beheerder: Vacant
Het Anker: T 323661

Ledenadministratie: D.P. Ardon, T 324317, E la@hervormdzevenbergen.nl
Verhuisberichten, nieuw- ingekomenen, LRP

ZWO: L. van Brugge, T 471812
HVD: L. Jansen, T 326034
Kindernevendienst: C. van Wing - Les, M 06-309 781 64

Atelier Bloem & Creatie

4 seizoenen creatieve workshops

☼ *Bruidswerk*

☼ *Rouwarrangementen*

☼ *Gelegenheids bloemwerk*

Ria Bonis 0168-327011

De Lint 114 4761XS Zevenbergen

www.bloemencreatie.nl

Nagelkerke

Zevenbergen



Voor een gezond lekker brood!

Ook koemelk en E-nummer vrij.

LUIJTEN'S

SPECIALZAAK

Markt 9

Telefoon:

0168 - 323906

Verf

Behang

Zonwering

Gordijnenstoffen

Vloerbedekking