

DE JEUGDPAGINA'S!

CRÈCHE

Iedere zondagochtend is er crèche voor de kleinste kids (0-4 jaar). In een eigen ruimte in 'Het Anker' is speelgoed aanwezig en in de hal is volop ruimte om te spelen. De kinderen kunnen met de blokken bouwen, puzzelen, boekjes lezen, kleuren of spelletjes doen. Voor de allerkleinsten is er ook baby speelgoed, een box en kinderstoelen aanwezig.

Alle kinderen, die dat mogen gebruiken, krijgen bij ons wat limonadesiroop en een doosje rozijntjes. Maar je mag natuurlijk ook zelf een flesje drinken of koekje aan je kind meegeven.



Er zijn altijd meerdere leid(st)ers aanwezig om op de kinderen te passen. Om 9.45 zijn deze aanwezig, zodat je rustig afscheid kunt nemen van je kindje. Wil je graag het actuele rooster ontvangen? Stuur mij dan even een mailtje. Je ontvangt dan maandelijks het rooster in je mail box.

Marleen op 't Hof T 337128 E marleenvandongen@kpnmail.nl

KINDERNEVENDIENST

Hallo allemaal,

Vijftig dagen lang is het 'Paastijd' in de kerk. Zeven keer zeven dagen plus één: voldoende keer voldoende dagen, en dan nog net wat meer. Het is een feest in alle volheid. In deze weken lezen we bijzondere verhalen, waarin Jezus op een ongrijpbare manier aanwezig is. Hij geeft zijn leerlingen vrede mee, als blijvend teken van leven. Uit het Johannes evangelie lezen we ook woorden die Jezus al voor Pasen gesproken heeft en die na Pasen betekenisvol zijn. Over een herder die zijn kudde niet alleen laat, over hoe je God alles kunt vragen wat je nodig hebt.

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest komt om mensen aan te vuren en woorden te geven die iedereen kan verstaan. Dan wordt opnieuw duidelijk dat het verhaal van Jezus altijd verder gaat. Zijn weg heeft toekomst!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst

Zondag 7 mei – Johannes 16:16-23a

Jesus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn. Daarna zullen ze hem terugzien. Dat roept meer vragen op dan antwoorden: Hoezo ‘korte tijd’? En wat betekent het dat hij naar de Vader gaat? Geloven bestaat voor een belangrijk deel uit vragen. Maar Jezus vertelt over een tijd voorbij de vragen.

Wil je alles weten?



Zondag 14 mei – Johannes 16:5-15



Het thema van deze zondag is ‘Waar ga je heen?’ Elke dag opnieuw gaan we verschillende kanten op, om uiteindelijk weer terug te komen waar we ons thuis voelen. Hoe bepaal je waar je heen gaat? Hoeveel weet je over de plek waar je terecht komt? Waarom verlang je er op den duur vaak naar om weer ‘thuis’ te komen?

Waar ga je heen?

Zondag 21 mei – Johannes 16:23b-30

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de Vader alles kunnen vragen – Hij zal het ze geven. In de kerk bidden we elke zondag opnieuw. We bidden voor onszelf, voor de mensen uit onze omgeving, maar ook voor mensen op andere plekken in de wereld die we helemaal niet kennen. We geloven dat God al die gebeden hoort.

Vraag het maar!



Zondag 28 mei – Johannes 15:26 - 16:4



Houd je mond niet!
Jesus vertelt zijn leerlingen dat ze alles wat ze gehoord hebben aan andere mensen kunnen vertellen. Zo komt iedereen te weten dat God van de mensen houdt.

Houd je mond niet!

Pinksteren, 4 juni – Handelingen 2:1-11 **Ik versta je**

De heilige Geest laat ons verstaanbaar spreken én goed luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Dat gaat veel verder dan spreken in taal. Elkaar begrijpen wil zeggen dat je geraakt wordt door wat een ander je vertelt.



SPJZ-ACTIVITEITEN

SPJZ is de afkorting van Stichting Protestants Jeugdwerk Zevenbergen.

Onder SPJZ vallen de volgende clubs:

* Kinderclub Jij-Kids: Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar.

Iedere woensdag van 18.30-19.30 uur.

* Tiernegroep JoY: Voor tieners van 11 t/m 14 jaar.

Eén keer in de twee weken op vrijdag van 20.03-21.57 uur.

* Jongerenclub RefleXion: Voor jongeren vanaf 15 jaar.

Eén keer in de twee weken op vrijdag vanaf 20.00 uur.

JEUGDAGENDA VAN MEI EN JUNI

Woensdag	3 mei	Geen Jij-kids
Vrijdag	5 mei	JoY?
Zondag	7 mei	Kindernevendienst
Woensdag	10 mei	Jij-kids
Vrijdag	12 mei	RefleXion
Zondag	14 mei	Kindernevendienst en Tierneviering
Woensdag	17 mei	Jij-kids
Vrijdag	19 mei	JoY
Zondag	21 mei	Kindernevendienst en Kindernevendienst +
Woensdag	24 mei	Jij-kids
Vrijdag-zondag	26 t/m 28 mei	Royal Adventure Weekend
Vrijdag	26 mei	RefleXion?
Zondag	28 mei	Kindernevendienst
Woensdag	31 mei	Jij-kids
Vrijdag	2 juni	JoY
Zondag	4 juni	Kindernevendienst
Woensdag	7 juni	Jij-kids
Vrijdag	9 juni	RefleXion
Zaterdag	10 juni	EO Jongerendag
Zondag	11 juni	Kindernevendienst

Woensdag	14 juni	Geen Jij-kids
Vrijdag	16 juni	JoY
Zondag	18 juni	Kindernevendienst en Kindernevendienst +
Woensdag	21 juni	Jij-kids
Vrijdag	23 juni	RefleXion
Zondag	25 juni	Kindernevendienst
Woensdag	28 juni	Geen Jij-kids
Vrijdag	30 juni	JoY



KROTJESNACHT

Tieners,

Dit jaar weer een krotjesnacht?

Houd je mail in de gaten de komende tijd!☺

Wordt vervolgd...

Krotjesnacht =

Eén nacht niet in je warme bedje, maar in een slaapzak op de grond in een kartonnen hutje

Waarvoor?

Voor een goed doel.

Samen in actie voor anderen in nood.

En natuurlijk ook omdat het zo gezellig is.