

Kerkblad  
Hervormde Gemeente  
Zevenbergen  
Protestantse Kerk in Nederland

57e jaargang nr.5 en 6  
mei, juni 2017



Redactie:  
G.C. Buijs | B.Hamstra-Geleijns  
Kopie inleveren voor de **20e** van de maand  
[ankertje@hervormdzevenbergen.nl](mailto:ankertje@hervormdzevenbergen.nl)

Vragen over advertenties:  
E. van Wing-Les  
T 335 144

Vragen over bezorging:  
G. Koert  
T 325 235

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening  
NL67 FVLB 0226 1179 36  
t.n.v. Kerkblad 't Ankertje

Het volgende Ankertje zal verschijnen op:  
donderdag 6 juli 2017



## Redactioneel

Voor u/jou gelezen in Bries (relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei in de Protestantse Kerk). Inspiratie voor wie onderweg is naar feest van Pinksteren.

*Kom, Heilige Geest*

*wanneer het me niet meer kan schelen,  
wanneer het genoeg is geweest  
wanneer alles lijkt tegen te gaan,  
wanneer ik me terugplooi op mezelf,  
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,  
kom dan Heilige Geest.*

*Wanneer ik bergen wil verzetten,  
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,  
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,  
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,  
kom dan Heilige Geest.*

*Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,  
wil troosten en de woorden niet ken,  
wil helpen en weet niet hoe,  
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,  
kom dan Heilige Geest.*

De redactie:

- Bep Hamstra
- Ds. Roberto Buijs

---

## Kopij

Kopij voor het kerkblad alleen aanleveren in een Word bestand- **u hoeft het artikel niet op te maken**- op het emailadres:

[ankertje@hervormdzevenbergen.nl](mailto:ankertje@hervormdzevenbergen.nl)

anders kan het niet geplaatst worden!

De uiterlijke inleverdatum voor het nieuwe Ankertje is **20 juni**, de verschijningsdatum is 6 juli 2017.

## **Inhoud**

Redactioneel.....	3
Inhoud .....	4
Kerkdiensten .....	6
Collecteafkondigingen .....	8
Kaarsenrooster .....	10
Uitdeelrooster Zondagsbrief .....	10
Protestantse vieringen in de Zeven Schakels .....	11
Weeksluitingen in De Westhoek.....	11
Meditatie: Geest en Gebed.....	12
Bij de diensten.....	15
Wij gedenken Willem van Maastricht.....	21
Wij gedenken Annie Bosch –Nieuwenhuizen.....	22
Wij gedenken Rieke de Kort –Kramer.....	23
Missionaire commissie.....	24
Ouderenmiddag.....	26
Verhuisberichten .....	27
Bedankje .....	27
Verjaardagen 80 jaar en ouder .....	28
Berichten van de kerkrentmeesters .....	29
Berichten van de diaconie .....	33
Zondagavond samenkomsten.....	35
Wijkwerk.....	36
Berichten van de HVD.....	37
ZWO nieuws .....	38
Lopend vuurtje.....	42
Inzameling kleding voor vluchtelingen.....	44
Bijbelleesrooster .....	47
Kom in actie! Vrijwilligerswerk in de Herberg .....	50

### **AKTIE RESTAURATIEFONDS**

Te koop aangeboden  
Heerlijke zelfgemaakte advocaat, gemaakt door  
Metty Malipaard  
en  
heerlijke zelfgemaakte sinaasappel- en koffielikeur door  
Jacqueline Breure.

Deze verrukkelijke drankjes zijn bekend van de kerstmarkt !

De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds voor de  
restauratie van ons kerkgebouw.

#### Prijzen

Advocaat 50 cl.	€ 5,95
Sinaasappellikeur 25 cl	€ 5,95
Sinaasappellikeur 75 cl	€ 15,95
Koffielikeur 25 cl	€ 5,95
Koffielikeur 75 cl	€ 15,95

**Ook leuk om kado te geven !**

Te bestellen bij Metty Malipaard  
0168 326975 / [mettybom@kpnmail.nl](mailto:mettybom@kpnmail.nl)

## **Kerkdiensten**

Tijdens de diensten is er kindernevendienst en crèche.

### **Zondag 07 mei**

10.00 uur Ds. R. Van Laar, Rhenen  
Collecten: Diaconie, eigen werk  
Kerkrentmeesters  
Uitgangscollecte, Missionair Werk en Kerkgroei

### **Zondag 14 mei**

10.00 uur Ds. G.C. Buijs  
Collecten: Diaconie, eigen werk  
Kerkrentmeesters  
Uitgangscollecte, Onderhoud Kerk

### **Zondag 21 mei**

10.00 uur Ds. G.C. Buijs  
Collecten: Diaconie, eigen werk  
Kerkrentmeesters  
Uitgangscollecte, Worldvision

### **Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag Herv./Geref. In de Gereformeerde Kerk**

10.00 uur Mevr. P. Kranendonk  
Collecten: Diaconie, eigen werk  
Kerkrentmeesters

### **Zondag 28 mei**

10.00 uur Ds. G.C. Buijs  
Collecten: Diaconie, eigen werk  
Kerkrentmeesters  
Uitgangscollecte, Eigen Gemeentewerk

**Zondag                      04 juni    Pinksteren**

10.00 uur                      Ds. G.C. Buijs  
Collecten:                      Diaconie, eigen werk  
    Kerkrentmeesters  
    Uitgangscollecte, KIA Pinksterzending

**Zondag                      11 juni    Jij-Kids Herv./Geref.**

10.00 uur                      Mevr. P. Kranendonk  
Collecten:                      Diaconie, Catechese en Educatie  
    Kerkrentmeesters  
    Uitgangscollecte, Jeugdwerk J.O.P.

**Zondag                      18 juni    Heilig Avondmaal**

10.00 uur                      Ds. G.C. Buijs  
Collecten:                      Diaconie, eigen werk  
    Kerkrentmeesters  
    Uitgangscollecte, nader te bepalen

**Zondag                      25 juni**

1  
0.00 uur                      Ds. G.C. Buijs  
Collecten:                      Diaconie, eigen werk  
    Kerkrentmeesters  
    Uitgangscollecte, Onderhoud Kerk

**Zondag                      02 juli    Missionaire Commissie**

10.00 uur                      **De heer A. Maat**  
Collecten:                      Diaconie, eigen werk  
    Kerkrentmeesters  
    Uitgangscollecte, Werelddiaconaat Binnenland

**Zondag                      09 juli**  
10.00 uur                      Ds. G.C. Buijs  
Collecten:                      Diaconie, eigen werk  
    Kerkrentmeesters  
    Uitgangscollecte, Onderhoud Kerk

## Collecteafkondigingen

### Zondag 7 mei: Missionair Werk & Kerkgroei

In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er 'koffiehuis', iedere woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden.

Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht!

Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, inmiddels ook pioniersplek van de Protestantse Kerk. "Wij organiseren elke zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk." De collecte maakt pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.



### Zondag 4 juni: KIA Pinksterzending

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak.

Helpt u mee om deze collecte te doen slagen?

Hartelijk dank!



## **Zondag 11 juni: Jeugdwerk J.O.P.**

Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder (neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze ... afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen 'erg betrokken zijn' tot 'het zou leuk zijn als we je nog eens zien'.

Geen afscheidsfeestjes meer.

In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren.

Help dit werk mogelijk maken!

## **Kaarsenrooster**

Zondag 07 mei	Zalinia Sluimer
Zondag 14 mei	Veerle Mutsaers
Zondag 21 mei	Deneya Sluimer
Zondag 28 mei	Ruben Bakker
Zondag 04 juni	Jules Hoek
Zondag 11 juni	Ilse Kuenen
Zondag 18 mei	Mical van der Waal
Zondag 25 mei	Rik den Hollander
Zondag 03 juli	Carlijn Kuenen

Ben je verhinderd of heb je onderling geruild? Laat het me weten, dan kan het aangepast worden op de Zondagsbrief.

Evelien Buijs: 0168-851945 of ebuijssuurmond@hotmail.com

---

## **Uitdeelrooster Zondagsbrief**

07 mei	Jacqueline Breure en Nel Huijzers
14 mei	Mara Latour en Andreas van der Duijn Schouten
21 mei	Joke Ardon en Jannie de Vries
28 mei	Ina van der Put en Riet Hartman
04 juni	Cora van der Duijn Schouten en Corrie Otto
11 juni	Jacqueline Breure en Nel Huijzers
18 juni	Mara Latour en Andreas van der Duijn Schouten
25 juni	Joke Ardon en Jannie de Vries
02 juli	Ina van der Put en Riet Hartman
09 juli	Cora van der Duijn Schouten en Corrie Otto

Als het niet uitkomt wil je dan zelf ruilen?

Alvast bedankt weer voor jullie medewerking.

Mara Latour-Swaanswijk

## Protestantse vieringen in de Zeven Schakels

04-05-17	Ds. G.C. Buijs	Mw. Klootwijk	
11-05-17	Ds. Slingeland	Dhr. Nelemans	Avondmaal
18-05-17	Ds. Groenendijk	Dhr. de Laat	
25-05-17			Hemelvaartsdag
01-06-17	Wil en Marian	Dhr. Geleijns	
08-06-17	Ds. Buijs	Mw. Klootwijk	
15-06-17	Mw. de Waal- v.d. Vlies	Dhr. Nelemans	
22-06-17	Ds. Slingerland	Dhr. De Laat	
29-06-17	Ds. Van Laar	Dhr. Willeboordse	Avondmaal

---

## Weeksluitingen in De Westhoek

Iedere vrijdagmiddag om **15.00 uur** zal er een weeksluiting plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd vanuit de Hervormde Gemeente Zevenbergen. U bent van harte welkom.

	Bijzonderheden	Voorganger Zevenbergen	
<b>Mei</b>			
12		Ds. G.C. Buijs	
19		Pauline Kranendonk	
<b>Juni</b>			
02		Pauline Kranendonk	
16	<b>Avondmaal</b>	Ds. G.C. Buijs	
30	<b>1</b>	Ds. G.C. Buijs	

## **Meditatie: Geest en Gebed**

### **Handelingen 2: 1-4**

*1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.*

### **Handelingen 2: 41-42**

*41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.*

Lucas beschrijft in het boek Handelingen uitvoerig over de impact van de uitstorting van de Heilige Geest. De leerlingen zijn nog steeds samen. En dan gebeurt het. De Geest wordt uitgestort. Het is voelbaar en hoorbaar. Er is het geluid van een hevige windvlaag. Ook zijn er een soort van vlammen die zich boven de hoofden van de leerlingen een plek zoeken. De verbazing is groot. Iedereen hoort de discipelen spreken in zijn of haar eigen taal. Maar er wordt ook gespot. Zo vroeg op de morgen. Het kan niet anders dat ze dronken zijn.

Dan neemt Petrus het woord. Hij houdt een vurige en appelerende preek over de betekenis van de dood van Jezus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. De impact hiervan is gigantisch. We hebben dit gelezen in vers 41 en 42 van hoofdstuk 2: *‘Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’.*

Wanneer de leerlingen van Jezus dit meemaken zullen ze even alle wanhoop kwijt zijn. De zware beproeving van de afgelopen dagen, de dagen zonder Jezus, zijn voorbij. De tijden zijn veranderd. Treffend is het wat we kunnen lezen over de nieuwe volgelingen van Jezus in vers 42: *‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’.*

Er staat dat ze zich wijdden aan het gebed. Wanneer je verder leest in het boek Handelingen dan ga je ook begrijpen waarom. Het is niet alleen maar euforie. De volgelingen van Jezus worden al heel snel vervolgd en gevangen genomen. Belangrijke leiders zoals Stefanus worden gestenigd. Er is veel weerstand en verzet. De uitstorting van de Heilige Geest betekende helemaal niet dat de hemel op aarde kwam. Ook voor de eerste gemeente na Pinksteren lag de wanhoop, de twijfel en het ongelooft, vanwege alles wat er gebeurde, op de loer.

Gebed bleef noodzakelijk. Dit is voor ons een belangrijke gedachte. Ook wij kunnen niet zonder gebed. Zeker niet wanneer je bedenkt wat echt bidden is. Bidden is niet je boodschappenlijstje bij God brengen. De hemel is geen supermarkt. Bidden is jouw leven, maar ook dat van anderen, en ook de gemeente en zelfs de hele wereld toevertrouwen aan de hand van God.

Daarom is bidden belangrijk. Je bidt, omdat je weet dat het hier beneden nog niet is. Er is geen hemel op aarde. Het koninkrijk van God is nog ver weg. Gelovigen zijn vreemdelingen, die er naar verlangen om bij God thuis te komen. Bidden doe je vanuit de vreemde, omdat je verlangt dat de hand van God je door het leven heen draagt. Aan de hand van God, zo mag je, als gelovige weten, leidt God je door ziekte, aanvechting, twijfel, wanhoop, en de dood. Gods hand tilt je meestal niet op uit het lijden, maar wil je er dwars door heen dragen.

Ook hierin is de Geest van God en Jezus cruciaal. Pinksteren is niet alleen maar een verhaal van euforie. De Heilige Geest is er ook gekomen vanwege de keerzijde van het leven. Ook in onze duisternis, in onze wanhoop en twijfel en in ons lijden en verdriet is de Geest aanwezig.

De Geest is er bij wanneer we, als gelovigen, bidden om Gods hulp en ontferming.

Heel mooi wordt dit door Paulus beschreven in Romeinen 8. Eerst stelt hij dat de schepping kraakt en steunt vanwege alle ellende die in haar te vinden is. Dit lezen we in vers 22 tot en 23: *‘Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan’.*

Dit gaat over onze wereld. Over verlangen naar een nieuwe hemel en aarde. Prachtig is dan wat Paulus vervolgen schrijft in vers 26: *'De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten'*.

Zo is ook Pinksteren midden in de wanhoop, twijfel en ongeloof die ons soms overvalt, een feestelijk geschenk. Gebed blijft cruciaal. We hebben het voortdurende nodig dat we ons leven toevertrouwen aan de hand van God. Bidden is ook moeilijk. Het vraagt om volharding. En zelfs als je wilt bidden dan weet je niet altijd wat je moet bidden.

Ook dan mogen we terugvallen op Pinksteren. We hebben de Geest gekregen om voorbij onze wanhoop het vol te houden om te blijven geloven dat je leven geborgen is in de hand van God. Bidden in en door de Geest geeft moed en kracht.

Ds. Roberto Buijs



## **Bij de diensten**

Zondag 21 mei is er een speciale dienst rondom het 50-dagen project Wachten op de Geest. Elders in het kerkblad is daarover meer te vinden.

**Hemelvaartsdag 25 mei** is er een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk (Stationstraat)

### **Omzien naar elkaar:**

**Mw. Paula Wolfert** (Prinses Christinastraat 4, Fijnaart) is met een nieuwe kuur begonnen. Onzeker is nog of ze hier mee kan doorgaan. Ter bemoediging vanuit de gemeente hebben we, als kerkenraad, Paula en Henk de oude paaskaars geschonken.

Deze zieken, maar ook de namen, die we niet genoemd hebben en de zieken thuis mogen we gedenken in onze gebeden. Dat God hen nabij wil zijn en kracht en troost wil geven.

### **Geboren:**

Op 30 maart is geboren **Jesse Valentijn**, zoon van Jos en Corinne Nelemans – de Ruiters en broertje van Julia, Finn en Kyan. Adres: Zomerland 91, 4761 TB Zevenbergen

### **60-jarig huwelijksjubileum:**

Op 24 april: Fam. De Lint- van Luijk (Kafmolen 15, 4765 DB Zevenbergschen Hoek.

### **50- jarig huwelijksjubileum:**

Op 9 maart: Fam. A. Boender – van der Waal (Schuttersweg 60, 4761 BB Zevenbergen)

### **40-jarig huwelijksjubileum:**

29 april: Fam. Maaskant – Ripmeester (Melisblok 16, 4761 LG Zevenbergen)

## **25-jarig huwelijksjubileum:**

Op 21 april: Fam. G. Ardon –Petersen (Kamillestraat 29, 4761 ZJ Zevenbergen)

## **Overleden:**

Op 6 april 2017 is in de leeftijd van 55 jaar overleden Leo den Engelse, zoon van mevrouw M.H. den Engelse – Kerkhof, Kasteelweg 225, 4761 BN Zevenbergen. Na een afscheidsdienst in de Emmaüskapel in De Zeven Schakels heeft de begrafenis plaatsgevonden in Rijswijk. Dat God mevrouw. Den Engelse en de bedroefde familie troost en kracht mag geven.

## **Uur van gebed:**

De eerste volgende keer dat we weer bij elkaar komen is donderdag 18 mei van 20.00 tot 21.00 uur in Het Anker. Info bij Ds. Roberto Buijs

Ds. Roberto Buijs

---

## **Gemeenteavond 11 mei:**

Op donderdag 11 mei is er weer een gemeenteavond. Een gemeenteavond is belangrijk om met elkaar na te denken over de gemeente. Juist op zulke avonden kunnen we als kerkenraad en als gemeente dan ook met elkaar in gesprek zijn.

Op deze avond zullen in ieder geval deze drie punten besproken worden:

- Notitie van de kerkenraad over ‘Gemeente en homoseksualiteit’ (Zie hieronder)
- Plaatselijke regeling(uitgedeeld in de kerk en ook terug te vinden op de website)
- Zesjaarlijkse stemming. (De gemeente zal toestemming gevraagd worden om bij de verkiezing van ouderlingen en diakenen indien gewenst gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om dubbeltallen op te stellen. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de plaatselijke regeling)

De kerkenraad



## **Kerkenraadsnotitie: Gemeente en homoseksualiteit**

Het afgelopen jaar is de kerkenraad drie keer bij elkaar geweest voor bezinning rondom het thema ‘gemeente en homoseksualiteit’. Deze notitie is hiervan een weerslag. Graag gaan we hierover met de gemeente in gesprek.

In deze notitie denken we na hoe gemeenteleden met een homoseksuele relatie deel kunnen uit maken van onze gemeente, het Avondmaal kunnen meevieren, en een ambt kunnen vervullen.

In deze notitie wordt verder niet ingaan op de mogelijkheid tot het inzegenen van alternatieve relaties. De kerkenraad is van mening dat alleen het huwelijk tussen man en vrouw ingezegend kan worden. Het Bijbels spreken over het huwelijk speelt bij deze keuze een belangrijke rol. Deze notitie is dan ook geen opstap om op korte termijn wel over te gaan tot het inzegenen van alternatieve relaties of het gesprek daarover.

### **Respectvol**

Wanneer we met elkaar spreken over homoseksualiteit dienen we dit te doen vanuit een respectvolle houding. Uiteraard met respect voor degenen die worstelen met hun geaardheid of hun geaardheid erkend hebben. Respectvol spreken betekent dan ook niet alleen een spreken over maar vooral ook een spreken met. Daarbij ziet de kring ook wijder. Het gaat heel vaak over onze familie en vrienden. Daardoor weten we hoeveel moeite en soms ook verdriet dit met zich meebrengt wanneer mensen worstelen met hun geaardheid. De weg naar openheid en voor je geaardheid uitkomen is vaak een weg van eenzaamheid. Ook de afwijzing en veroordeling, niet zelden ook in de kerk, is heel vaak zeer pijnlijk geweest.

### **De Bijbel**

Wanneer we in de kerk nadenken over homoseksualiteit vraagt dit om luisteren naar de Bijbel. Daarin komen enkele teksten voor die zeer veroordelend zijn over homoseksualiteit. Voor sommigen is dit de reden om elke vorm van homoseksualiteit af te wijzen. Aandachtig naar de Bijbel luisteren vraagt meer van ons dan ons alleen te focussen op geboden en verboden. De vraag dient gesteld te worden wat de context is van het Bijbelse verbod op homoseksualiteit. Het gaat daarbij steeds om een seksualiteit die beoefend wordt naast het tegelijkertijd gehuwd zijn als man en vrouw. Een

duurzame relatie van liefde en trouw tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is in de tijd van de Bijbel nog onbekend. Het verschil tussen de context van de Bijbel en onze huidige context dienen daarom ook erkend te worden. We luisteren naar de Bijbel in de context van de huidige tijd onder leiding van de Heilige Geest. Zo proberen we te ontvangen wat God nu door Zijn Woord tot ons te zeggen heeft.

Van belang hierbij is om voorbij de geboden en verboden te zoeken naar de grotere Bijbels-theologische lijnen. Noodzakelijk is te luisteren naar het geheel van de schrift. Dit vormt ook het uitgangspunt bij de uitwerking in deze notitie.

### **In eenheid verbonden met Christus en elkaar.**

Met elkaar, alle gelovigen samen, vormen we het lichaam van Christus. Op zijn of haar eigen wijze maakt iedere gelovige deel uit van dit lichaam. Deel uitmaken van dit lichaam verbindt ons met elkaar en met Christus. Onze verbondenheid met Christus is onze kernidentiteit. Met hem mogen we een levende relatie hebben. Dit bepaalt ook de wijze waarop we, als gelovigen, met elkaar omgaan binnen het lichaam van Christus. Vanuit onze unieke persoonlijke verbondenheid met Christus zijn we voor elkaar een broeder of zuster in Jezus Christus. Cruciaal hierbij is wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 13 vers 13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan de liefde’. De liefde waar Paulus het hierover heeft, wordt in de Bijbel (in het grieks) aangeduid met *agapè*. Deze liefde gaat veel verder dan de erotische liefde of de sociale vorm van naastenliefde. Liefde als *agapè* is de zichzelf wegcijferende liefde omwille van een ander. Het is deze liefde die we mogen herkennen in de zelfovergave van Jezus aan het kruis.

Vanuit deze gedachte is een belangrijk uitgangspunt te vormen voor het spreken over homoseksualiteit. Wanneer er sprake is van homoseksuele geaardheid of ook relaties dan blijft hij of zij een broeder of zuster in Christus en deel uitmaken van het lichaam van Christus. Samen leven we vanuit Gods liefde voor ons en gaan we vanuit deze liefde met elkaar om.

Moeten er dan toch niet regels zijn waarin we ons als kerk uitspreken over homoseksuele relaties?

Nee, we spreken ons uit over mensen, die we zien als broeders en zusters in Christus. Al dan niet kiezen voor een homoseksuele relatie is een persoonlijke keuze, die men zelf biddend in relatie tot Christus dient te maken. Zoals iedere gelovige trouwens geroepen is om biddend zijn leven in te vullen en vorm te

geven aan zijn relaties. Een homoseksuele relatie mogen we accepteren als een keuze die iemand ook vanuit zijn geloof maakt.

Wanneer we iemand met een seksuele geaardheid en een eventuele relatie allereerst en vooral zien als een broeder of zuster met wie we zijn in verbonden met Christus dan bepaalt dit ook hoe hij of zij welkom is in de gemeente.

Met je broeder en zuster in Christus prijs je God en luister je naar het Woord op zondag. Je deelt de verbondenheid met elkaar in Christus door samen de maaltijd van de Heer te gebruiken. Samen ben je geroepen om je met jouw talenten en gaven je in te zetten voor het lichaam van Christus.

Betekent dit dat we in de kerk dan zijn uitgepraat? Nee, steeds weer opnieuw aandachtig blijven luisteren naar de Bijbel is noodzakelijk. Iedereen die zijn homoseksuele geaardheid ontdekt zal ook zelf weer in gesprek met de Bijbel gaan. Ook in deze zoektocht, die soms een worsteling is, mogen we pastoraal mee oplopen door samen te blijven luisteren.

Bovendien zijn we om een hele andere reden niet uitgepraat. Alleen spreken over de erotische liefde en dan vooral om de homoseksuele liefde te beoordelen is een versmalling van het Bijbels spreken over de liefde.

Het gesprek dient vooral allereerst te gaan over de liefde, die in de Bijbel wordt aangeduid met *agapé*. We dienen dan te beginnen bij Jezus Christus, die deze liefde voor ons zichtbaar gemaakt heeft aan het kruis. Steeds weer mogen we elkaar bevragen hoe Christus' liefde realiteit is in ons leven. Met elkaar spreken over de liefde is samen delen wie Jezus Christus voor jou is. Deze zelfwegcijferende liefde mogen we als christen vertalen naar ons leven als christen. Bezinning is nodig hoe dit doorwerkt in de gemeente, in ons gezin en in onze relatie. Wat betreft relaties mag hierin geen onderscheid zijn tussen hetero – of homoseksuele relatie. Allereerst mogen we deze relaties laten groeien en bloeien door onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Een liefde die toeneemt wanneer we binnen relaties leren elkaar te zien als een geschenk van God. Het is deze liefde die ook alle ruimte biedt voor de erotische liefde.

Wanneer spreken over liefde binnen de gemeente begint bij de *agapè* dan moeten we ons niet beperken tot het gesprek over homoseksuele relaties. Veel meer moet het gesprek gaan over wat op basis van ons geloof belangrijk is voor alle relaties, hetero of homo.

## Afsluitend

De kerkenraad is van mening dat iemand met homoseksuele relatie welkom is in onze gemeente, mag deelnemen aan de viering van het Avondmaal en het ambt binnen onze gemeente kan vervullen.

De kerkenraad.

---

## Zondag 21 mei, speciale diens en activiteit rondom 50 dagen op weg met God.

Gemeenteproject tussen Pasen en Pinksteren. Tijdens de dienst willen we met elkaar nadenken over het thema: *Bidden met verwachting. Bidden om de Heilige geest.*

Na het koffiedrinken is er de mogelijkheid om mee te lopen met een zogenaamde Emmaüswandeling. Twee aan twee vertrekken we voor een wandeling waarbij we al wandelend en sprekend nadenken over een vraag naar aanleiding van de dienst. Wanneer iedereen weer terug is, sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Ook voor de kinderen en tieners is een programma.

Info en opgave ( in verband met de lunch) Margeet en Dingeman Burgers (familie.burgers@xs4all.nl,0168-452223) of: Ds. Roberto Buijs (dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl,0168-851945)

Een Emmaüswandeling.

‘Twee mensen nemen royaal de tijd voor een wandeling. Het eerste kwartier lopen ze in stilte samen. Ze stellen zich open. Ze horen de wind door de bomen ruisen, een vogel fluiten, een kind spelen. En ze worden zich bewust van wat in hun eigen hart leeft. Net als de Emmaüsgangers worden ze zich bewust van het feit dat ze daar niet met zijn tweeën lopen. Jezus loopt met hen op’. ( n.a.v. G. van Dam, Geestelijke begeleiding, in: Met liefde en beleid)Na de stilte ga je met elkaar in gesprek over geloofsvragen die vergelijkbaar zijn met de vragen van de Emmaüsgangers.

De missionaire commissie

## **Wij gedenken Willem van Mastrigt**

Op 22 februari is in de leeftijd van 89 jaar overleden ons gemeentelid Willem van Mastrigt. Willem werd geboren op 11 november 1927 in Zevenbergen in een gezin met vijf kinderen. Als hij rond de twintig jaar is, gaat hij een aantal jaar naar Nederlands-Indië als militair. In 1959 trouwt hij met zijn Co en zij krijgen drie kinderen: Siets, Corné en Pieter.

Als echtgenoot en vader was Willem zorgzaam, liefdevol en hij heeft hard voor zijn gezin gewerkt als vrachtwagenchauffeur en ook in de bouw. Als iemand hulp nodig had, dan was hij er om te helpen. Hij was bescheiden als persoon, realistisch en ook weleens eigenwijs. Als opa was hij gek op zijn drie kleinkinderen. Zijn vrouw en kinderen hebben mooie herinneringen aan Willem en die herinneringen brengen een glimlach op hun gezicht ondanks het verdriet van zijn overlijden. Willem en Co waren altijd dankbaar dat ze zo lang samen mochten zijn en dat ze voor elkaar konden zorgen.

De gezondheid van Willem was kwetsbaar en de laatste maanden ging zijn lichaam verder achteruit. Tot op het laatst van zijn leven is hij liefdevol omringd geweest door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Boven de rouwkaart staan woorden uit Psalm 103: *‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.’* Deze woorden zijn ook gelezen tijdens de afscheidsdienst voorafgaand aan de crematie, die op 27 februari plaatsvond. Deze zin uit de Bijbel gaat over de liefde van een vader voor zijn kinderen. Die liefde hebben de kinderen van Willem mogen ervaren in hun leven. En zij hebben op hun beurt voor hun ouders gezorgd. De woorden uit Psalm 103 geven aan dat God dichtbij ons mensen wil zijn en als een liefdevolle Vader voor ons wil zorgen. Als we ontzag voor Hem hebben en openstaan voor zijn liefde in ons leven, dan is Hij als een hemelse Vader. Dichtbij Hem is het veilig, Hij weet de weg door het leven en Hij brengt ons uiteindelijk bij Hem thuis. Deze boodschap mag de familie Van Mastrigt tot troost zijn in het verdriet en het gemis. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en Gods nabijheid.

Pauline Kranendonk

## **Wij gedenken Annie Bosch –Nieuwenhuizen**

Op zaterdag 4 maart 2017 is overleden in de leeftijd van 86 jaar mevrouw Annie Bosch – Nieuwenhuizen. Plotseling en onverwacht was haar overlijden nadat haar man Henk Bosch nog geen half jaar eerder was overleden op 24 oktober 2016. Annie Bosch woonde in woonzorgcentrum St. Martinus in Zevenbergschen Hoek. Tijdens de afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis in Lage Zwaluwe mochten we de woorden lezen uit 1 Korinthe 13. Centraal stonden de woorden uit vers 13: *‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’*.

Deze tekst is heel bewust gekozen. Annie Bosch zocht in alles het leven met en voor God. Geloof, hoop en liefde waren verweven met wie ze was. Het hoorde bij haar en op haar eigen wijze probeerde ze daaruit leven. Allereerst geloof. Dit was voor Annie Bosch heel concreet. Geloof was voor haar een rotsvast vertrouwen en zeker weten. Hoe haar geloof een diep vertrouwen was, komt zeker tot uitdrukking in het volgende. Dagelijks bad ze voor het gezin van haar dochter Nelleke en Arie en haar dierbaren. Geen dag werd er overgeslagen. Annie Bosch bleef ook altijd hopen op God. Dit was ook ondanks de tegenslagen in haar leven. Zowel op jongere als latere leeftijd heeft ze veel ziekte gekend. Zo verbleef ze een keer meer dan drie maanden in quarantaine. Het meest ingrijpende is zeker geweest het overlijden van het tweede kindje door vroeggeboorte. Ook de laatste jaren waren niet altijd gemakkelijk. Er was de zorg voor haar man, terwijl ze zelf ook steeds minder kon. Ze erkende dat ze veel ook niet begreep. God is niet te doorgronden. Benoemd mocht worden dat velen herkend hebben hoe de liefde voor God, maar ook voor anderen, belangrijk in het leven van Annie Bosch is geweest. Ze was altijd bezig met haar omgeving. Voortdurend was ze aan het bellen, e-mailen en informeren hoe het met mensen ging. Hele lijsten had ze met data van verjaardagen, huwelijke en overlijden. Niemand wilde ze vergeten. De liefde was een rode draad in leven van Annie Bosch. Hartelijk en gastvrij naar mensen. Iedereen was altijd welkom. Maar aan liefde, zo leven, kan ook een prijskaartje hangen. Soms was het misschien iets te veel en heeft Annie Bosch zich teveel weggecijferd en teveel geleefd voor anderen en ten kostte van zichzelf. Tegelijkertijd is troost te vinden in hoe liefde is verweven met het leven van Annie Bosch. Ze mocht de liefde van God weerspiegelen. In haar liefde was Gods liefde herkenbaar. Verbonden met deze liefde van God mogen we haar voor eeuwig geborgen weten bij God. Dochter Nelleke, schoonzoon Arie, kinderen en kleinkinderen wensen we Gods nabijheid en troost toe.

Ds. Roberto Buijs.

## **Wij gedenken Rieke de Kort –Kramer**

Op 22 maart 2017 is overleden in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Rieke de Kort – Kramer. Haar overlijden was plotseling en onverwachts als gevolg van een hersenbloeding.

Rieke de Kort- Kramer werd op 19 juli 1934 in Waalwijk geboren. Ze groeide samen met haar zus op. Dit was zeker niet alleen maar een onbekommerde tijd. Op jonge leeftijd kwam haar moeder te overlijden. Na de lagere school werd met goed resultaat de Mulo afgelegd. Het was haar vader, die voor haar een baantje geregeld had bij een notariskantoor. Dit zou het begin worden van haar maatschappelijke carrière. In 1971 werd de studie rechten en de vervolgstudie voor het notariaat afgerond. Ze ging in Oosterhout wonen en werken als kandidaat-notaris. In 1987 werd Rieke de Kort beëdigd als notaris in Zevenbergen. Klassiek, vakkundig, hardwerkend, opgeruimd en netjes heeft ze, als notaris, hard gewerkt. Ze wilde in alles vooral integer zijn. Zowel bij klanten als personeel stond ze in aanzien. In hetzelfde jaar dat de studie rechten werd afgerond, was er het huwelijk met Toon de Kort Samen mochten ze 45 jaar getrouwd zijn. Elkaar de ruimte geven en vrijheid laten voor je werk en ontwikkeling was daarbij voor beide belangrijk. Samen hebben Rieke en Toon ook veel gereisd. Contact met goede vrienden was zeer belangrijk. Voor Rieke was dit bovendien met de vriendinnen van de Lionsclub. Tijdens de afscheidsdienst in de Hervormde Kerk van Zevenbergen voorafgaande aan de crematie stonden de woorden uit 1 Korinthe 13 vers 13 centraal: *. 13 Ons rusten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.*

In het leven van Rieke de Kort speelde geloof, hoop en liefde een belangrijke rol. Misschien wel van deze drie als meeste de hoop. Een rode draad in haar leven was het besef dat er altijd weer hoop is. Op deze wijze is het ook verwoord op de rouwkaart met deze woorden die tussen de spullen van Rieke de Kort zijn gevonden: ‘De hoop voor vandaag Is de kracht van vandaag’. Benoemd mocht worden dat geloof, hoop en liefde niet tegen elkaar uitgespeeld mogen worden. Ze zijn alle drie even belangrijk. Afwisselend kan, afhankelijk van wat nodig is, het primaat gegeven worden aan het geloof of de hoop of de liefde. Juist ook wanneer we door de dood afscheid moeten nemen, is de christelijke hoop zo belangrijk. Niet de dood, maar God heeft het laatste woord. Gods woord is hoop voor morgen en kracht voor vandaag. Toon de Kort willen we Gods steun toewensen bij het alleen verder moeten na het verlies van zijn geliefde vrouw.

Ds. Roberto Buijs.

## Missionaire commissie



Marriage Course is investeren in je relatie

Een relatie. Het klinkt vaak romantisch en gezellig, maar laten we eerlijk zijn: het is soms hard werken! Tijdens de Marriage Course krijg je als stel praktische tools om samen aan de slag te gaan. In zeven bijeenkomsten komen thema's als conflict, seks, schoonfamilie, vergeving en communicatie aan de orde. De Marriage Course wordt vanaf 11 september 2017 in Zevenbergen georganiseerd.

De cijfers in Nederland liegen er niet om, relaties en huwelijken staan onder druk. En ergens lijken we allemaal te denken 'dat gebeurt mij niet hoor'. Pas op het moment dat er eigenlijk al veel scheef zit, wordt gekeken naar eventuele therapie of bemiddeling. De Marriage Course is juist als een APK voor stellen die willen bouwen aan hun relatie, juist als er nog geen grote problemen zijn.

De Marriage Course wordt al jaren door heel het land heen gegeven in restaurants, buurthuizen, kerken en woonkamers. Het doel van deze cursus is om stellen praktische tools te geven voor verdere ontwikkeling van hun relatie. De avonden zelf zijn als een date night, waarin je in een gezellige sfeer met z'n tweeën in gesprek bent.

Ontdek tijdens deze cursus nog meer van elkaar, jezelf en de kracht van jullie relatie. 'Het was een cadeau voor ons huwelijk!', vertelde een eerdere deelnemer.

De overige avonden worden gegeven op 25 september, 2 en 30 oktober, 6 en 13 november en 11 december.



Kijk voor meer informatie op [marriagecourse.nl](http://marriagecourse.nl) of neem contact op met Margreet Burgers, bel 0168-452223 of mail [margreet.burgers@xs4all.nl](mailto:margreet.burgers@xs4all.nl)

Opgave voor deze cursus ook bij Margreet Burgers.

---

**GEZOCHT: woonkamers en/of tuin voor de**

**“DE ZOMERSE KOFFIEOCHTEND”**

**en vrijwilligers om te helpen.**



Afgelopen zomer bleek het een succes te zijn om in de zomervakantie wekelijks met elkaar koffie te drinken in een woonkamer/tuin in Zevenbergen. Iedereen was welkom. Het waren gezellige ochtenden.

Ook dit jaar zullen we iedere dinsdagochtend weer koffie schenken. U komt toch ook? In

het volgende Ankertje vindt u meer informatie hierover.

Voor deze 6 ochtenden zijn wij op zoek naar meer vrijwilligers die 1 of meerdere keren gastheer/gastvrouw willen zijn. Stelt u uw woonkamer en tuin beschikbaar dan horen we dat uiteraard ook heel graag! Hoe meer woonkamers we open kunnen stellen des te meer mensen kunnen genieten van een praatje, gezelligheid en een kopje koffie.

In beide gevallen kunt u zich daarvoor opgeven bij Bep Hamstra ( 0168 325 062 / [bephamstra@gmail.com](mailto:bephamstra@gmail.com)) of Margreet Burgers (0168-452223 / [margreet.burgers@xs4all.nl](mailto:margreet.burgers@xs4all.nl))

## Ouderenmiddag



### 28 JUNI OUDERENMIDDAG

Namens de Diaconie van de Gereformeerde en de Hervormde kerk van Zevenbergen nodigen wij u hartelijk uit voor de jaarlijkse ouderenmiddag. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden op **woensdag 28 juni van 14:00-17:30** in Het Anker achter de Hervormde kerk in Zevenbergen. Bij opgave graag vermelden of u opgehaald/thuis gebracht wilt worden.

#### Programma

Om 14:00 ontvangst met koffie en thee

Opening door de predikant

Theatergroep Jong Belegen

Pauze en aansluitend een broodmaaltijd.  
17:30 afsluiting door de predikant

Opgave voor 21 juni bij  
Mw. B vdLusdonk Tel. 328087  
Mw. A van Leeuwen Tel. 324253  
Mw. M Bezemer Tel. 076-5424154

## Verhuisberichten

### Verhuisd:

Mevr. E. Ardon van Industrieweg 77 naar Prins Clausstraat 51  
Mevr. F. P. de Lint – van Tooren van Pr. Bernhardstraat 1/F181 naar Kasteelweg 1/337

Dhr H. P. Storm van de Meeren 163 naar Papendrecht  
Fam. Schouten – Roos van Repel 24 naar Molenstraat 15

Dhr. J. Maasdam van Toutenburg 56 naar Roosendaal

Dhr. P. M. de Lint van Klundertseweg 30 naar Twintighoven 32

Mevr. T. H. Ketelaar – van Bracht van Pr. Clausstraat 45 naar Kasteelweg 1/345



### Ingekomen:

Mevr. E. Lobensteijn vanuit Moerdijk naar Kampakker 10

Dhr. S. Prein vanuit Geertruideberg naar Hazeldonkse Zandweg 49

**Hartelijk welkom in onze Gemeente.**

## Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven, de kaarten en bloemen, welke ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

Hartelijke groet,

Mevr. Van Tooren- Saarloos

Prins Clausstraat 31

## Verjaardagen 80 jaar en ouder

In mei en juni worden 80 jaar en ouder

- 01-mei Dhr. G.J. de Visser, Weegbreestraat 8, Zevenbergen
- 02-mei Dhr. A. Agterdenbos, Prins Bernhardstraat 1/F279, Zevenbergen
- 05-mei Mevr. M. Hoeneveld - van Stuijvenberg, Lindonk 66, Zevenbergen
- 07-mei Mevr. P.D.W. Kanters - Verzijl, Prins Clausstraat 4, Zevenbergen
- 15-mei Mevr. A.C.W.A. van Eck, Markt 2, Zevenbergen
- 25-mei Mevr. M. J. Bax - van der Veeke, Langenoordstraat 105, Zevenbergen
- 27-mei Dhr. W.T. Punt, Wilhelminapark 2A, Zevenbergen
- 28-mei Mevr. M.C. Begeer - Taillie, Kasteelweg 1/6/167C, Zevenbergen
- 30-mei Mevr. A. Geleijns - Bosma, Klundertseweg 15, Zevenbergen
- 01-jun Dhr. W.P.M. Bogers, Dr. Arienslaan 64, Zevenbergen
- 04-jun Mevr. A. Lokers - Middelkoop, Etersem 21, Zevenbergen
- 06-jun Dhr. A. Keller Sr., Sint Jorisstraat 35, Zevenbergen
- 07-jun Mevr. T.A. Korteweg, Prins Clausstraat 28, Zevenbergen
- 08-jun Dhr. P.A. van Helden, de Donk 11, Zevenbergen
- 09-jun Mevr. E.S. Veerhoek - Grootenboer, Pastoor van Kessellaan 708,
- 12-jun Dhr. S.A. Eland, Prins Hendrikstraat 26, Zevenbergen
- 12-jun Dhr. L.L.A. Geleijns, Prins Clausstraat 44, Zevenbergen
- 18-jun Mevr. J.E. Korteweg - van Dijk, Dr. Arienslaan 68, Zevenbergen
- 24-jun Mevr. M.J. Fioole - van Eekelen, Kasteelweg 543, Zevenbergen
- 30-jun Mevr. A. Tolenaars - Stange, Dr. Arienslaan 97, Zevenbergen
- 30-jun Mevr. M.M. Korteweg - Nelemans, Prins Bernhardstraat 1/F282,



met uw verjaardag!

# Berichten van de kerkrentmeesters

## Oproep om vrijwilligers

In de loop van 2016 hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers en daardoor zijn er gaten in onze bezorgschema's voor de Solidariteitskas en Kerkbalans ontstaan. Er is nog altijd sprake van een nijpend tekort aan vrijwilligers. Bij dezen een oproep voor nieuwe vrijwilligers die op jaarbasis bereid zijn een paar uur te willen besteden aan: het bezorgen en ophalen van de uitnodigingen Kerkbalans en het bezorgen van de enveloppen van de Solidariteitskas. MELDT u aan bij een van de leden van de kerkenraad, want: vele handen maken licht werk. Wij kunnen echt niet zonder uw hulp!

## Kerkbalans 2017



(Mijn kerk verbindt en wat is dat u waard?)

Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans 2017 is dat per 22 april 2017 een bedrag van € 89.515 is toegezegd. Een mooi resultaat waar het College van Kerkrentmeesters u zeer dankbaar voor is.

Indien u zich realiseert dat u uw bijdrage voor de actie Kerkbalans 2017 nog niet heeft toegezegd, verzoeken wij u dit alsnog te doen.

Omdat uw kerk u VERBINDT en dat is u toch zeker iets waard!

## Kerkbalans 2016



(Mijn kerk in BALANS en wat is dat u waard?)

Het uiteindelijke resultaat van de actie Kerkbalans 2016 is uitgekomen op € 85.216! Een heel mooi resultaat, alle gevers HARTELIJK DANK! Helaas is van de toezeggingen 2016 een bedrag van in totaal € 2.520 tot op heden nog niet ontvangen!

## **Restauratie kerkgebouw**

De opdrachtbrieven voor de restauratie van ons kerkgebouw zijn verzonden en de aannemingsovereenkomsten worden binnenkort getekend. Binnen enkele weken staat de kerk in de steigers en is de restauratie een feit!

Wij als gemeente hebben ook aan de restauratie mee te werken, niet met hamers e.d. naar met onze giften. U wilt toch ook meehelpen om de restauratie tot een goed eind te brengen? Uw zeer gewaardeerde gift is welkom op bankrekeningnummer:

NL73 FVLB 0225 4268 97, o.v.v. Restauratie kerkgebouw.

Voor de restauratie van ons kerkgebouw zijn de volgende bedrag ontvangen:

De opbrengst van een deurcollecte na een gehouden rouwdienst: € 506; opbrengsten spaarbussen in totaal € 1.973,12; spaarbussen (individueel overgemaakt) € 100; € 20 en € 80. Van het Joppe van Poortvlietfonds werd € 2.500 ontvangen. In totaal dus € 5.179,12.

Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage. Op naar de nog ontbrekende € 100.000!

## **Pinkstercollecte 2017**

Traditiegetrouw vragen wij u via de jaarlijkse paascollecte u om een gift, waarmee u ons in staat stelt om onze activiteiten gedurende het jaar mogelijk te maken. Het betreffen verschillende activiteiten voor jong en oud, op zondag en door de week! Door drukke werkzaamheden die de actie Kerkbalans meebracht en de vroege verschijning van het kerkblad is besloten om ook dit jaar een pinkstercollecte te houden. Helpt u ook nu weer mee om onze activiteiten te bekostigen?

Voor uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt u gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro of rechtstreeks op bankrekeningnummer NL73 FVLB 0225 42 6897, o.v.v. Pinkstercollecte 2017.

## Solidariteitskas

In de maand juni 2017 zullen de acceptgiro's voor deze landelijke actie bij u bezorgd worden. Bij de Solidariteitskas (v/h Generale Kas) is de achterliggende gedachte 'Gemeenten helpen elkaar', dus Solidair zijn met elkaar! Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website [www.pkn.nl/solidariteitskas](http://www.pkn.nl/solidariteitskas). Wij rekenen op uw steun!

## Kerkblad 't Ankertje (NL67 FVLB 0226 1179 36)

In de afgelopen periode, 28 februari 2017 t/m 23 april 2017, zijn de volgende giften voor de instandhouding van het kerkblad 't Ankertje ontvangen: 4 x € 25; € 40; € 15 en €12,50. Deze gevers hartelijk dank voor hun bijdrage.



## Jaarrekening 2016

De (financiële) afsluiting van het boekjaar 2016 is afgerond en hieronder treft u een beknopte jaarrekening 2016 aan:

<b>Jaarrekening 2016</b>			
<b>Hervormde gemeente Zevenbergen (incl. ontm. geb. Het Anker)</b>			
<b>Activa</b>		<b>Passiva</b>	
Onroerende zaken	482.000	Kapitaal	479.882
Installaties en inventarissen	23.949	Fondsen	327.854
Voorraden	100	Voorzieningen	66.787
Debiteuren	20.211	Hypotheken en Leningen	280.000
Geldmiddelen	636.233	Crediteuren	17.970
<b>Totaal activa</b>	<b>1.172.493</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>1.172.493</b>
De bovenvermelde totaalbedragen zijn als volgt te verdelen:			
Toe te rekenen aan de Herv. gem. Zevenbergen (kerk) € 857.855;			
Toe te rekenen aan het Ontmoetingsgebouw Het Anker € 314.638.			

<b>Winst- &amp; verliesrekening 2016</b>			
<b>Hervormde gemeente Zevenbergen</b>			
<b>Baten</b>		<b>Lasten</b>	
Onroerende zaken	4.150	Kerkelijke gebouw(en)	13.161
Rentebaten en dividenden	4.786	Pastoraat	74.650
Bijdragen levend geld	100.563	Kerkdiensten, catechese, etc.	4.257
		Bijdragen andere organen	7.381
		Salarissen	1.534
		Kosten beheer en administratie (lpn)	2.056
		Rentelasten/bankkosten	296
		<b>Voordelig resultaat 2016</b>	<b>6.164</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>109.499</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>109.499</b>

In afwachting van de definitieve vaststelling door de Kerkenraad ligt de volledige jaarrekening 2016 voor u ter inzage. U kunt de jaarrekening 2016 t/m vrijdag 21 mei 2017 inzien bij de administrateur mr. C. Spek, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt, via telefoon: 0168- 323 719.

Uw eventuele reacties op de jaarrekening 2016 dient u voor zaterdag 29 mei 2017 te hebben ingediend bij de scribe van de Kerkenraad, mw. M.I. Latour-Swaanswijk, Twintighoven 50, 4761 NW Zevenbergen.

Tot zover, met vriendelijke groet,

mr. C. Spek



## Berichten van de diaconie

### Verantwoording Collecten:

29-1	Kerkrentmeesters	€ 163,50	
	Diaconie	€ 139,82	Cath. en Educatie
	Onderhoud Kerk	€ 151,40	Uitgang
05-2	Kerkrentmeesters	€ 100,35	
	Diaconie	€ 102,10	ZOA
	Diaconie	€ 89,85	Werelddiaconaat/Uitgang
12-2	Kerkrentmeesters	€ 116,31	
	Diaconie	€ 102,20	
	Diaconie	€ 102,68	HIP/Uitgang
	Weeksl. Westhoek	€ 70,40	
	Zondagdienst Wh.	€ 61,50	
	Koffie Anker	€ 40,50	
19-2	Kerkrentmeesters	€ 133,75	Gez. Dienst
	Diaconie	€ 126,92	
	Diaconie	€ 200,05	St. Hart voor Haïti/Uitgang
26-2	Kerkrentmeesters	€ 79,25	
	Diaconie	€ 115,40	
	Onderhoud Kerk	€ 87,20	Uitgang
05-3	Kerkrentmeesters	€ 116,15	
	Diaconie	€ 99,15	
	Diaconie	€ 103,10	Voedselbank/Uitgang
	Weeksl. Westhoek	€ 35,45	
12-3	Kerkrentmeesters	€ 134,90	
	Diaconie	€ 145,80	
	Diaconie	€ 146,85	Voorjaarszending/Uitgang
19-3	Kerkrentmeesters	€ 121,85	
	Diaconie	€ 131,90	
	Diaconie	€ 106,55	Binnenlandsdiac./Uitgang
26-3	Kerkrentmeesters	€ 130,80	
	Diaconie	€ 197,31	
	Onderhoud Kerk	€ 216,05	Uitgang
	Weeksluitingen	€ 76,40	
	Koffie Anker	€ 78,40	
	Diaconie	€ 112,30	Bus uitgang en Westhoek
02-4	Kerkrentmeesters	€ 132,70	
	Diaconie	€ 136,85	
	Diaconie	€ 131,70	Werelddiaconaat/Uitgang
09-4	Kerkrentmeesters	€ 134,70	

	Diaconie	€ 125,10	
	Diaconie	€ 114,36	Myanmar/Uitgang
14-4	Kerkrentmeesters	€ 76,84	
	Diaconie	€ 72,70	
	Diaconie	€ 238,90	Hulp vAfrika/Avondmaal
16-4	Kerkrentmeesters	€ 188,06	
	Diaconie	€ 220,96	
	Diaconie	€ 184,85	Cath. En Educatie/Uitgang
	Koffie Anker	€ 34,70	
	Westhoek	€ 113,25	Weeksluiting/Zondagdienst

### **De bloemen gingen als groet van onze Gemeente naar :**

- 26-02 Mevr. C.A.C. Timmermans – Segaar ,Prins Clausstraat 43  
05-03 Dhr. W. Eland, Dr.Ariënslaan 60  
12-03 Mevr. B. Evegroen, Zeven Schakels kamer 6/167  
19-03 Dhr. J. van der Duijn Schouten, Vlimmeren 18  
26-03 Mevr. N. Heijndijk – Bouman, Koperslagerij 24  
Mevr. M. J. Bax – van derVeeke, Langenoordstraat 105  
02-04 Dhr. C. Spek, Vogelwikkestraat 17  
Mevr. T. Ketelaar – van Bracht, Kasteelweg 1 7Schakel5/341  
09-04 Mevr. W. Walraven – v. d. Steen Zandberg 20  
Fam. J.J. Nelemans – de Ruiters, Zomerland 91  
16-04 Mevr. M. M. Bol – Traas, Sint Jorisstraat 17  
Dhr. A. J. W. van Muijen, de Lint 103



## Nieuwe Financiële administrateur Diaconie

De Diaconie heeft een nieuwe administrateur. Declaraties e.d. mogen voortaan ingediend worden bij dhr. P van Hoogdalem, De Lint 122, Tel.nr.: 0168-370007.

De bankrekeningnummers blijven NL02FVLB0225428660 (SKG)  
NL44RABO0346710146 (Rabobank)

---

### Geslaagden:

Deze maand zijn er weer examens.

Ook dit jaar willen we de geslaagden met een bloemetje gelukwensen. Is er iemand in uw familie, omgeving of buurt geslaagd die tot onze gemeente behoort, laat het ons dan weten.

U kunt daarvoor bellen naar Monica Bezemer Tel: 076-5424154 of mailen naar: [monica.bezemer@tiscali.nl](mailto:monica.bezemer@tiscali.nl)

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.



---

## Zondagavond samenkomsten

We merkten het vorig jaar ook al, na de Pasen hebben de mensen veel andere activiteiten o.a. vakantie. Daarom hebben we in de samenkomst van april afgesproken om de **samenkomsten in mei t/m augustus te stoppen.**

In september gaan we weer van start. In 't Ankertje van september kunt u er meer over lezen.

Hartelijke groet,

Jan Oskam

Tel. : 325519

Mailadres : [jan.oskam368@ziggo.nl](mailto:jan.oskam368@ziggo.nl)

## Wijkwerk

Zoals eerder geschreven doet Ineke Maris uit Zevenbergschen Hoek al een tijdje bezoekwerk aldaar en Henk Jan Keur uit Klundert bezoekt mensen in wijk 4. In de laatste consistorievergadering hebben we gesproken over de geheimhoudingsplicht van beiden. Dus wat u in vertrouwen vertelt, blijft vertrouwelijk.

De afgelopen tijd zijn al de ca 175 mee-geregistreerden in onze gemeente aangeschreven. Mee-geregistreerden zijn man of vrouw, waarvan de partner Hervormd is en zelf b.v. Rooms Katholiek. We hebben de nodige reacties gehad. Velen wisten niet dat ze mee-geregistreerd waren, maar waren blij dit te vernemen maar wilden dit wel ongedaan maken. Anderen reageerden geïrriteerd.

Het blijkt steeds weer als je mensen benadert, de ene blij is dat ze benaderd wordt voor wat dan ook en anderen snappen niet dat ze benaderd worden en zijn soms geïrriteerd. Het lijkt wel of iedereen zijn eigen aanpak nodig heeft.

Dat is wel jammer, want dit maakt het voor het kerkenwerk er niet gemakkelijker op.

Terwijl Petrus schrijft in zijn brief *“Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis”*, dat is het lichaam van Jezus Christus. Wij als gemeente zijn toch niet van onszelf maar het eigendom van Jezus Christus?

Wat het pastoraat betreft, we zullen u bezoeken zoveel we kunnen en waar we welkom zijn, maar als u alvast een bezoek wilt, laat het ons weten.

In de komende tijd gaan we vooral de ouderen bezoeken in de wijken. Iedereen boven de 75 jaar kan een bezoek verwachten, als er nog geen bezoek is geweest in de afgelopen tijd.

Met hartelijke groet,

Jan Oskam  
Wijkouderling  
0168-325519  
[jan.oskam368@ziggo.nl](mailto:jan.oskam368@ziggo.nl)

## Berichten van de HVD

Ik mag deze keer beginnen met een fijne mededeling: nadat ze 2 keer sfeer is wezen proeven op onze vergadering heeft Ineke van Wouwe zich als HVD-dame bij ons gevoegd.

Op 10 april was er onze jaarlijkse Paasmiddag. 68 personen ( helaas waren er door ziekte op het laatste moment een paar afmeldingen) vulden Het Anker. Het was tussen 13.30 uur en 14 uur feestelijk binnenkomen in een zaal met mooi gedekte tafels en prachtige bloemstukken. We begonnen met koffie of thee met wat lekkers en heel veel gesprekken. Na het samen beleven van de liturgie, waarbij Arie Nelemans weer zorgde voor de begeleiding van het zingen, was er voor de liefhebbers in de pauze traditioneel een advocaatje met slagroom.

Dominee Roberto Buijs las daarna een bijzonder Paasverhaal voor over Claudia, de vrouw van Pontius Pilatus.

Bij de daarop volgende broodmaaltijd was er voor iedereen een kroket en er waren heerlijke gevulde eieren, ik begrijp dat ook dit al jaren een traditie is. Voor mij was het de eerste keer dat ik een Paasmiddag bijwoonde, ik heb er van genoten en zo te horen aan de verschillende reacties was ik niet de enige! De opbrengst van de collecte die bestemd is voor het werk van de HVD was € 273,-. Binnenkort ( misschien nu al als dit Ankertje uitkomt) staan er foto's van de Paasmiddag op de mooie nieuwe website van de gemeente. Op deze site vindt u ook al wat foto's van de doopjurkentoontelling en het maken van de kerststukjes.

De komende maanden staan er ( behalve ons jaarlijkse uitje met alle dames van de HVD) geen bijzondere activiteiten op de agenda. Het bezoekwerk gaat natuurlijk gewoon door.

In verband met Pinksteren en vakanties van bestuursleden zijn de komende vergaderdata soms niet op de 1e maandag van de maand. We komen als HVD bij elkaar op 1 mei, 29 mei en 10 juli.

Ook de afgelopen maand ontvingen we weer enkele giften: 2 x € 10 (via Janny de Vries en Wil van Brugge), hiervoor onze hartelijke dank.

Een hartelijke groet namens alle dames van de HVD

Lenie Jansen

## ZWO nieuws

Heeft u **17 juni a.s.** reeds in uw agenda genoteerd? Want dat is de datum van de familie/activiteiten dag bij de familie. Burgers in Zevenbergschen Hoek. Doe het snel, want het belooft weer een leuke, gezellige dag te worden.

Laat u ons van te voren, liefst ruim van te voren, even weten of u komt? Er is geen toegangsprijs dit jaar om deze dag bij te wonen. Voor de inwendige mens zullen er diverse mogelijkheden aanwezig zijn om tegen geringe betaling een en ander te kunnen nuttigen.

Wat de indeling van de dag betreft....dat hoort u later. Wel kunnen we nu al vermelden dat de “huttenbouw” wegens succes van de vorige keer weer mogelijk is. Het zou leuk zijn als u misschien ook zelf een idee heeft om bij de activiteiten te betrekken. Laat het ons weten.

Om alle werkzaamheden vóór en/of op deze dag te kunnen uitvoeren vragen wij u om u **op te geven als vrijwilliger**. Dat zou echt heel fijn zijn.

Opgeven kunt u bij:

Aart Langerak : aartannekelangerak@home.nl  
:tel. 0168-473125

Ingrid van der Waal : ingrid.van.der.waal@kpnplanet.nl  
:tel. 078-6824443

Jacquelien Kok-Molengraaf : [jmkokmolengraaf@home.nl](mailto:jmkokmolengraaf@home.nl)  
tel. 0168-330882

Leen van Brugge : [lvanbrugge@live.nl](mailto:lvanbrugge@live.nl)  
:tel.0168- 471812

Bert van de Put : tel.0168- 323904

Wij hopen op een geweldige opkomst en véél zon.

Leen van Brugge

Gouda, Palmzondag 2017

Beste mensen,

Na het bericht dat jullie allemaal van de thuisfrontcommissie gekregen hebben ook nog een paar regels van mij persoonlijk. Toen ik begin februari te horen kreeg dat ik uitbehandeld was, ging het aanvankelijk nog een paar weken heel goed, en ik had echt de hoop het semester in goede orde af te kunnen maken. Maar in de loop van maart ging mijn energieniveau met sprongen achteruit; ik kon niet veel meer en kreeg ook pijnklachten en met name dat laatste was ook wel beangstigend. Ik besloot dus terug te gaan naar Nederland, want ik kon nu nog op mijn eigen twee benen een vliegtuig in. Ik belde de onlangs gepensioneerd directeur van OMF-Nederland, Willem van Dis, die zich de volgende middag (!!!) meldde op mijn stoep. Allerlei zaken moesten geregeld worden en het ging wonderlijk goed en gestroomlijnd: de afwikkeling van het visum, het huis, de auto... Ik heb zelfs nog op een goede manier afscheid kunnen nemen van de studenten, een heel aantal oud-studenten en de celgroep van de kerk die de laatste vijf jaar toch wel mijn 'alternatieve familie' zijn geworden.

En nu ben ik hier, op mijn verlofstek in Gouda, en Maleisië is ver weg en dichtbij tegelijk. Dichtbij via allerlei berichten die dagelijks binnenkomen. Dichtbij in je gevoel: het is een jaar of wat mijn biotoop geweest. Dichtbij in je zorgen en gebed: het gaat niet goed, het is een land in crisis.

Tegelijk: als ik terug kijk op de laatste vijf jaar kan ik alleen maar zeggen dat ik het een ongelofelijk voorrecht heb gevonden om samen met deze mensen in deze kerken aan deze opleiding te hebben mogen dienen. De Aziatische kerk heeft het niet gemakkelijk (welke kerk wel?) maar zij leeft, en dat ik met dit stukje werk mijn werkzame leven heb mogen afsluiten stemt mij dankbaar.

Eenmaal terug in Nederland ging ik meteen de volgende dag naar het ziekenhuis voor een bloedonderzoek. De uitslag kwam dezelfde dag nog en daaruit bleek dat ik me niet had vergist:

de kanker is 'ontploft' en de tumormarkers waren explosief gestegen. De oncoloog had het over 'weken of misschien maanden', maar gaf in een consult een paar dagen later toe dat ze het zo precies niet kan zeggen, maar het eind is in zicht, dat is duidelijk. De aardse toekomst is kort. Vorige week maakte ik met mijn jeugdvriendin Ina een 'sentimental journey' naar Zeeland, waar we samen jong zijn geweest. Dat is goed om te doen. En verder leef ik van de ene dag in de andere, iedere dag moet ik opnieuw bekijken hoe het gaat. Morgen ga ik kennismaken in het hospice in Gouda, en als het nodig is zal ik daar waarschijnlijk wel terecht kunnen.

Intussen kwamen er heel veel lieve kaartjes, mailtjes en telefoontjes binnen waarvoor ik jullie zeer bedank. Veel mensen zeiden te bidden om de Vrede van Christus voor mij en ik merk dat die Vrede dan inderdaad ook komt. Niet dat ik het niet allemaal graag anders gezien had: graag was ik nog even doorgegaan, maar uiteindelijk is ons leven in de zeer goede handen van Christus en bepaalt hij ons begin en einde in zijn liefde voor ons. Juist in deze week gedenken en vieren we dat hij onze dood is gestorven en het leven van ons leven is. Als je daar goed over nadentk wat dat inhoudt, dan weet je, met alle vragen die er zijn, dat het ondanks alles veilig is.

Veel mensen zeggen: 'we willen je graag nog zien'. Dat wil ik ook, echt. Maar plannen maken is moeilijk want ik moet per dag ontdekken wat ik aan kan. Plannen op langere termijn maak ik so wies so niet. Wat het beste werkt is dat je op korte termijn, als je toevallig in de buurt van Gouda bent, even een belletje pleegt, en iets probeert af te spreken voor de volgende dag of zo. Bel dan nog even voordat je je schoenen strikt, om te checken of het nog gaat lukken. Dat gaat het beste. Nogmaals, ik wil jullie ook graag zien en als het lukt is dat fijn, als het niet lukt: tot ziens in Jeruzalem!

Een hartelijke groet,

Nelly van Kampen



Nieuwsbrief van ds. Nelly van Kampen,  
docente aan de MBS, de Malaysia Bible Seminary  
in Kuala Lumpur, Maleisië.

Regelmatig schrijft zij een weblog bij KerkinActie:  
[http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezondenmedewerkers/  
nelly-van-kampen#all-blogs](http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezondenmedewerkers/nelly-van-kampen#all-blogs)

De Thuisfrontcommissie (TFC) onderhoudt contact  
met haar en verzorgt de verzending van nieuws- en gebedsbrieven.

Voor informatie: [tfcnelly@gmail.com](mailto:tfcnelly@gmail.com)

Krokussentuin 9  
3994 PR Houten,  
tel. 030 369 00 73

Giften voor het werk van Nelly kunt u overmaken naar  
(IBAN NL 97 ABNA 04 16 45 05 63)  
t.n.v. OMF te Terschuur, inzake MBS – Nelly van Kampen.  
OMF is erkend als Algemeen Nut Beogende  
Instelling [ANBI].

Giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.

Nelly van Kampen,  
Dijkgraafslag 4  
2805 DG Gouda  
tel. (06) 17 76 72 02



## Stuur óók uw kerk een kaartje!

Mensen verhuizen. Ze gaan trouwen. Er worden kinderen geboren. Er overlijden mensen. Al die gebeurtenissen hebben ook invloed op de persoonsregistraties. Bijvoorbeeld van de kerkleden -administratie van uw plaatselijke kerk. Om dat systeem actueel te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.



Ledenadministrateur: D.P. (Dik) Ardon  
T: 0168-324317; E: la@hervormdzevenbergen.nl

## Collectebonnen

Deze kunnen besteld worden door overmaking op **NL73FVLB0225426897** ten name van: College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde Gemeente Zevenbergen onder vermelding van de gewenste collectebonnen. De volgende collectebonnen kunnen gekocht worden:

- Collectebonnen à € 0,75 per 12 st. = € 9,00
- Collectebonnen à € 1,00 per 12 st. = € 12,00
- Collectebonnen à € 1,25 per 12 st. = € 15,00
- Collectebonnen à € 2,25 per 12 st. = € 27,00

Zodra het bedrag op voornoemde rekening is bijgeschreven worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd.

## Lopend vuurtje

Pinksteren, 3 juni 2017



Alweer voor de 16e keer vindt de sponsorfietsocht: “als een lopend vuurtje”, plaats. Diverse kerken in West Brabant zijn voor bezichtiging open. Zij ontvangen de bezoekers die per fiets of auto komen. Op deze dag vormen ze daarmee pleisterplaatsen voor ontmoetingen.

In Zevenbergen is dit jaar de organisatie in handen van de commissie Caritas Midden van de R.K.Bartholomeuskerk.

Dit jaar hebben de kerken gekozen voor het thema

“Durf op weg te gaan met de ander.”

Met Pinksteren vieren de Christenen het begin van de Kerk. Een Kerk die als een lopend vuur over de wereld is gegaan, waarbij men het aangedurfd heeft met elkaar samen op weg te gaan.

Vuur staat symbool voor geestdrift en hartstocht (het vuur van de liefde) en tevens voor zuiverheid (het heilig vuur). Het zijn kernwaarden, die we regelmatig in de christelijke traditie tegenkomen en die het waard zijn om door te geven.

Zij steunen ons in het vertrouwen dat na donkere periodes lichte en betere periodes komen. We fietsen voor goede doelen en gaan zo samen met hen op weg.

Het doel van 't Lopend Vuurtje is tweeledig:

Eenzijds geld inzamelen voor goede doelen.

Anderzijds elkaar ontmoeten in en bij de kerken. De bestemming voor de geldinzameling wordt door de plaatselijke deelnemende kerken bepaald. In Zevenbergen is dit jaar het goede doel Het Ziekentridium.

Sponsors: Iedereen kan de fietsers sponsoren. Dit kan door afspraken met de fietsers te maken of door geld in de sponsorbus in de kerk te storten.

Fietsen of met de auto. Deelnemers kunnen uit verschillende routes kiezen. Voor de fietsers zijn er verschillende afstanden: 35 km, 45 km, 60 km en 100 km. Bij elke deelnemende kerk kan gestart worden en worden de routes uitgereikt. Voor automobilisten zijn er lijsten waarop de te bezoeken kerken staan.

Stempelkaart: Deelnemers vinden het meestal leuk om stempels te verzamelen, daarom zijn er stempelkaarten. Bij elke kerk, die aangedaan wordt, kan een stempel verkregen worden.

Ontmoeten. In elke kerk zijn er die dag gastvrouwen en gastheren om de deelnemers te ontvangen. Zij geven stempels en voor wie wil is er koffie of thee en er wordt op verzoek informatie gegeven. Elke kerk zal naar vermogen bijdragen aan de ontmoeting en zich inspannen om bij te dragen aan de sponsoring.

Er zijn verschillende tochten:

Vanaf 9.30 uur kunt u starten met de fietstocht bij alle deelnemende kerken die vanaf 9 uur open zijn voor aanmelding en een kopje koffie.

U krijgt bij aanmelding een routebeschrijving in de kerk waar u de fietstocht start. Ook krijgt u per deelnemer een herkenningsvaantje voor aan de fiets.

U bent natuurlijk van harte welkom om alle kerken van binnen te bekijken.

De routes gaan langs de opengestelde kerken en sommige kapelletjes in de regio. Het aantal kerken dat u kunt bezoeken hangt af van de lengte van de route.

Let op! **De kerkdeuren sluiten om 17.00 uur.**

Het kan voorkomen dat wegens een bijzondere viering soms een Kerk op een bepaald tijdstip niet toegankelijk is. Wij proberen bij de start dit aan te geven.

In geval van nood zijn er telefoonnummers beschikbaar op de routebeschrijving. Deze worden bij de start uitgereikt.

## Hulp In Praktijk



Binnen onze kerk hebben wij ons aangesloten bij stichting HIP. Stichting HIP is al een aantal jaar binnen Gemeente Moerdijk actief. HIP is de afkorting van Hulp In Praktijk. Of het nu gaat om de tuin opknappen, verven, boodschappen doen of gewoon een praatje: altijd is

er wel iemand die te hulp wil schieten. Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen krijgen daadwerkelijk de hulp die zij nodig hebben. Stichting HIP brengt hier verandering in. HIP mobiliseert christenen in het geven van hulp.

### Hoe?

Stichting HIP brengt mensen die hulp nodig hebben in contact met mensen die graag hulp willen bieden. In een database staan de voorkeuren en talenten van hulpbieders. Dat zijn de leden van de kerken, christelijke bedrijven en christelijke hulpverlenende organisaties die meedoen met HIP. Iedereen kan om hulp vragen, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Dit gebeurt via de hulplijn 0900-4474474. De helpdesk maakt vervolgens een match met een geschikte hulpbieder. Het gaat om allerlei vormen van praktische- of sociale hulp. De hulp die de hulpbieders geven wordt aangeboden namens de lokale kerk. Meer weten? [www.stichtinghip.nl](http://www.stichtinghip.nl) Tel:0900 – 447 447 4 of neem contact op met de diaconie Bets van de Lusdonk /328087of Monica Bezemer 076-5424154

## Inzameling kleding voor vluchtelingen

Kleding, beddengoed, lakens, dekens en knuffeldieren voor vluchtelingen en noodhulp in diverse landen.

Als u kleding of andere gevraagde artikelen over heeft kunt u telefonisch contact opnemen met :

B. A. van der Put, telefoon 323 904, liefst na 18.00 uur.

Contactpersoon: B. A. van der Put, Zuidhaven 71

**Deze inzameling is een initiatief vanuit de ZWO**

# Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

## Een persoonlijk afscheid.

We zijn **24 uur per dag** bereikbaar op **0800 - 023 05 50**.  
Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op **www.monuta.nl**  
voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

Kantoorvakhandel  
**GELEIJNS**

**boek- en kantoorvakhandel**



Noordhaven 46-46,  
4761 DB Zevenbergen  
Telefoon (0168) 32 35 72 / 33 00 30,  
Fax (0168) 32 90 64  
E-mail: geleijns@geleijns.nl,  
Internet: www.geleijns.nl  
Bank: Rabo nr. 34 67 10 901  
K.v.K. Breda H nr. 20087982



 **Peter vd Kieboom**  
**w i e l e r s**

Lobbekenstorenstraat 3, 4761 DV Zevenbergen  
0168 - 32 39 66, [www.kieboom2wielers.nl](http://www.kieboom2wielers.nl)

## Rouwcentrum Zuidema

**Tel: 0168-405038**



Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal.

Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

**Rouwcentra:**

Schanspoort 6  
4791 HC Klundert

Noordhaven 4  
4761 DA Zevenbergen

**Kantoor:**

Noordschans 54  
4791 RJ Klundert

**Beheer van:**

Rouwkamer De Westhoek  
Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

**Internet:**

[info@rouwcentrum-zuidema.nl](mailto:info@rouwcentrum-zuidema.nl)  
[www.rouwcentrum-zuidema.nl](http://www.rouwcentrum-zuidema.nl)

*Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.*

## KAPPER & SHOP

Bij Kapper & Shop kunt u terecht voor al uw haarbehandelingen, kleurproducten, shampoos, crèmes, gels, scharen, kammen, tondeuses, föhns, etc.  
en voor een GRATIS advies van onze vakkundige haarstylisten

**Tel. : 0168—32 59 72**

Noordhaven 8  
4761 DA ZEVENBERGEN

[www.dekapperenshop.nl](http://www.dekapperenshop.nl)  
[info@dekapperenshop.nl](mailto:info@dekapperenshop.nl)

mei	vr 5	Johannes 9:13-23	Vertroebeling
	za 6	Johannes 9:24-41	Ziende blind
	zo 7	Johannes 10:1-10	Spraakherkenning
	ma 8	Johannes 10:11-	Herder of huurling
	di 9	Spreuken 14.1-	Wat is wijsheid?
	wo 10	Spreuken 14:19-	Positief en negatief
	do 11	Psalm 114	Natuurlijke reactie
	vr 12	1 Petrus 3:13-22	Hoopgevend
	za 13	1 Petrus 4:1-11	Leef tot eer van God
	zo 14	1 Petrus 4:12-19	Lijden en vreugde
	ma 15	1 Petrus 5:1-14	Gezagsverhoudingen
	di 16	Judas 1-13	Afschrikwekkende voorbeelden
	wo 17	Judas 14-25	Houvast
	do 18	Johannes 15:1-17	Groei en bloei
	vr 19	Johannes 15:18-	Te verwachten haat
	za 20	Johannes 16:1-16	(Geen) afscheidsrede
	zo 21	Johannes 16:17-	Wee-klagen
	ma 22	Johannes 16:29–	Groeiend begrip
	di 23	Johannes 17:9-19	Wereldvreemd
	wo 24	Johannes 17:20-	Gebed om eenheid
Hemelvaartsdag	do 25	Psalm 89:1-19	Trouw in de hemel
	vr 26	Psalm 89:20-38	Psalm over David
	za 27	Psalm 89:39-53	Wending
	zo 28	2 Johannes	Liefdesbrief
	ma 29	3 Johannes	Persoonlijke brief
	di 30	Ezechiël 8:1-18	Met de haren erbij gesleept
	wo 31	Ezechiël 9:1-11	Gemerkt
juni	do 1	Ezechiël 10:1-22	De Heer verschijnt
	vr 2	Ezechiël 11:1-13	Wraakactie
	za 3	Ezechiël 11:14-	Belofte van terugkeer
Pinksteren	zo 4	Psalm 87	Oogstfeest
	ma 5	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte

	di 6	Romeinen 9:19-	Keuzevrijheid
	wo 7	Romeinen 10:1-	Belijdenis
	do 8	Romeinen	Door te luisteren kom je tot
	vr 9	Romeinen 11:1-	Dankbaar, niet hoogmoedig
	za 10	Romeinen 11:25-	Gods wegen zijn
Trinitatis	zo 11	Johannes 2:23–	Wantrouwen
	ma 12	Johannes 3:14-21	Licht in de nacht
	di 13	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
	wo 14	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
	do 15	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
	vr 16	Matteüs 9:1-8	Wat is het grootste wonder?
	za 17	Matteüs 9:9-17	Ziekte en gezondheid
	zo 18	Psalm 41	Alleen gelaten?
	ma 19	Matteüs 9:18-26	Al/nog maar twaalf jaar
	di 20	Matteüs 9:27-34	Niet kunnen zwingen
	wo 21	Matteüs 9:35–	Tournee
	do 22	Matteüs 10:5-15	Eigen volk eerst
	vr 23	Matteüs 10:16-23	De Geest spreekt
Sint Jan	za 24	Johannes 3:22-36	Groter en kleiner
Augsburgse	zo 25	Matteüs 10:24-33	Op wie lijk jij?
	ma 26	Jesaja 28:1-13	Wartaal
	di 27	Jesaja 28:14-29	Hoeksteen
	wo 28	Jesaja 29:1-8	Dromen zijn bedrog
	do 29	Jesaja 29:9-16	Kritiek van klei
	vr 30	Jesaja 29:17-24	Toekomstbeeld
juli	za 1	Jesaja 30:1-14	Geen buitenlandse hulp
	zo 2	Jesaja 30:15-26	Vluchtverhaal
	ma 3	Jesaja 30:27-33	Goddelijk geweld
	di 4	Jesaja 31:1-9	Bewaking
	wo 5	Matteüs 10:34–	Tweedeling
	do 6	Matteüs 11:2-15	Geen twijfel mogelijk





Schildersbedrijf  
**J. Beljaarts**

Langenoordstraat 146  
4761 DR Zevenbergen  
t: 0168 729210  
m: 06 15953354  
e: [info@beljaarts.nl](mailto:info@beljaarts.nl)

[www.beljaarts.nl](http://www.beljaarts.nl)

**Alles voor een  
comfortabel leven!**

**StelComfort**  
shop.nl

U bent van harte welkom in onze winkel of neem eens een kijkje op onze webshop

Campagneweg 1 • 4761 RM Zevenbergen • Telefoon 0168 331 300 • [www.stelcomfort.nl](http://www.stelcomfort.nl)

The advertisement features a black and white photograph of three elderly people smiling and giving thumbs up. In the foreground, several assistive devices are displayed: a checkered umbrella, a spray bottle labeled 'HOME EXX', a four-wheeled walker, a digital clock showing 'DON 13 NOV', a small electronic device, and a hand-held tool.

## Kom in actie! Vrijwilligerswerk in de Herberg

De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek, waar gasten 3-6 weken verblijven. Professionele pastorale begeleiding en liefdevolle zorg en aandacht gaan er hand in hand. Als vrijwilliger kun je je steentje bijdragen in het huis, in de tuin en in de keuken.

Wat wil jij doen voor de Herberg?

- **Stafvervanger:** Een stafvervanger is een gastvrouw/gastheer die zorgt voor een goede sfeer in huis, waardoor gasten zich thuis voelen. Wij zoeken stafvervangers voor het weekend en de zondagavond.
- **Kookvrijwilliger:** Tijdens een kookweekend (1x per 6 weken) ben je verantwoordelijk voor het (voor)bereiden van het ontbijt, de warme maaltijd en de broodmaaltijd. Na de maaltijd coördineer je de afwas en het schoonmaken van de keuken.
- **Koetshuisvrijwilliger:** In het Koetshuis worden groepen ontvangen voor een voorlichtingsbijeenkomst of activiteit. Bij de ontvangst van de gasten en de begeleiding van de activiteiten worden vrijwilligers ingezet.
- **Vakantiewerk:** Doe 1 of meer weken vakantiewerk in de periode juni-augustus. In een goede sfeer, steek je samen met anderen de handenvol de mouwen. Op die manier bied je ondersteuning aan de gasten en de organisatie van de Herberg
- **Diaconaal jaar:** Ontplooï jezelf in een tussenjaar waarin je de ander helpt. Als diaconaal medewerker werk je tien maanden mee in de Herberg tegen kost en inwoning.

Vrijwilligerswerk; het levert je een schat aan ervaring en nieuwe vriendschappen op. Het mooiste is dat je iets voor anderen kunt betekenen.

Voor meer informatie: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)

Mail naar: [vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl](mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl) of bel: 026 334 2225.

## **Algemene info Hervormde Gemeente Zevenbergen**

[www.hervormdzevenbergen.nl](http://www.hervormdzevenbergen.nl)

Kerkgebouw: Markt 4/ Diensten zondag 10.00 uur  
Tijdens de diensten crèche en kindernevendienst

Predikant: Ds. G.C. Buijs, T 851945,  
E [dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl](mailto:dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl)

Kerkelijk werker: P. Kranendonk, T 078-6835805  
E [paulinekranendonk@hotmail.com](mailto:paulinekranendonk@hotmail.com)

Scriba: M.I. Latour- Swaanswijk, T 06-81 18 66 69  
Twintighoven 50, 4761 NW Zevenbergen  
E [scriba@hervormdzevenbergen.nl](mailto:scriba@hervormdzevenbergen.nl)

Kosterij: G.S. Ardon, T 324387  
E [gerritsegerardon@hetnet.nl](mailto:gerritsegerardon@hetnet.nl)

Kerkrentmeesters: Voorzitter: E.M. Dalemans, T 323759  
Secretaris: Fin.adm.: Mr. C. Spek, T 323719  
NL73 FVLB 0225426897  
Kerkradio: vacant

Diaconie: Voorzitter: A.C. Langerak, T 473125  
Secretaris: M. Bezemer, T 076-5424154  
Fin. adm.: P. v. Hoogdalem, T0168-370007  
NL02 FVLB 0225428660 (SKG)  
NL44 RABO 0346710146

Gebouw Het Anker: Beheerder: Vacant  
Het Anker: T 323661

Ledenadministratie: D.P. Ardon, T 324317, E [la@hervormdzevenbergen.nl](mailto:la@hervormdzevenbergen.nl)  
Verhuisberichten, nieuw- ingekomenen, LRP

ZWO: L. van Brugge, T 471812  
HVD: L. Jansen, T 326034  
Kindernevendienst: C. van Wing - Les, T 335144

# Atelier Bloem & Creatie

4 seizoenen creatieve workshops

☼ *Bruidswerk*

☼ *Rouwarrangementen*

☼ *Gelegenheids bloemwerk*

Ria Bonis 0168-327011

De Lint 114 4761XS Zevenbergen

[www.bloemencreatie.nl](http://www.bloemencreatie.nl)

**LUIJTEN'S**

**SPECIAALZAAK**

**Markt 9**

**Telefoon:**

**0168 - 323906**

Verf  
Behang  
Zonwering

Gordijnenstoffen  
Vloerbedekking