



ZONDAGSBRIEF 11

11 maart 2018 21e jaargang, week 11 5^e lijdenszondag e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

Voorganger **ds. G.C. Buijs**

Ouderling van dienst **dhr. E. Dalemans**

Organist **dhr. A. van Muijen**

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door **Ruben Bakker**

Koster **dhr. C. Bonis**

Bloemengroet **mw. S. Vos**

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Stichting De Hoop.

KINDERNEVENDIENST



Ik heb alles voor je over

Johannes 12: 20-33

Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; Hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen denken we deze zondag na over hoeveel je voor een ander over hebt. Voor iemand die je liefhebt, heb je veel over.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Overleden

Op 5 maart 2018 is in de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw **Dini Punt – Korteweg**. Correspondentieadres: Halve Maan 7, 4791 LJ Klundert

Mevr. M. Geleijns – van der Laan (Prins Clausstraat 9) verblijft in het ziekenhuis te Breda. Bezoek is niet mogelijk.

Dhr. Gert-Jan Jonker (Barbierstraat 18, 4871 KC Etten-Leur) verblijft na een operatie voor revalidatie in de Brug te Breda, (Langedijk 75, 4800 RL Breda Afd. De Marq, unit 32)

Dhr. Jan Heming (Ambachtsgang 20, 4761 CS Zevenbergen) verbleef deze week enkele dagen in het ziekenhuis

Dhr. H. Crezee (Galgenweg 77, 4761 KR Zevenbergen) is deze week thuis gekomen uit het ziekenhuis

DEZE WEEK

Woensdag 14.00 uur Ledenmiddag PCOB: Presentatie over Ruth "Rouw is liefde die geen huis meer heeft"

Woensdag 18.30 uur Jij-Kids

Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger **ds. G.C. Buijs**

Donderdag 20.00 uur Midwinteravond leerhuis: Euthanasie en voltooid leven

Vrijdag 20.00 uur JoY

MIDWINTERAVOND OVER VOLTOOID LEVEN

Donderdagavond 15 maart midwinteravond over voltooid leven. 20.00 uur in Het Anker. Voor overige informatie zie het 't Ankertje

ZONDAGAVONDSAMENKOMST

Vanavond is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in "Het Anker". Het is alweer het begin van de lijdenstijd. Het onderwerp waar we het nu over willen hebben is: "**Tegen de stroom in!**". Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied. Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom. Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen / Zingen **Psalm 68: 7**/ Moment van stil gebed / Bemoediging en groet / Zingen **HH 181: 2 en 3**/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebed om schuldvergeving/ Genadeverkondiging/ Zingen **HH 330: 1 en 2**/ Leefregel/ Zingen **HH 627**/ Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing **Johannes 12: 20-33**/ Zingen **NLB 538: 1, 3 en 4**/ Preek/ Orgelspel/ Zingen **NLB 23c: 1, 2, 3 en 5**/ Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven / Zingen **NLB 575: 1 en 3**/ Zegen (gezongen amen)

Johannes 12:20-33

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaida in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.' Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.' 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 'Een donderslag!' Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. 30 Jezus zei: 'Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.' 33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven

Hemelhoog 181: 2 en 3

2. En in de tuin van de pijn verkoos
Hij als een lam te zijn.
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein:

Zie onze God, de Koning-knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefde-de-macht.

3. Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg.
Refrein.

Hemelhoog 330: 1 en 2

1 Eigen roem is uitgesloten:
alle lof aan God alleen!
Ik heb Hem niet uitgekozen,
Hij koos mij, loof Hem alleen!
Zelfs nog voor ik werd geboren,
voor Gods hand, die alles schiep,
lucht en land tot leven riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren.
God is liefde, hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!

2. Zo beminde God de wereld
dat Hij Zijn geliefde Zoon
voor die weg gedwaalde wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Toen wij volop zondaars waren,
klonk het: Vader, zie Ik ga
als een lam naar Golgotha
om uw trouw te openbaren.
Gods is liefde – hart en stem,
zing nu mee dit lied voor Hem!

Hemelhoog 627

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.