



ZONDAGSBRIEF 51

17 december 2017 20e jaargang, week 51

e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

Voorganger **ds. G.C. Buijs**

Ouderling van dienst **mw. M. Latour-Swaanswijk**

Organist **dhr. A. van Muijen**

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door **Ruben Bakker**

Koster **mw. A. Nijhof**

Bloemengroet **fam. R. Schreurs**

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De uitgangscollecte is voor bijzondere vormen van pastoraat (bijv. luchthavenpastoraat)

KINDERNEVENDIENST



Bloemen in de woestijn

Jesaja 35: 1-10

Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakke die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Mw. M. Oosthoek- Punt (Lammergors 24, 4761 VG Zevenbergen) verblijft in het Amphiaziekenhuis, locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda, afdeling 17, kamer 6

Dhr. Peter Bijnage (Gildelaan 68, 4761 BA Zevenbergen) verblijft in verblijft in het Bravis Ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal, Afdeling 6A, kamer 7

DEZE WEEK

Maandag 14.00 uur Adventsmiddag HVD

Woensdag 18.30 uur Jij-Kids

Woensdag 20.00 uur Kerstconcert SMGS in de gereformeerde kerk Stationsstraat 2

Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels

Vrijdag 20.00 uur JoY

CATECHESE

Deze start weer na de kerstvakantie op woensdag 10 januari voor de oudste groep

KERKDIENTST 24 december

U en jij bent van harte uitgenodigd voor de kerkdienst op zondagochtend 24 december. Muziek en zang zal een extra tintje geven aan deze kerkdienst. Bij de samenzang worden we naast het orgel ook begeleid door een aantal andere instrumenten. En zangeres Theresia Kranendonk en pianist Jan van Drunen laten een aantal mooie kerstliederen horen passend bij het thema 'Op weg naar Bethlehem'. Wees welkom!
Hartelijke groet, Pauline Kranendonk

ONDERWEG NAAR HET LICHT

Ga met ons mee kerst vieren op zondagavond 24 december tijdens 'Onderweg naar het Licht'! Iedereen is welkom. Voor alle informatie: zie 't Ankertje , de laatste bladzijde van de groene jeugdpagina's.

KERSTLUNCH 1^e kerstdag

U kunt zich tot en met morgen opgeven voor de kerstlunch op Eerste Kerstdag.

Meer informatie op de gele uitnodigingen bij de uitgang.

ACTIE KERKBALANS

De groep vrijwilligers voor het rondbrengen en ophalen van de kerkbalans is helaas kleiner geworden. Momenteel zijn we de wijken onder de loep aan het nemen om te kijken of we de wijken efficiënter en kleiner kunnen maken.

Daarom doen wij een dringende oproep voor meer vrijwilligers, **vele handen maken licht werk**. U kunt u opgeven bij Ellie van Wing; ellievanwing@ziggo.nl tel 06-30978164. Dick van de Horst Vdhorst67@hetnet.nl tel. 0168-335223

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen / Aansteken kaarsen / Zingen **Psalm 33: 7 en 8**/ Moment van stil gebed / Bemoediging en groet / Zingen **Projectlied**/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebed om schuldvergeving/ Genadeverkondiging/ Zingen **NLB 911: 1, 3 en 4**/ Leefregel / Zingen **NLB 834**/ Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest / Schriftlezing **Jesaja 35:1-10**/ Zingen **NLB 440: 1, 3 en 4**/ Preek / Orgelspel/ Zingen **HH 624: 1, 2 en 5**/ Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven / Zingen **HH 408**/ Zegen (gezongen amen)

Jesaja 35: 1-10

<p>1De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, 2als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. 3Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. 4Zeg tegen het moedeloze volk: 'Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.' 5Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. 6Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen:</p>	<p>waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 7Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 8Daar zal een gebaande weg lopen, 'Heilige weg' genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. 9Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 10Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.</p>
--	---

Hemelhoog 624: 1, 2 en 5

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

2.In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht,
Vogels, bloemen en fonteinën,
't werk dat van uw vreugd getuigt.

5.Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterfelijk leven,
die tot ons U neder boog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Hemelhoog 408

1.Gaat heen in vrede, handen vol zegen
Hartverwarmend voor iedereen
Wie zich wil geven die vindt het leven
Niemand leeft voor zichzelf alleen
Weest allerwegen Elkaar tot zegen
Te allen tijde vol medelijden
Elkander toegewijd
in lief en leed,
tot alle dromen
zijn uitgekomen:
de bruiloftsgasten niet langer vasten
maar met Gods vrolijkheid
zijn overkleed.

2.Zing opgetogen, God in de hoge
Wijn en spijzen heeft Hij bereid
Hij zal u leiden, staat u ter zijde
ook als eenmaal de dood u scheidt.
Loopt alles tegen niets rooft zijn zegen.
Kunt gij niet verder, Hij is uw herder.
Prijst hem hartstochtelijk
en weest verblijd!
Klap in uw handen,
laat lampen branden,
Dansende voeten: eens zal begroeten
de bruid haar Bruidegom
in eeuwigheid.