



ZONDAGSBRIEF 40

1 oktober 2017 20e jaargang, week 40

e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

Voorganger **ds. G.C. Buijs**

Ouderling van dienst **dhr. D. Burgers**

Organist **dhr. A. van Muijen**

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door **Deneya Sluimer**

Koster **mw. A. Nijhof**

Bloemengroet **fam. C. Bonis**

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer.

KINDERNEVENDIENST



Huil niet meer

Lucas 7: 11-16

Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

DEZE WEEK

Maandag	13.30 uur	Vergadering HVD
Maandag	19.30 uur	Marriage Course
Maandag	20.00 uur	Bijbelkring
Dinsdag	10.00 uur	Vergadering moderamen
Woensdag	18.30 uur	Jij-Kids
Woensdag	19.00 uur	Catechese voor de oudste groep
Donderdag	14.30 uur	Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger ds. W. van Laar
Vrijdag	15.00 uur	Weeksluiting in De Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk
Vrijdag	20.00 uur	JoY

CATECHESE

Woensdagavond 4 oktober is er catechese voor de oudste groep (vanaf klas 3 middelbaar onderwijs) van 19.00 tot 20.00 uur in Het Anker.

BIJBELKRING maandag 2 oktober

Al enkele jaren is er binnen onze gemeente jaarlijks een Bijbelkring. Ook dit jaar willen we weer met een groep samen komen en met elkaar de Bijbel bestuderen om te luisteren naar wat God door Zijn woord tot ons te zeggen heeft. Dit jaar lezen we Jesaja 40 tot en met 55 Als kring komen we weer op bij elkaar op maandag 2 oktober. De daarop volgende maanden steeds de eerste maandag van de maand. De avond begint om 20.00 uur in Het Anker.

Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

ZONDAGAVOND SAMENKOMST

Op zondagavond 8 oktober is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in "Het Anker". Het onderwerp waar we het nu over willen hebben is: "**Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht**". Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied. Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.

Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl

RESTAURATIE

In de komende paar weken wordt aan de toren de bliksembeveiliging aangelegd.

De wijzers met verlichting worden teruggeplaatst. Het frame van het carillon is vernieuwd en wordt het carillon opnieuw ingeregeld. Het vervangen van het koper en lood aan de toren is gereed De herstelde haan wordt ook weer teruggeplaatst. Hierna wordt een begin gemaakt met de demontage van de steiger rondom de toren.

Aan de voorgevel is begonnen met het voegwerk. Nu zie je het prachtige resultaat na veel hakken en slijpen.

Onze kerk wordt schitterend gerestaureerd door vakmensen!

Een mooier compliment kun je niet krijgen van het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

GEMEENTEAVOND

Donderdag 12 oktober is er een tweede gemeenteavond rondom het thema 'Gemeente en homoseksualiteit'. De notitie hierover geschreven door de kerkenraad is terug te vinden in het kerkblad van mei/juni. Op de tafels bij de uitgang liggen tevens exemplaren om mee te nemen. Het is ook op te vragen bij de predikant of scribe. Voor meer informatie zie het kerkblad.

KOM JE OOK NAAR DE VAKANTIEBIJBELCLUB?

Op 18 en 19 oktober wordt in het Anker de vakantiebijbelclub georganiseerd. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 zijn welkom! De vbc vindt plaats op woensdagmorgen 18 en op donderdagochtend + middag 19 oktober. We starten om 9.30 uur en op woensdag duurt het programma tot 12 uur, op donderdag sluiten we af met een high tea voor kinderen en ouders van 14:30 tot 15:30. Voor allebei de dagen geldt dat de deuren om 9:15 open gaan. We luisteren naar verhalen uit de bijbel, zingen samen, lachen om sketches, knutselen en doen spelletjes. Het worden gezellige dagen en we hopen jullie te ontmoeten! Heb je nog vragen? Neem contact op met Evelien Buijs ([06-22119296](tel:06-22119296)) of Moniek Keur ([06-44435061](tel:06-44435061))

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen **Psalm 95: 1 en 3**/ Moment van stil gebed/ Bemoediging en groet/ Zingen **NLB 935**/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Gebed om schuldvergeving/ Genadeverkondiging/ Zingen **HH 479: 1 en 3**/ Leefregel/ Zingen **HH 479: 4**/ Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing **1 Petrus 1: 1 -2**/ Zingen **NLB 802: 1, 2, 4 en 6** (melodie Israëlich volkslied Hativka) / Preek/ Orgelspel/ Zingen **NLB 825: 1, 5, 8 en 9**/ Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen **NLB 425 (2x)**/ Zegen (gezongen amen)

1 Petrus 1: 1 en 2

1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om,

geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

Hemelhoog 479: 1, 3 en 4

Heer, U bent mijn leven 479

1 Heer, U bent mijn le - ven,
de grond waar - op ik sta.
Heer, U bent mijn weg
de waar - heid die mij leidt.
Uw woord is het pad
de weg waar - op ik ga,
zo - lang U mij a - dem geeft,
zo - lang als ik be - sta.
Ik zou niet meer vre - zen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U,
blijf mij na - bij.

679 HEMELHOOG - De eredienst

3. Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht.
En op duizend wegen
zendt U ons weer uit.
om het zaad te zijn van Gods rijk.