



# ZONDAGSBRIEF 17

23 april 2017 20e jaargang, week 17

e-mail: [zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl](mailto:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl)

Voorgangers **ds. B. Plaisier**

Ouderling van dienst **dhr. E. Dalemans**

Organist **dhr. A. van Muijen**

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door **Christel Bakker**

Koster **mw. A. Nijhof**

Bloemengroet **fam. J. van der Put**

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Eredienst & Muziek

## KINDERNEVENDIENST



**Ik geef het je mee**

Johannes 20:19-31

Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Niet om te vertellen wat er met hem gebeurd is, maar om hen iets mee te geven: 'Ik wens jullie vrede!' Tomas is er niet bij en hij gelooft er niets van

Vandaag is er ook **KINDERNEVENDIENST +** voor groep 7 en 8 en klas 1 van het middelbaar onderwijs

## OMZIEN NAAR ELKAAR

**Mw. B. Ardon** (Prins Clausstraat 51) is weer thuisgekomen na verblijf in zorghotel Merlinde.

**Mw. A. van Tooren-Saarloos** (Prins Clausstraat 31) heeft vorige week in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

## DEZE WEEK

Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger **ds. E. Barendregt**

## VAKANTIE DS. BUIJS

Ds. Buijs heeft vakantie van maandag 24 april tot en met maandag 1 mei. Indien nodig kunt u contact opnemen met de scribe of de wijkouderling.

## VAKANTIE PAULINE KRANENDONK

Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 22 april t/m 7 mei.

## OPROEP

Vrijwilligers gevraagd voor de (ZWO) familie/activiteitendag op 17 juni a.s.

Inlichtingen bij Leen van Brugge, tel.: 0168471812 of mail: [lvnbrugge@live.nl](mailto:lvnbrugge@live.nl)

## ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied **Psalm 66: 1 en 7**/ Stil gebed/ Votum en groet/ **Zingen NLB 630: 1 en 3**/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Gebed om vergeving van onze schuld/ Gods richtlijnen voor ons leven/ **Zingen NLB 1005: 3, 4 en 5**/ Schriftlezing **Joh. 21: 1-14**/ **Zingen NLB 717: 1 en 2**/ Schriftlezing **1 Kor. 15: 50-58**/ **Zingen NLB 717: 3 en 4**/ Preek/ Orgelspel/ **Zingen NLB 642: 1, 3, 7 en 8**/ Dankgebed, voorbeden en Onze Vader/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ **Zingen NLB 425**/ Zegen ( gezongen amen)

### Johannes 21: 1-14

<p>1Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5Hij riep: 'Hebben jullie soms iets te eten?' 'Nee,' antwoordden ze. 6'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij</p>	<p>niet aan – en sprong in het water. 8De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.' 11Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.</p>
---	---

### 1 Korintiërs 15: 50-58

<p>50Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het</p>	<p>onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgeslokt en overwonnen. 55Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?' 56De engel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. 58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.</p>
--	--

